

HOMILIE

Beste nieuwe pastoor en broeders en zusters ,
beminde gelovigen,

We vieren vandaag een prachtige dag, deze feestelijke installatie van pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, met een mooi en uitnodigend thema:
“Kom en volg mij op de weg”.

Kom en volg Mij

Dat thema past prima bij de lezingen waar Jezus zijn eerste leerlingen roept om alles achter te laten en met Hem mee te gaan.

Ook bij de eerste lezing paste het wel, want Jona doet wat God hem vraagt, hij gaat op weg en verkondigt de boodschap in Ninive en Ninive bekeert zich.

“Kom en volg Mij op de weg”.

Dat is de boodschap die we uitdragen, dat is de boodschap die wij zelf willen beleven:

Laat Jezus Christus je voorbeeld zijn,

de bron van je bestaan, leer Hem kennen, kom Hem dienen, wil Hem navolgen.

Ons visioen is het Koninkrijk der hemelen.

Tussen droom en daad

De boodschap is helder, maar ja, zoals de dichter (Willem Elsschot) al zei:

“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”.

We merken dat zelf:

we zouden niet zoveel belang moeten hechten aan materiële dingen

en doen dat vaak toch, we zouden moeten vergeven en kunnen dat soms toch niet;

we zouden moeten bidden, voor ons geloof moeten uitkomen,

en voor anderen moeten klaar staan en doen dat soms toch veel te weinig.

En soms zijn we een beetje ontmoedigd: de tijd is nu eenmaal anders

het komt toch niet over, heeft het wel zin?

Moeten we niet met de tijd meegaan en alles laten varen?

We dachten misschien...

Maar wij zijn de tijden!

En die tijden zijn vaak ook niet zoals we altijd hadden gedacht:

we dachten misschien dat er voortaan grote seksuele vrijheid was,

maar ineens is er de #MeToo-discussie en terecht veel aandacht voor seksueel misbruik

op allerlei terreinen van de samenleving; en we dachten misschien

dat er emancipatie was geweest van de vrouw en dan is er ineens een rapper Boef

vanuit een andere jongerencultuur die vrouwen alleen maar netjes vindt als ze thuis blijven.

Wat is dan met je tijd meegaan?

We kunnen beter kritisch blijven door alles te toetsen.

En dat mag ons bemoedigen om gewoon achter onze eigen boodschap te blijven staan, de boodschap van Jezus Christus, de boodschap van het evangelie.

Tegen de stroom

Er is een grote troost voor ons, die geen allen volmaakt zijn en niet altijd de kracht hebben om tegen de stroom in te roeien.

Die troost is dat ook in de bijbelse tijd niet zo gladjes verliep als de lezingen lijken te zeggen:

Want het leek er in de eerste lezing op dat Jona gewoon netjes deed wat God hem bevolen had en de boodschap van bekering predikte in Ninive, maar daar ging nog een heel verhaal aan vooraf: van Jona die niets zag in die opdracht en dacht dat hij wel van God weg kon lopen als hij zich inscheepte en vertrok.

Hij zag het niet zitten en dat was te begrijpen want de boodschap die Jona moest brengen was kritisch tegenover de samenleving en de daar heersende mentaliteit: **Bekeert U!**

Ook de boodschap van Jezus was kritisch: “Bekeert u”;

de apostelen hadden daar net zo goed vaak moeite mee want toen Jezus voor Zijn boodschap moest lijden, vluchtten ze bijna allemaal weg of verloochenden Hem.

Niet bang

Ook wij leven in een tijd die de boodschap van het evangelie - “Bekeert u” - en die uitnodiging van vandaag: “Kom en volg Mij op de weg”, niet altijd zo lijkt te waarderen.

Maar ik zou zeggen: Wees niet bang!

Ik zeg het tot U allen en tot de nieuwe pastoor. Wees niet bang!

Want in het hart van iedere mens is een verlangen naar het goede, het schone en het ware.

Dat wat ons hart echt vervullen kan vraagt soms offers : wie Jezus wil volgen, moet iets loslaten - geld, relaties, macht – dat misschien belangrijk lijkt, maar er zullen altijd mensen zijn die deze weg - met vallen en opstaan, misschien – zullen gaan want die weg is de vervulling van een verlangen dat ergens leeft in het hart van een mens.

Niet achterhaald

Wees niet bang dat het evangelie uit de tijd is of de kerk achterhaald;

het evangelie en Jezus bezitten de kracht om de harten van mensen te raken en te veranderen.

Pastoor, van harte wens ik U en de gemeenschap die aan Uw herderlijke zorg wordt toevertrouwd veel zegen toe om overal die boodschap door te geven en die uitnodiging van Jezus te laten klinken: “Bekeert U” en: “Kom en volg Mij op de weg”.

Amen.