

Beste Broeders en Zusters,

Precies een jaar geleden kon ik voor de eerste keer het Heilige Land bezoeken zowel Palestina als Israël. Een pelgrimstocht dat ik natuurlijk nooit in mijn leven zal vergeten. Onder anderen heb ik Jeruzalem kunnen bezichtigen, een stad met veel contrasten van culturen, talen, geschiedenis volken en verhalen. Juist in Jeruzalem bevinden zich twee belangrijke plekken van Maria die verbonden zijn met het feest die wij vandaag vieren: haar Tenhemelopneming.

De ene plek is de plek van haar sterven; deze bevindt zich op de top van berg Sion 775 meter hoog; en de andere plek is waar ze begraven werd: dus vanuit Sion, dalend van de berg van de tempel af, ongeveer 1,5 km verder, vinden wij haar graf naast het hof van Gethsemane aan de voet van de olijfberg.

Bij het graf van Maria moest ik toen dit geheim van de tenhemelopneming van Maria aan een groep van vrome moslims uitleggen. Ze kwamen in het graf van Maria om haar te bezoeken maar ze vonden daar haar lege graf. Ze wisten namelijk niet dat, volgens onze traditie, Maria met lichaam en ziel, in de hemel is opgenomen.

Toen vroegen ze me-- Maar hier werd ze toch begraven?--.

-- Ja, hier werd ze begraven,-- antwoordde ik-- maar haar lichaam is ook naar de hemel gegaan met God. -- zei ik. Ze begrepen het even niet. -- ja, zoals Jezus -- voegde ik er aan toe.

-- Ah zoals Jezus? Maar waar is zij gestorven?

-- Oooh als u de plek van haar sterven wilt bezoeken, dan moet u de berg Sion beklimmen, antwoordde ik -- daar vindt u een mooie basiliek ter herinnering aan haar overlijden. Ze waren niet zo overtuigd om ter stond de berg Sion te gaan beklimmen, onder de zon en met 40 graden buiten, dus zijn ze even binnen gebleven in het lege graaf van Maria.

Het verbaasde me dat dit wel een plek was voor de moslims om te bekijken. Zonder het complete verhaal van haar leven te kennen kwamen ze Het Graf van de moeder van Jezus bezoeken.

Voor ons Katholieken, die de overleveringen van de apostelen wel kennen en volgen, zijn beide plekken van Maria even belangrijk om ons geloof te verstevigen en in liefde tot onze moeder te groeien.

Op de berg Sion, op haar sterfbed, was zij –volgens de traditie van de kerk – vergezeld van al de apostelen die nog in leven waren; op de laatste momenten van haar leven werd zij ineens zo overvol van de Liefde en de Glorie van God dat haar heilige ziel -- loskomend van haar lichaam-- terstond naar God is gegaan. Op dat moment vond het woord van God tot Mozes in de woestijn zijn voltooiing, die luidt: **“Mijn gelaat kunt gij niet zien, want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven. ”**.

Op dat moment straalde, het gelaat van God, zo duidelijk op Maria en haar ziel was zo vervuld van God, die de Liefde in persoon is, dat zij stierf. Hoe zoet en vol vrede moest dit overgaan van Maria naar de Vader zijn, dat is bijna onvoorstelbaar. Hoe wenselijk is haar sterven geweest beste broeders en zusters: zij stierf uit liefde voor God; niet voor niets vragen wij aan onze Hemelse Moeder --bid voor ons, zondaars, nu **en in het uur van onze dood**-- Dat ook wij deze wereld mogen verlaten in vrede met God en met de medemensen, helemaal klaar voor de hemel, dat zie ik ook aan veel mensen, bij het toedienen van de sacramenten van biecht en ziekenzalving, ze kregen daarna een rust en vrede die niemand hen meer kan ontnemen, des te meer als goed voorbereid zijn op de ontmoeting met God. Hoe wenselijk het is beste broeders en zusters om zo over te gaan naar de Vader. Is het sterven van de Heiligen.! Bij het lege graf van Moeder Maria, leren wij ook heel veel; namelijk: vooral ons geloof te verstevigen in onze toekomstige leven.

Want is niet dit aardse leven het eindpunt van onze tocht, nee, wij zijn hier op doorreis naar de eeuwigheid: “want de wereld die wij zien gaat voorbij”. Aldus H Paulus. En H. Johannes zei **“Want al wat in de wereld is - het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld - het komt niet van de Vader maar van de wereld. <sup>17</sup>En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.”**

Beste Lieve Broeders en Zuster wij zijn niet bestemd om met deze wereld voorbij te gaan maar om met God, in lichaam en ziel, voor eeuwigheid te blijven samen met Jezus en Maria en al de andere uitverkorenen. Maar soms blijven wij aan deze aarde gehecht door kleinigheden en kunnen wij niet vliegen naar God. Voor een vleugel is het hetzelfde vastgebonden te blijven met een touwtje of met een zware keten, zij kan nooit vliegen totdat zij los gekomen is van datgene die haar vastbind. Zo Gaat het met de ziel door zware zonden of kleinigheden blijven de mensen vastgebonden aan het aardse en kunnen niet naar God Vliegen, zoals Maria.

De Heilige Maagd Maria in het geheim van haar tenhemelopneming is een voorbeeld voor ons allemaal; en niet alleen omdat zij spreekt ten beste voor ons, bij God, om voor altijd bij hem te blijven.

Laten we vandaag aan de H Maagd Maria de genade vragen om deel te mogen hebben in haar zoete en vredevolle dood en evenals zij triomfantelijk mogen overgaan naar de Vader. Amen