

Vandaag is de eerste zondag van de vredesweek. Op deze dag sluiten wij ons ook aan, met onze gebeden en ons werk aan de gebeden en het werk van de gehele kerk voor dit goede doel: voor de Vrede in conflictgebieden.

In het evangelie van vandaag horen wij over de arbeiders die in de wijngaard van een Pater Familias (een land eigenaar) op verschillende momenten van de dag gaan werken. De landeigenaar neemt vroeg in de morgen het initiatief om arbeiders te huren maar spreekt met elke groep arbeiders af om iedereen hetzelfde loon te betalen: namelijk één denarie.

De kerkvaders zoals de Pseudo Chrysostomus of Origenes leggen deze beloning uit als het heil van de kinderen van God. De Arbeiders zijn de personen die de uitnodiging tot het geloof hebben ontvangen en iets voor het rijk der hemelen hebben betekend; hetzij de paus of een bisschop of de priesters of een kind: elke persoon wordt naar zijn daden beloond d.w.z. . elke persoon ontvangt de redding en het rijk Gods, al hier op aarde, en een volmaakt en perfect leven, daarna in de hemel, immens beloning >>> wat betekent immens? onmetelijk .

Dit doet ons herinneren aan de zaligsprekingen: “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” Ook in anderen vertalingen vinden wij “de vredestitelers” deze worden eigenlijk rijk beloond, zij zullen de Hemel erven.

Hetzelfde Horen wij in het gebed van Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede

Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;

waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;

waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,

wil ik eenheid stichten.

Want door te geven ontvangen wij;

door onszelf te verliezen vinden wij;

door vergiffenis te schenken

verkrijgen wij vergeving;

door te sterven worden wij geboren tot eeuwig leven.

Amen

Laten wij ons de heilige Maagd Maria om deze genade Vragen om elke dag in onze omgeving, werk, familie, groep of in onze dagelijkse moeilijkheden, de vrede van Christus te kunnen brengen zonder de moed te verliezen tot de grotere glorie van God.

Amen