

27 A 2020

OLV Hemelvaart (Heemstede)

Dit is de derde zondag met een gelijkenis van de Heer over de wijngaard: de eerste, de arbeiders van het eerste en laatste uur; de tweede, de twee zoons die de vader vraagt om in zijn wijngaard te gaan werken. Vandaag de derde, die van de slechte wijnbouwers.

De gelijkenis was gericht tot de religieuze autoriteiten en werd vóór zijn lijden door Jezus in Jeruzalem uitgesproken. De Heer voorspelt zijn eigen passie en de reactie van de Vader op de dood van zijn zoon, om andere volkeren naar zijn wijngaard te roepen.

Laten we de gelijkenis kort bekijken.

1. De wijngaard is de geopenbaarde religie, het volk van God, Israël. Het is het eigendom van God die ervoor heeft gezorgd, het heeft beschermd met hekken: de instellingen, de wet en de wetten, de tempel, de jaarlijkse religieuze feesten, enz.

De wijnbouwers zijn de mensen met geestelijk gezag in de geschiedenis van Israël: in de gelijkenis laat Jezus zien dat ze zichzelf al beschouwen als eigenaar van de wijngaard, bij afwezigheid van de landeigenaar.

De vruchten die God verwacht, zijn de vruchten van heiligheid, trouw aan God, gerechtigheid, barmhartigheid, voorbereiding op de komst van de Messias, van Jezus zelf.

De dienaars die op zoek gaan naar de vruchten, zijn de mensen die door God zijn gezonden om verantwoording af te leggen aan de wijnbouwers van die vruchten, de profeten. De profeten moesten de dorst naar heiligheid bij hun volk weer aanwakkeren. De meesten van hen leden onder de religieuze autoriteiten van Israël.

De zoon, de erfgenaam, die na de dienaren gezonden word, is Hijzelf. De religieuze autoriteiten moeten hem hebben erkend als de verwachte Messias. De beslissing zal echter zijn om hem te doden om zich de wijngaard toe te eigenen.

De wijngaard is niet van hen. De andere wijnbouwers die hun plaats zullen innemen, zullen de apostelen zijn, alle mensen die de Heer door de eeuwen heen roept om te werken in zijn wijngaard die de Kerk van Christus zal zijn, het nieuwe Israël.

2. We zien de takt, de delicateste en naastenliefde van Christus: hij vertelt hun deze gelijkenis vóór zijn paasmysterie, zodat ze vrijelijk het goed mogen doen, afgezien van de slechte plannen die ze hadden: het is te zien in de gelijkenis en in het gedrag van Jezus dat God de menselijke vrijheid respecteert maar dat Hij tegelijkertijd de mens helpt zodat hij het goede kan doen. En men ziet ook dat God helpt met geduld en hoop op een goed en vrij antwoord.

Dit is hoe de Heer met zijn tijdgenoten werkte. En Hij gedraagt zich ook zo met zijn Kerk door de eeuwen heen. En met ieder van ons, want we zijn allemaal ook de wijngaard van de Heer, herinneren ons eraan de heiligen.

3. Het belangrijkste van de gelijkenis is dat deze gelijkenis duidelijk de waarheid van Christus manifesteert zoals gezonden door de Vader, de Zoon gezonden door de Vader. En er wordt duidelijk gezegd dat hij wordt gestuurd om te worden geofferd voor ons mensen. God heeft dus niet alleen '*tot ons gesproken door de Zoon ... in de eindtijd*' (vgl. Heb 1: 1-2), maar hij heeft deze Zoon voor ons gegeven, in een onvoorstelbare daad van liefde.

En Jezus aanvaardt vrijelijk en liefdevol dit plan van de Vader: *"Ik doe altijd wat hem behaagt"* (Joh 8:29) en *"de wereld moet weten dat ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft"* (Joh 14:31).

De vereniging van de wil van de Vader en Jezus zijn Zoon onthult de intieme essentie van God: liefde. En onthult tegelijkertijd de bron van de redding van de wereld en van de mens: Jezus, het *"leven dat het licht van de mensen is"* (vgl. Joh. 1: 4). Achter de dood van Jezus schuilt een plan van liefde, dat ons geloof "het mysterie van de verlossing" noemt; *«De God van de schepping openbaart zichzelf als God van verlossing, als God die, trouw aan zijn liefde voor de mens en de wereld, al op de dag van de schepping heeft geopenbaard ... Welke waarde moet de mens hebben in de ogen van de Schepper, als hij zo'n grote Verlosser verdiende!»* Johannes Paulus II zei het.

4. Moge de Heer ons de genade verlenen om te zorgen voor de vruchten die de Heer wil laten groeien in zijn wijngaard, in de Kerk, in de wereld, in onze ziel. De vruchten zijn vruchten van goede werken die soms met "tranen en bloed" en met liefde worden gedaan. De mooiste vrucht van de wijngaard van de Heer is de heiligheid van zijn kinderen.

Laten we Christus vragen ons in zijn hart te laten intreden en, door de werking van de Heilige Geest, in het hart van de Vader. Moge hij ons de genade schenken om onze wil te verenigen met zijn heilige wil.

Moge de Heilige Maagd ons de genade schenken om de Zoon van God, die door de Vader voor ons is gezonden, lief te hebben, om een groot vertrouwen te hebben in zijn liefde en in zijn hulp, wetende dat "we alles kunnen doen in Hem die ons troost". Amen