

28 A 2020
St Jozef (Bennebroek)

Dit is de gelijkenis over de goddelijke uitnodiging om deel te nemen aan de grootste gebeurtenis in de geschiedenis en over de voorwaarde om eraan deel te nemen.

De grootste gebeurtenis in de geschiedenis is de vereniging van de geliefde Zoon van God met de menselijke natuur, dat wil zeggen, de menswording van Jezus en zijn paasmysterie. De uitnodiging voor die bruiloft werd eerst door de Vader gedaan aan degenen die het dichtst bij Hem waren, de lichamelijke nakomelingen van Abraham. Later, aan alle mensen, de geestelijke nakomelingen van Abraham. De voorwaarde om deel te nemen aan het bruiloftsmaal, het bruiloftskleed te dragen.

We willen graag iets zeggen over de goddelijke uitnodiging en het bruiloftskleed.

1. *"U hebt ons gemaakt, Heer, voor U, en ons hart is rusteloos totdat het in U rust"*, bekent de heilige Augustinus. De mens heeft heimwee naar het oneindige, naar volledig geluk. Maar aangezien hij vrij is, roept God hem voortdurend op om vrij te geloven, in hem te wachten en hem en zijn naaste lief te hebben: *"Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en een maaltijd met hem houden en hij met Mij"* (Op 3:20). Hoe goed is God!

Hij roept rechtstreeks op met wat theologen "dadelijke genaden" noemen, gelijkaardige aanrakingen van God in de ziel; of indirect via gebeurtenissen in het leven, lezingen, de stem van de kerk, mensen die ons helpen, mensen die gekwetst zijn die ons hart aanraken, zieken, enzovoorts. Hoe wijs en voorzienig is God!

In de gelijkenis laat Jezus zien dat wat het aannemen van de uitnodiging verhindert enerzijds het gebrek aan respect en eerbied voor hun koning is; anderzijds dat ze veel dingen belangrijker dan God vinden. Eerder had Hij hetzelfde uitgelegd in de gelijkenis van de zaaier: *"Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vruchten"* (Mt 13:22). Levend geloof in God, regelmatige dialoog met hem door middel van gebed, zorgt ervoor dat de gelovige Zijn uitnodiging moge aanvaarden en Hem liefhebben. Wat een grote schat is geloof!

2. Jezus laat in de gelijkenis zien dat de Vader oproept tot een feest, dat wil zeggen tot vreugde. Er zijn geen heiligen die verdrietig zijn, ook als ze lijden: *"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid."* (Gal 5:22) Vrede met God maakt de mens volmaakter, meer mens, gelukkiger. Moge de Heer ons de genade geven om ons altijd in Hem te verheugen!

Jezus laat ook zien dat er enkele offers moeten worden gebracht om de uitnodiging te accepteren. Opofferingen uit liefde voor iets of voor iemand dragen vrucht en doen ons groeien als mensen, als christenen. Denk maar aan atleten, ziekenhuispersoneel in moeilijke tijden als de onze, vrijwilligers die mensen in nood helpen. Ouders, grootouders brengen zoveel kleine en grote offers voor hun kinderen omdat ze van ze houden. Hoeveel vruchten geven de offers die door God en onze medemensen zijn gebracht, gemaakt om betere christenen te worden, om liefdadiger, geduldiger, behulpzamer te worden!

3. De voorwaarde voor deelname aan het bruiloftsmaal is het bruiloftskleed. Dat kleed is dezelfde Christus die wij door het doopsel hebben aangetrokken (door de doopsel van water of de doopsel van bloed of die van wensen, het verlangen naar de doopsel): *"Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed."* (Gal. 3,27).

Het bruiloftskleed van de heiligmakende genade en van de liefde: *“Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.”* (Ef. 4, 24) *“Legt de oude mens met zijn gedragingen af, bekleedt u met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper.”* (Kol. 3,9b-10).

Ja, dat bruiloftskleed is niet slechts het doopsel of het geloof maar het geloof die uit daden van liefde is bewijzen, dat wil zeggen, een levend geloof (cfr. Jak 2: 15-26): *“Komt, gezegenden van mijn Vader (...) want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven... [...] wanneer hebben wij dat gedaan? ... Al wat ij gedaan hebt voor een dezer geringste van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan”* (cfr. Mt 15: 31-46). De heilige Gregorius de Grote vroeg zich in één van zijn preken af: *“welke soort mensen zijn degenen die zonder bruiloftskleed komen? Wat is dat kleed eigenlijk en hoe verkrijgt men het? Zijn antwoord is: degenen die geroepen zijn en komen, hebben in zekere zin het geloof. Het is het geloof dat de deur voor hen opent. Maar ze missen het bruiloftskleed van de liefde.”*

Laten we de Heer danken die ons heeft geroepen op de dag van onze doop, die ons altijd roept zodat we gelukkig in hem kunnen zijn. Laten we de genade vragen om naar zijn stem te luisteren, tijd voor Hem te hebben, van Hem te houden en van Hem te getuigen met ons christelijke leven, met daden van liefde tegenover Hem en onze naasten.

Amen.