

Wij vieren vandaag Allerheiligen, niet alleen de bekende heiligen van de Kerk maar ook de duizenden onbekende heiligen mannen en vrouwen die in de hemel zijn: "Hun voorbeeld bemoedigt ons, hun voorspraak en hun toewijding waarborgen ons alle hulp." (Prefatie). Ze waren en zijn steeds de grote meesters in de kunst van de liefde.

1. Heiligheid bestaat in de liefde, heiligheid is liefde.

De Heer leert dat de kern van een heilig leven de liefde tegenover God, onszelf en de naaste is: "[...] Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? [...] Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, met al uw krachten en met en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf [...] doe dat en ge zult leven." (Lk 10:25-28). En nog: "Komt gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld. Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, ik had dorst (...), ik was naakt (...) ik was ziek (...) ik was in de gevangenis [...] Al wat gij gedaan hebt voor een dezer mijn geringste van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan." (Mt 25: 34-46).

Ik heb dit mooie stukje gelezen:

"Heiligheid is liefde. Daarom, als je naar een huis of een religieuze gemeenschap gaat en je wilt weten wie de heiligste is, wie dichterbij God staat, let dan op wie het meest liefheeft. Hij/zij is niet degene die het beste over God of geestelijke dingen spreekt. Hij is niet degene die het meest werkt of de belangrijkste posities heeft. Zelfs niet degene met de langste uren in gebed. Let op degene die de dingen doet die het moeilijkst zijn, degene die sneller zijn enig offer brengt om anderen te dienen, degene die de dingen doet die anderen niet willen doen, degene die vaker bij de zieken zit of die mensen met slechte karakters beter kan verdragen

Als je hem/haar in deze gevallen niet ziet mompelen en je ziet hem gelukkig en blij. Als hij in stilte het goede doet en het lijden in vrede en geduld kan verdragen, en altijd probeert te glimlachen en anderen gelukkig te maken. Als hij zijn eigen lijden of zwakheden met liefde verdraagt ... daar is de heilige.

Heilig is hij/zij die God liefheeft en zich overgeeft aan zijn plannen en op elk moment tegen hem kan zeggen: 'Heer, ik ben de uwe, ik ben hier om uw wil te doen.'

De bereidheid om op elk moment de wil van God te doen, om te glimlachen en anderen gelukkig te maken, dat zijn enkele van de aanwijzingen die je ertoe zullen brengen degene te herkennen die echt heilig is, omdat heiligheid wordt gemeten naar liefde. Hoe meer je echt liefheeft, hoe dichterbij God zult zijn. Dus vergeet niet dat liefde heiligheid is en heiligheid liefde. Om lief te hebben, moet je bidden en communiceren met de bron van liefde, namelijk God."

2. Wij allemaal zijn geroepen tot heiligheid in ons dagelijks leven: "Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is" (Mt 5:48).

Slechts twee overwegingen:

a. Heiligheid is aan het werk in het dagelijks leven: thuis, in het gezin, werk, recreatie, feesten, momenten van verdriet en lijden, ezv... Niet grote of buitengewone dingen doen een persoon dichterbij God staan maar de goede dingen die met toewijding zijn gedaan:

De grote theoloog Origenes: "Wij hoeven in een stad niet een kerk op te zoeken om ons te heiligen, we moeten het zoeken in onze daden, in ons leven, in onze gewoontes. Als deze met Gods wil in overeenstemming zijn is het van weinig belang of je thuis bent of op straat... wat zeg ik

'op straat'? Al zat je in het theater -als je het Woord van God dient, ben je in de kerk, twijfel daar niet aan.'

De heilige Teresia van Avila: *"tussen de pannen kan je God vinden"* (of: *"tussen de pannen is Hij ook aanwezig."*)

Moeder Teresa van Calcutta: *"Het is niet de hoeveelheid werk die we verzetten die telt, maar de intensiteit van de liefde die we in iedere daad hebben gelegd."*

b. Heiligheid is aan het werk in het nu-moment: het verleden is al verleden; de toekomst is nog toekomst.

Jezus spoort ons in het evangelie voortdurend aan te leven in het nu. Hij wil dat wij onze Vader om ons brood vragen, maar alleen om het brood voor *'vandaag'*, en Hij herinnert ons eraan dat *'iedere dag'* genoeg heeft aan zijn eigen zorgen (vgl. Mt 6:34). Alle heiligen en grote geloofsgetuigen zijn het eens over het belang om het nu-moment goed te leven.

Faustina Kowalska:

*Als ik naar de toekomst kijk, ben ik vervuld van vrees,
maar waarom zou ik naar de toekomst kijken?
Alleen het moment van nu is me dierbaar,
want misschien zal de toekomst nooit
zijn intrek in mijn ziel nemen.*

*Het ligt niet in mijn macht het verleden
te veranderen, te herstellen of er iets aan toe te voegen.
Wijzen noch profeten waren daartoe in staat.
daarom vertrouw ik mijn verleden maar aan God toe.*

*O nu-moment, je bent helemaal van mij;
ook wil je gebruiken zo goed ik kan...
Zo ga ik, vol vertrouwen op uw barmhartigheid,
door het leven als een kind.*

Raissa Maritain: *"De goddelijke wil is verborgen onder de duistere gestalte van de plichten van ieder moment; zij zijn als sacramenten van het nu-moment."*

Kard. Van Thuan: *"Ieder woord, ieder gebaar, ieder telefoongesprek, iedere beslissing die we nemen zou het mooiste woord, gebaar, enz. van ons leven moeten zijn, zou onze liefde en onze glimlach aan iedereen moeten geven zonder een seconde te verliezen."*

Broeders en zusters, we mogen de heiligen vragen om onze voorsprekers te zijn bij God zodat Hij onze eigen weg naar Hem steeds moge wijzen. Een levende band bestaat tussen ons en al die grote en kleine mensen die ons in geloof, hoop en liefde zijn voorgedaan: ze zijn onze vrienden in hemel die het beste voor ons doen.

Moge OLV de koningin van alle heiligen ons bijstaan en beschermen op onze weg naar de hemel.
AMEN