

Beste medeparochianen,  
broeders en zusters,

Vandaag mogen we het Hoogfeest vieren  
van Allerheiligen.

En vandaag mogen we ook al een beetje vooruitkijken  
naar Allerzielen, maandag 2 november,  
want vanwege de Coronacrisis kunnen daar  
maar weinig mensen bij aanwezig zijn.

Allerheiligen.

Weet u, het is zo belangrijk  
dat wij ons laten inspireren door de heiligen.  
Door goede mensen.  
Maar ook door kleine mensen, kleine heiligen,  
bijvoorbeeld, onze eigen dierbare overledenen.  
Eenvoudig mensen,  
die bleven geloven in Gods liefde,  
wat er ook om hen heen gebeurde.

Dan moet ik altijd denken aan die boodschap  
van onze paus Franciscus  
Het was het begin van onze Coronacrisis.  
Onze paus Franciscus hield toen op 27 maart  
een eenvoudige, meditatieve viering  
buiten op het Sint Pietersplein in Rome.  
Misschien herinnert u zich die beelden nog wel.  
Het plein was helemaal leeg.  
Geen mens vanwege de lockdown.  
Het was 's avonds, donker, en het regende zelfs een beetje.  
Het zag er allemaal verlaten en triest uit.

Maar de paus wilde ons bemoedigen.  
En zo vertelde hij het verhaal van Jezus  
in dat kleine bootje op het meer van Galilea.  
Jezus is dan samen met zijn leerlingen.  
Maar dan steekt er plotseling een storm op.  
De golven slaan al in het bootje.

De leerlingen worden doodsbang,  
terwijl Jezus rustig ligt te slapen.  
Maar dan maken de leerlingen Jezus wakker,  
en Jezus brengt de storm tot stilte.

Met dat eenvoudige geloofsverhaal  
wilde de paus ons bemoedigen.  
En dat is wat ik u zou willen meegeven  
vandaag op het hoogfeest van Allerheiligen.  
Laat u omringen door mensen  
die u kunnen bemoedigen.  
En bescherm u zelf een beetje tegen mensen  
die alleen maar negatief spreken  
en u daardoor ontmoedigen.

We hebben in het Nederlands een uitdrukking:  
Wie met pek omgaat wordt ermee besmet.  
Dat kan gewoon ook niet anders.  
Je kunt niet schoon blijven als je met pek omgaat.  
Zo kijken we dagelijks naar het nieuws.  
En we horen dan ook de commentaren bij het nieuws.  
En of we het nu willen of niet,  
dan worden we daar ook door beïnvloed.  
En helaas kan die invloed ook heel negatief zijn.

Daarom ben ik zo dankbaar dat we vandaag  
het Hoogfeest van Allerheiligen mogen vieren.  
Dat we opgeroepen worden om ons  
te laten omringen door heiligen.  
En ik zou u willen aanmoedigen:  
Zoek welke heiligen bij u passen.  
En ik denk dat iedereen daarbij  
zijn eigen heiligen mag hebben.  
Gewoon, naar je eigen smaak.

Ik word altijd geweldig bemoedigd door een heilige  
als Sint Franciscus.  
Maar ook onze eigen paus Franciscus,

die natuurlijk pas heilig verklaard kan worden  
na zijn leven hier op aarde,  
-en ik hoop dat hij nog heel lang paus zal blijven,-  
maar ook onze eigen paus Franciscus  
kan mij nu al enorm inspireren.

Dit jaar is mijn pater Savio,  
mijn geestelijk leidsman overleden, 1 augustus.  
Er zal waarschijnlijk nooit een heiligverklaring  
voor hem worden aangevraagd.  
Maar wat een bron van inspiratie  
is hij altijd voor mij geweest.  
En zelfs nu, ook al is hij overleden,  
is hij nog steeds voor mij een bron van inspiratie.  
Ik mocht zijn bidstoel van hem erven  
en zijn gebedsmantel.  
Voor mij is hij eigenlijk toch een heilige,  
zeg maar, een kleine heilige,  
maar een, die mij dichter brengt bij God.  
En daar gaat het om.

En ik denk dat wij allemaal zo onze  
kleine heiligen mogen hebben.  
Onze ouders, of onze dierbaren,  
die ons zijn voorgegaan in het geloof.  
Hou hun inspiratie vast.  
Dat is voor mij ook de betekenis van het feest van Allerheiligen.

En dan wil ik tot slot nog één ding tegen u zeggen.  
Probeer ook het heilige in uzelf  
en in de mensen om u heen  
te ontdekken.  
Weet u, we zien zo snel de zwakke kanten  
van mensen om ons heen.  
Dat kost ons in de regel geen enkele moeite.  
Maar God geeft ons allemaal ook iets  
van zijn eigen heiligheid.  
En dat is voor iedereen verschillend.

Heilig zijn wil niet zeggen dat je zonder fouten bent.  
Helemaal volmaakt of perfect!  
Maar heilig zijn wil zeggen  
dat het unieke dat God jou heeft gegeven,  
dat dat unieke ook in jou tot bloei mag komen.

Ik vergelijk dat uniek altijd heel eenvoudig met bloemen.  
Sommige worden geroepen  
om als een mooie roos te zijn.  
Of als een mooie narcis.  
Of als misschien een klein lelietje van dalen.  
Of misschien wel als een grote eikenboom.  
Maar ieder heeft zijn eigen unieke en heilige bestemming.  
Iedereen.  
En dat mag u steeds meer in uzelf gaan ontdekken.  
En dat mag u ook in uw naaste steeds meer gaan ontdekken.  
En laat u niet te veel afleiden door al het onkruid  
dat u misschien ook nog om u heen ziet.  
Maar kijk met de ogen van het geloof.  
En zie zo de schoonheid in u zelf en in uw naaste.  
Ook dat is voor mij het Hoogfeest van Allerheiligen.  
Amen.