

Christus Koning 2020 OLV Heemstede

Waar ik het feest van Christus Koning van het heelal het meest intens heb beleefd, is in Pakistan geweest, waar het een van de belangrijkste feesten voor katholieken is, samen met Kerstmis en Pasen. In het bisdom Faisalabad, waar de grootste katholieke gemeenschappen te vinden zijn, is het het grootste feest van het jaar dat wordt bijgewoond door gelovigen uit vele streken van het land. In Yohannabad (een dorpje genoemd naar Sint Johannes), de stad waar het Priesterseminarie van de Bisdom Lahore was gevestigd en waar ik een paar jaar verbleef, verliet vanuit het dorp een bruisende processie parochianen: vrolijke en jubelende kinderen, jongeren, volwassenen, die rondliepen door de straten met vlaggen, muziekinstrumenten, bloemen, terwijl zij zongen en scandeerden: *“Christus is de Koning van het heelal, Hij is onze Koning!”* In een niet-christelijke cultuur en een voor christenen vaak gevaarlijke maatschappij is deze jubelende processie een lofprijzing van Jezus de Koning die ons met zijn bloed heeft verlost.

De eerste keer dat ik deelnam aan deze manifestatie van geloof, dacht ik spontaan in onze westerse christelijke samenlevingen die met hun wetten en hun steeds gesecculariseerde cultuur lijken te zeggen: we kunnen Christus de Koning niet vieren, *“we willen niet, dat deze man koning over ons wordt.”* (Lk 19:14), wij zijn al volwassen mensen.

1. Maar Christus is de eeuwige Koning, of Hij nu wel of niet als zodanig wordt erkend: *“En op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.”* (Op 19:16)

De Heer is een Koning die *“voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel is neergedaald”* (Credo) en *“voor ons gekruisigd werd”* (Credo) om de gave van ware vrede en gerechtigheid te schenken en de deuren van Zijn koninkrijk te openen voor zijn gelovigen: *“Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier. Pilatus hernam: Gij zijt dus toch koning? Jezus antwoordde: Ja, koning ben ik. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”* (Joh 18: 36-37)

In de teksten van de Mis van Christus de Koning van deze cyclus A die vandaag ten einde komt, legt de heilige Paulus uit dat Christus aan het kruis overwon en alle vijanden in zichzelf vernietigde, zelfs de dood. Ezechiël verkondigt de Koning-herder die zijne schapen weidt, de mensen weidt. In het Evangelie wordt Jezus voorgesteld als de Mensenzoon die het innerlijk van ieder mens kent en daarom met gerechtigheid oordeelt). Zijn oordeel is niet op werelds prestige gebaseerd, op een aardse gebeurtenis, maar op de wet van zijn Koninkrijk, met name op de gerechtigheid en de naastenliefde.

2. Twee overwegingen die ons kunnen helpen:

a. Als we Christus de Koning vieren, belijden we dat de samenlevingen expliciet of impliciet door Hem, door zijn waarheid, zouden worden geleid. De waarheid van Christus verandert ten beste de mensen en de culturen, de samenleving: ze vinden in Hem hun weg naar vervulling. De Prefatie bij de Mis van vandaag drukt dat uit *“Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. Hij zal voor U een koninkrijk verwerven, een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, en koninkrijk van vrede”*. De woorden van Johannes Paulus II zijn een diepe bezinning over de woorden van de liturgie. Hij vroeg om de deuren voor Christus te openen:

“Het absolute en zachtzinnige gezag van de Heer beantwoordt aan het diepste in de mens, aan de edelste aspiraties van zijn verstand, wil en hart. Dat gezag uit zich niet in machtsvoorkeur, maar in de liefde en de waarheid.

Wees niet bang. Open, open de deuren wijd voor Christus! Open voor zijn reddende macht de staatsgrenzen, de economische en politieke systemen, de onmetelijke gebieden van de cultuur, de beschaving, de ontwikkeling. Wees niet bang. Christus weet "wat er in de mens omgaat". Hij alleen weet het.”

En nog verder: *“Tegenwoordig weet de mens vaak niet wat hij in zich draagt, in de diepten van zijn geest en van zijn hart. Zo vaak is hij onzeker over de zin van zijn leven op deze aarde. Hij wordt overvallen door twijfel, die soms overgaat in wanhoop. Laat dus, vraag ik, smeek ik u met nederigheid en vertrouwen, laat Christus tot de mens spreken. Hij alleen heeft de woorden van leven, ja, van eeuwig leven.”* (22 Oktober 1978)

b. Het tweede is dat de Heer aan de gelovigen een belangrijke en fascinerende uitdaging heeft gesteld: om door hun leven, woorden en inzet Christus en zijn Evangelie een historische gestalte te laten hebben in de samenleving.

Iedereen heeft naar eigen mogelijkheden een taak in de wereld: in het gezin, door het voorbeeld te geven, woord, gebed, het aanbieden van de kruisen die gedragen moeten worden, door de christelijke vreugde. Op het werk: een goed woord, een goed voorbeeld, wijs advies geïnspireerd door het evangelie, enz. De persoon die de leiding heeft in een bedrijf, door gerechtigheid, respect, verantwoordelijkheid; de wetgever, wetten die de waarde van het leven en het algemeen welzijn volgen, de leraar, de verpleegster, de dokter, enz. Iedereen kan zoveel doen zodat de waarheid van Christus aanwezig kan zijn in de samenleving, in zijn eigen omgeving. Op die manier helpen de leken een rechtvaardiger, menselijker, broederlijker, heiliger samenleving op te bouwen.

En hiervoor zal Christus elke dag meer regeren in het wezen van de christen: in zijn eigen intelligentie door de waarheid, in de wil door de afwijzing van alles wat ertoe leidt om zijn woord niet te beluisteren en hem niet te volgen, in het hart, door de liefde. De waarheid die een zuiver hart ontvangen heeft, wordt als een zon die verlicht en gezonde warmte geeft.

Laten we de onze Koning loven vandaag met onze gebeden en verlangens. Laten wij God de Vader bedanken omdat Hij ons tot zijn kinderen heeft aangenomen en tot broeders van Christus, Koning van het heelal. Moge OLV ons bijstaan om getuigenis van Christus te zijn in onze samenleving, om het licht van onze hemelse Koning te laten stralen in onze maatschappij.

Amen