

Advent 3 B 2020 - Zondag Gaudete

St. Jozef (Bennebroek)

13 December 2020

Vandaag is het de derde zondag van de Advent, "Zondag **Gaudete**". De Kerk wil bij ons de vreugdevolle verwachting van de komst van Christus nieuw leven inblazen. "*Verheugt u in de Heer*", schrijft Paulus aan de Filippenzen, en nog eens: "*verheugt u*" omdat "*de Heer nabij is*" zegt hij. En dat niet alleen met Kerstmis, maar '*te allen tijde*'.

Er zijn verwachtingen die grote emoties oproepen: de verwachting van een geliefd familielid dat we al lang niet meer hebben gezien, van een dochter die een kleinzoon meebrengt die we nog niet hebben ontmoet; de verwachting op vakantie van een kind om met zijn vriendjes te spelen, die van een moeder en vader op de geboorte van hun zoon of hun dochter, enz.

1. De Liturgie wil die hoop vol illusie, een vreugdevol wachten, helpen voeden zodat de christenen op zo een manier de komst van Jezus mogen verwachten. Midden in de koude nacht komt het licht. Jezus, het kind dat we verwachten is het licht en brengt het licht in de wereld. Johannes was het getuigenis van het licht, zegt het evangelie.

In Egypte en het Midden-Oosten heeft het licht en rijke betekenis: "licht, goedheid, leven, waarheid, vrede, vreugde, enz." Het is het tegenovergestelde van duisternis, dat is "kwaad, dwaling, angst, verdriet, enz." Toen ik de christelijke families van Boven-Egypte bezocht, begroetten ze me altijd met: "*Munauar, Abuna*": "het huis is verlicht, Pater, met uw aanwezigheid"; en men antwoordde: "*Bi uschudak*" "met je aanwezigheid licht het op". Ze willen uiten dat de komst van een gast een zegen voor hen is omdat het licht een zegen, een teken van leven is.

De lezingen voor deze zondag Gaudete ontroeren ons door die vreugde als we wachten op de komst van Jezus, van zijn licht: de Geest van de Heer zal Hem vullen met zijn gaven, zegt Jesaja. Daarom vindt de christen troost, vrede, vreugde in Hem. "*Ik vind grote vreugde in de Heer*", voegt de profeet toe. "*Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn verlosser.*" Zingt zijn Moeder in de tussenspsalm en de heilige Paulus herinnert ons dat we ons moeten verheugen, danken en altijd het goede zoeken.

2. Vreugde is verbonden met liefde. Zoals wij weten hebben diepe vreugden niets te maken met schijnbaar grote dingen zoals succes, roem, geld, enz, maar met ogenschijnlijk kleine maar werkelijk echt grote dingen. Grootheid verbergt zich onder de schijn van kleinheid, zoals de bloem van het veld in zijn kleinheid en eenvoud grootheid toont. Daarom zit er diepe vreugde in het tonen en ontvangen van liefde en dankbaarheid.

Kerstmis plaatst voor onze ogen de onmetelijke liefde van God die van ons houdt, God die een Moeder gekozen heeft en die in Haar is kind geworden om ons met een menselijk en goddelijk hart te beminnen. Alle schatten zijn verborgen in het Kind dat de OLV in haar schoot draagt, zal Sint Bernardus zeggen. En de grote schat die Hij brengt is de liefde die Hij voor ons heeft, waarmee Hij de wereld veranderde.

Bisschop Hendriks schrijft in zijn overweging bij deze zondag: "*meer dan grote gebeurtenissen is het liefde die de wereld verandert. En God kan alleen in ons hart zijn, als daar liefde is, want God is liefde.*"

Omdat we weten dat we door Hem worden liefgehad, wachten we daarom met vreugde op zijn komst.

Moge de Heer ons de genade schenken om zijn komst met vreugde af te wachten, zoals Johannes de Doper hem verwachtte: *“O kom, o kom, Immanuel: weest blij, weest blij, O Israel! Hij is nabij, Immanuel. O Kom, Gij Wortel Isaï... O kom, o kom, Gij Oriënt... wij groeten reeds uw morgenrood... O kom, Gij sleutel Davids; O kom, die onze Heerser zijt... O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht.”* Dit gaat het koor zingen en wij zingen in stilte vreugdevol mee.

Broeders en Zusters, laat de vreugde van Kerstmis nu reeds onze harten verwarmen en we zullen zelf de vreugde gaan smaken die Johannes heeft ervaren. Moge de moeder van Jezus ons bijstaan om met deze Kerst een warme plaats voor haar Zoon in ons hart en in ons gezin voor te bereiden. Als Hij komt met Kerstmis mogen wij hem verwelkomen: **“Munauar Jezus”**; “Je verlicht mij met uw licht, Jezus.”

Amen.