

Beste medeparochianen,  
broeders en zusters,

Door de coronamaatregelen zijn we behoorlijk  
heen en weer geslingerd  
wat de vieringen betreft.  
Maar toch wil ik gewoon doorgaan  
en samen met u proberen te gaan kijken  
naar ons evangelie van vandaag.

Want in het evangelie vandaag worden  
de schijnwerpers volop op Maria gericht.  
En toch is er eerst nog een heel klein, interessant detail.  
En misschien ontdekte ik dat wel,  
omdat ik, wonend in de pastorie  
van de Jozefkerk in Bennebroek,  
ook een bijzondere liefde voor de Heilige Jozef heb.  
Want weet u wat mij opviel!  
Ook al wordt het volle licht op Maria geworpen,  
toch wordt eerst de naam van Jozef genoemd  
en dan pas de naam van Maria.

Hoort u maar.  
De engel Gabriël wordt van Godswege naar Nazareth gezonden.  
naar een maagd die verloofd was.  
Maar de naam van die maagd  
wordt dan nog niet genoemd.  
En dan staat er:  
'die verloofd was met een man  
die Jozef heette, uit het huis van David.'  
Hoort u, hier klinkt de naam van Jozef.  
Als eerste.  
En dan pas staat er:  
'de naam van de maagd was Maria.'  
Interessant, hè.

Maar dit kleine detail laat mij toch zien  
hoe onmisbaar de rol van Jozef is.  
Hij is dan wel niet de biologische vader,  
maar op een of andere manier  
is zijn rol toch onmisbaar.  
Ik vond dat belangrijk genoeg om even te melden.  
U merkt: ik hou gewoon ook van Jozef!

En dan komt de begroeting van de engel Gabriël  
aan Maria.  
'Verheug u'  
In het Wees gegroet zeggen wij altijd:  
Wees gegroet Maria.  
Of in het Latijn: Ave Maria.  
Maar 'verheug u' is eigenlijk beter.

Ik moet dan even denken als je iemand ontmoet  
naar wie je heel erg hebt uitgekeken.  
Dan zijn vaak je eerste woorden:  
'Oh, wat ben ik blij je te zien!  
Blij.  
Verheug u.  
Ik denk dat dat de gevoelswaarde is  
van de begroeting van de engel Gabriël aan Maria.  
'Verheug u.'  
Ik ben zo blij je te zien!

En dan staat er: 'Begenadigde'.  
In het Wees gegroet bidden wij: 'vol van genade.'  
En dat is precies wat er in de Griekse grondtekst staat.  
'Vol van genade.'  
Maria is 'vol van genade'.

Normaal gesproken geef je iemand genade  
nadat hij eerst gezondigd heeft.  
Dan schenk je hem vergeving of genade.  
Bij Maria is er alleen maar sprake van:  
'vol van genade'.

Het laat zien dat Maria eigenlijk  
altijd al zonder zonde is geweest.  
Daarom: 'Vol van genade.'

Mag ik u een keer het Griekse woordje noemen  
voor 'vol van genade'!  
Kecharitoomenè.  
En weet u wat het bijzondere is:  
Dit woordje komt in de hele bijbel maar één keer voor.  
En dat is dus precies hier.  
Blijkbaar is alleen Maria 'vol van genade'.  
Mooi, hè.  
Wees gegroet Maria, vol van genade.

En dan legt de engel Gabriël uit wat er allemaal  
gaat gebeuren.  
Maria zal zwanger worden  
en een zoon ter wereld brengen.  
Jezus, zoon van de Allerhoogste.  
En God zal Hem de troon van zijn vader David schenken.  
En Hij zal in eeuwigheid koning zijn.  
Aan zijn koningschap zal dus nooit een einde komen.

Wat een woorden allemaal.  
Ik kan me voorstellen dat het Maria duizelde.  
Ik..., de moeder van de Zoon van God,  
en die dan ook nog eens Koning zal worden.  
De Koning op wie heel Israël zat te wachten.

En dan komt Maria weer een beetje bij  
van al haar indrukken.  
En dan vraagt zij aan de engel:  
'Hoe zal dat geschieden, daar ik geen man beken.'  
En dan antwoordt de engel weer met grote woorden:  
'De Heilige Geest zal over u komen  
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.'

En dan sluit Maria af  
met misschien wel de mooiste woorden  
uit het evangelie.  
'mij geschiede naar uw woord.'  
Maria geeft haar fiat, haar volledige toestemming.  
De maximale gehoorzaamheid aan God.  
Waar het in het begin bij Adam en Eva  
allemaal mis ging door ongehoorzaamheid,  
zal het nu allemaal goed gaan komen.

En dan staat er nog alleen maar een heel kort zinnetje:  
'de engel ging van haar heen.'  
Nu had de engel in Maria een moeder gevonden  
voor de Zoon van God.  
Als het ware 'een huis' voor de Zoon van God.

In de eerste lezing hoorden we ook over een huis.  
Over hoe koning David een huis wilde bouwen  
voor God.  
Eigenlijk heel ontroerend.  
David zelf woonde inmiddels al in een mooi paleis.  
Maar God wil bovenal wonen in een 'geestelijk huis'.  
In een Koningshuis.

Wij spreken wel eens over het huis van Oranje.  
Een koningshuis.  
Vanaf Willen van Oranje  
zit er steeds iemand uit het huis van Oranje  
op onze koningstroon.  
En hier belooft God dat er steeds iemand  
uit het huis van David op de troon zal zitten.

En in het evangelie van vandaag  
zien we inderdaad dat er nu iemand  
uit het huis van David  
definitief en voor eeuwig  
op die troon gaat zitten:

Jezus Christus, de zoon van God,  
de zoon van David.

Maar ook: de zoon van een maagd,  
die verloofd was met een man,  
die Jozef heette.

De naam van de maagd was Maria.

Dat mogen we aanstaande Kerst weer vieren.

Hoe dan ook!

Amen.