

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Vandaag vieren we het feest van de drie Koningen.

Koningen?

Wijzen?

Magiërs?

Sterrenkundigen?

Wij hebben ze in onze traditie in ieder geval
koningen genoemd.

Met koninklijke geschenken:

goud, wierook en mirre.

En we hebben ze zelfs ook namen gegeven:

Melchior, Balthazar en Caspar.

Ze komen helemaal uit het Oosten
om de pasgeboren Koning der Joden
te aanbidden.

Blijkbaar voelden deze wijzen uit het Oosten aan
dat deze Koning der Joden
niet zo maar een koning was,
maar een koning die de hele wereld zou gaan veranderen.

Als Jezus zelf eenmaal volwassen is,
zal Hij zelf van Zijn Koninkrijk zeggen,
dat het een heel ander Koninkrijk zal zijn,
dan alle andere koninkrijken tot dan toe.
Want in dat nieuwe koninkrijk van Jezus
zal Hij niet een 'heerser' zijn maar een 'dienaar'.

Wat een totaal nieuw gezichtspunt!
Want tot dan toe waren alle koningen heersers geweest.
Maar Jezus is niet gekomen om te heersen
maar juist om te dienen.

Daarom zal het koninkrijk van Jezus
niet een koninkrijk zijn van deze wereld,
zoals alle koninkrijken tot dan toe waren.

Maar het koninkrijk van Jezus
zal een koninkrijk zijn van het hart.
Jezus zal niet regeren over mensen,
zelfs niet over volkeren,
maar Jezus wil regeren met zijn liefde
in ons hart.
Hij wil ons weer mensen maken
zoals wij oorspronkelijk bedoeld zijn:
mensen vol liefde,
zonder drang naar macht
en zonder drang naar bezit.

Er is ons gevraagd om vandaag
ook aandacht te besteden aan vluchtelingen.
En dan met name de vluchtelingen
op het Griekse eiland Lesbos.
En daarom hebben wij bij wijze van uitzondering
vandaag het evangelie een paar verzen verder gelezen
dan normaal op het feest van de drie koningen.
En daardoor zien wij vandaag niet alleen
de drie wijze koningen uit het Oosten,
maar ook de slechte koning Herodes in Jeruzalem zelf.

Deze slechte koning Herodes
was op dat moment koning over Israël
namens de Romeinse bezetter.
Want op dat moment had Israël geen eigen koning
maar werd dus geregeerd vanuit Rome.
Maar wat een verschil tussen
de drie koningen uit het Oosten,
en deze slechte koning Herodes.

Deze slechte koning Herodes was alleen maar bang.
Bang voor zijn eigen hachje.
Misschien voelde hij diep van binnen ook wel aan
dat hij eigenlijk geen recht had
om koning te zijn over Israël.

En vanuit die angst regeerde hij over Israël
niet als een dienaar om het volk te dienen,
maar als een machtswellusteling.
En niets of niemand mocht aan zijn bezit komen.

En toen nu de drie koningen kwamen
om dit Kind te aanbidden,
toen werd deze koning Herodes ineens heel erg bang.
En niet alleen deze koning Herodes werd bang.
Want als u goed geluisterd hebt
zult u gehoord hebben dat zelfs heel Jeruzalem
met hem samen verontrust werd.
Allemaal werden ze ineens bang,
bang voor dit Kind in die kribbe.

De onrust was zo groot
dat koning Herodes uiteindelijk besloot
om dit Kind maar zo snel mogelijk te laten doden.
En niet alleen dit Kind.
Maar voor de zekerheid maar alle jongetjes
in Bethlehem tot twee jaar oud.
Zo ver kan de zucht naar macht en de zucht naar bezit
een mens drijven.
Het is je bijna niet voor te stellen
dat een mens bereid is zo ver te gaan
om zijn eigen macht veilig te stellen.

Maar gelukkig, God is er ook nog.
En zo geeft God aan Jozef een droom
om te ontsnappen aan de wrede hand
van deze koning Herodes.
Worden daarmee alle kindertjes gered
uit de hand van Herodes?
Nee, helaas niet.
De andere kindertjes zullen sterven
als de eerste martelaren.
We hebben dat herdacht op 28 december.
De dag van de onschuldige kinderen.

Onschuldig in het Latijn is innocentes.
Kinderen die geen weet hadden van enig kwaad.
Onschuldig.

Maar hoe is het eigenlijk in onze tijd gesteld?
Gelukkig zijn er in onze tijd
nog steeds wijzen uit het Oosten.
Wijzen die naar Jeruzalem willen gaan
om de pasgeboren Koning der Joden te gaan aanbidden.
Ook u hebt in deze Kersttijd gezocht
naar het Kind in de kribbe om Hem te aanbidden.
Maar er zijn ook nog steeds koning Herodessen
En niet alleen koning Herodessen
maar ook massa's mensen
die met koning Herodes samen bang zijn
om hun eigen macht of hun eigen bezit te verliezen.

Vandaag wordt onze aandacht dus gevraagd
voor de vluchtelingen op Lesbos.
Zullen wij zijn als de drie koningen uit het Oosten
of zullen wij zijn als die wrede koning Herodes?
Natuurlijk willen wij zijn als de koningen uit het Oosten.
Maar als we eerlijk zijn
ontdekken wij in ons zelf
ook wel eens iets van een angst
om onze eigen macht te verliezen
of om ons eigen bezit los te moeten laten.

Daarom is het Kind Jezus Christus geboren.
Want alleen dit Kind in de kribbe
kan ons hart veranderen.
Laten wij Hem daarom toestaan om
Koning te worden in ons hart.
Als wij zo ter communie gaan
mogen wij Jezus uitnodigen
met zijn liefde in ons hart te regeren.
En dan mogen wij met een gerust hart
het feest van de Drie Koningen vieren. Amen.