

Doop van de Heer

Sint Jozef Bennebroek

10 Januari 2021

Het feest van vandaag is allereerst de afsluiting van het verborgen leven van Jezus en het begin van Zijn openbare leven. Hij laat zich dopen door Johannes ofschoon Hij de Zoon van God is. De wateren van de Jordaan hebben Jezus niet geheiligd, maar Jezus heeft door zijn afdaling in de Jordaan het water geheiligd. Ik wil wat over het water zeggen dat zo veel symboolwaarde door de eeuwen heen gehad heeft en ook in de geschiedenis van Israël. En ook wil ik wat zeggen over het water van het doopsel.

1. Het water is bron van vruchtbaarheid, valt uit de hemel, bevrucht de aarde na deze te hebben gezuiverd. Hetzelfde geldt voor het Woord van God dat uit de hemel komt, zuivert en bevrucht. Het water is ook geneeskrachtig en kan ook leven teruggeven, verlengen en redden. Water is zuiverend, zoals blijkt uit de huidige ervaring met water dat wordt gebruikt voor het wassen en verwijderen van onzuiverheden.

Water kan ook heftig zijn maar geeft kans op een nieuw begin: de zondvloed is de zuiverende gebeurtenis die het einde van een mensheid en het begin van een nieuwe mensheid mogelijk maakt. Mozes is ook "getrokken en gered uit de wateren" om een vrij volk te baren.

Water heeft geen vorm terwijl ze alle mogelijke en denkbare vormen kan omarmen. Het zal de vorm aannemen van een vaas en zodra het in een glas wordt gegoten, volgt het die vorm. Het water symboliseert dus de totaliteit van mogelijkheden van het bestaan. Het wordt dus verheven tot de rang van symbool voor het leven. Daarom zal water een symbool worden van het Woord van God en van de Geest van God, bronnen van leven.

2. De redding die God zijn volk brengt, wordt gesymboliseerd door water: de Heer laat water stromen, oftewel bronnen in de woestijn. De Heer zal de dorst van mensen lessen: dorst staat voor ballingschap, onderdrukking, en water staat voor bevrijding, geluk. In Jesaja 44,3-5 water wordt een symbool van de Geest die in Israël een nieuwe trouw aan de Heer inspireert. Op dezelfde manier verandert God de dorre steppen in groene landen, symbool van vernieuwing en levendmaking (Jesaja 41,19; 45,18) waar redding en gerechtigheid stromen als dauw en ontkiemen als planten (Is 49,9 ; 55,13). Omgekeerd kan God rivieren doen opdrogen, de natuur verwoesten, als een teken van zijn niet te stoppen macht, van zijn overwinning op zijn vijanden, of van de manifestatie van zijn woede tegen goddeloosheid.

3. Jezus geeft aan het water geestelijke kracht door zijn doopsel. Er is geen doopsel zonder water te gieten: dat water neemt zijn kracht van de heilswerk van Jezus.

“Wellicht wil iemand zeggen: waarom wilde Hij gewassen worden, Hij die toch heilig is? Luister dan: Christus wordt niet gedoopt om door het water geheiligd te worden, maar om zelf het water te heiligen, om door zijn eigen reiniging de stroom te reinigen die Hij aanraakt. Want de reiniging van Christus is veeleer de heiliging van het water.

Toen de Verlosser gewassen werd, reinigde Hij al het water van de wereld voor ons doopsel. De bron wordt gereinigd, opdat aan de volken die later zullen komen, de genade van het doopsel verleend kan worden. Christus gaat voorop in het doopsel, opdat de christenen, zijn volk, Hem vol vertrouwen kunnen volgen.” Heilige Maximus van Turijn.

Het water van het doopsel en het water dat de Heilige Geest is, is vrucht van vruchtbaarheid, geneest de ziel van ons christenen, zuivert ons hart, is een nieuw begin voor ons als als kinderen van God, neemt onze vorm aan... Wat een genade!!! Het doopsel is een bron van leven.

Laten wij de Heer bedanken voor zijn neerdalen in het Jordaan en de heiligen van het water, voor het water van de doopsel dat ons heeft gemaakt tot kinderen van God. Amen.