

Zowel u als ik, wij zijn toch in een cultuur geboren die we min of meer katholiek kunnen noemen? En ik zou zeggen: Gelukkig is dat zo! Het feit dat wij in het katholieke geloof zijn gedoopt, en min of meer binnen een katholieke samenleving mogen leven, is een geschenk van God, dat wij dienen te koesteren. Soms vergeten wij dat. We vergeten hoe gemakkelijk het is om ons geloof hier, in Nederland, te belijden, en dat in vergelijking met andere landen, waar de belijdenis van het geloof van Jezus als God, eenvoudig weg de doodstraf kan betekenen. Kijk daarbij maar eens naar ... {voorbeeld wordt toegevoegd}

Maar voor ons is dit niet het geval; voor ons is het juist het tegenovergestelde! In onze landen - en in deze Oosterse samenlevingen - raken wij vaak aan veel ideeën en concepten van ons geloof zó gewend - misschien wel door ze onbewust als een soort "mantra" te herhalen - dat deze hun belangrijkste betekenis of inhoud verliezen.

Ik geef u even een voorbeeld in het Spaans. Laten wij de uitdrukking 'Gods genade' nemen of de 'genade van God'. In het Spaans is het woord 'genade' afkomstig van het Latijnse woord 'Gratia' (met een t), en is het 'Gracia' (met een c) in het Spaans. 'De genade van God' is dus in het Spaans: 'La gracia de Dios', wat óók 'de grap van God' kan beteken, dus totaal iets anders. Of neem 'Wees gegroet Maria', 'Ave Maria' in het Latijn, hetgeen in het Spaans 'Vleugel Maria' kan betekenen. Zoals deze zijn er veel andere voorbeelden te noemen en ik ben er zeker van dat dit ook in de Nederlandse taal het geval is: woorden die hun belangrijke betekenis verliezen door ze constant te herhalen, zonder écht na te denken bij hun inhoud.

Een uitdrukking, waarvan de inhoud totaal is veranderd ten opzichte van zijn primaire betekenis, is die van Johannes de Doper, wanneer wij vandaag in het Evangelie lezen: "zie hier het Lam van God". We hoorden dat al duizenden keer zeggen, maar hoe weinig staan wij even stil bij die uitdrukking, om na te denken wat dit écht betekent: Het Lam van God....

In eerste instantie doet het ons denken aan een wit lammetje, symbool van vrede, nederigheid en zachtmoedigheid; en dat is Jezus zeer zeker óók, maar dat is niet de primaire betekenis van de uitdrukking Lam van God.

Wat bedoelt Johannes de Doper dan met de uitdrukking: Lam Van God?

Mgr. Fulton Sheen legt dat heel mooi uit in zijn boek "Christus":

"Johannes verklaarde hier dat we niet allereerst moeten uitzien naar iemand die onderricht geeft of moraal voorschrijft of die wonderen doet. Allereerst moeten we uitzien naar Een die was aangesteld als slachtoffer voor de zonden der wereld. Het Paasfeest [op het moment van deze passage] was nabij en de wegen waren vol mensen die hun eenjarige lammeren droegen of voor zich uitdreden, die in de tempel zouden worden geofferd. Met deze lammeren voor ogen, wees Johannes het Lam aan, dat, eenmaal geofferd, alle offers in de tempel zou doen ophouden, omdat Hij de zonden der wereld zou wegnemen."

Inderdaad was in de Wet van Mozes voorgeschreven dat de Joodse “Pater familias” jaarlijks een lammetje in de tempel moest opofferen, voor de vergeving van de zonden van zijn hele familie. Daarom is het nóg merkwaardiger wat Johannes de Doper hier over het lam zegt: dat Jezus niet alleen Het Lam voor de opoffering was, maar Het Lam van God. Ja, God de Vader heeft in Dit Lam voorzien, als Offer voor de zonden van zijn familie: de gehele mensheid.

Op een mooie manier legt bisschop Fulton Sheen dit wederom uit en maakt hij een verbinding tussen de offers van het Oude Testament met dit definitieve Offer van God:

[Na het offer van Abel en Cain] “ vroeg God aan Abraham zijn enige zoon Isaak te offeren - een profetisch symbool van de hemelse Vader die Zijn eigen Zoon offert.

Toen Isaak vroeg waar het offerlam was, zei Abraham:

God zelf zal wel voor het offerlam zorgen, mijn kind. Genesis, 22 :8

[de echo van deze vraag is in de tijd loop der tijden blijven hangen]...

maar deze vraag naar het offerlam werd nu door Johannes beantwoord, toen hij op

Christus wees en zei: Hier is het Lam Gods. Eindelijk had God voor een Lam gezorgd.”

Petrus, zou later de betekenis van 'het Lam' duidelijker maken in zijn brief:

Ge weet dat ge niet met vergankelijk zilver of goud zijt vrijgekocht. ..., maar door het kostbaar bloed van Christus, als van een lam zonder vlek of gebrek.

Petrus, 1 :18,19

Daarom, beste lieve mensen, wanneer jullie volgende keer over het Lam Gods horen, denk dan niet alleen aan een vage vredevorst, een nederige meester of een wonderdoener, maar denk liever aan de concrete Persoon, Jezus Christus, zoals Johannes op Hem wijst: “Zie hier het Lam van God”; denk aan Christus, als moedig Slachtoffer, die voor mij, met name en in het bijzonder, uit Liefde en met totale vrijheid, Zich heeft opgeofferd. Deze onvoorstelbare Liefde van de Zoon van God is de belangrijkste drijfveer (en motor) van mijn spirituele leven, van mijn geloof, mijn hoop, en mijn liefde. Het is die liefde, die de apostel Paulus doet afzien van het gaan van de wegen van de oude mens. Hij geeft blijk van het aanvaarden van de Liefde van God, wanneer hij zegt :

Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. (Gal 2,20)

Wanneer jullie aan Het Lam van God denken, denk dan aan de opoffering van de Vader, die zijn eigen Zoon niet wilde sparen, maar Hem heeft gegeven voor de redding van de wereld, uit Liefde en met totale vrijheid:

Zo zeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.(Jn 3,16)

Dat deze heiligmakende Liefde van God ons leven moge bezielen, om God in ons te kunnen aanvaarden. Dan zullen wij met de apostel Paulus kunnen zeggen:

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? Er staat immers geschreven: Om Uwentwil bedreigt ons de dood de gehele dag; wij worden behandeld als slachtvee. Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.

(Rm 8,35)