

Zondag 2 B
Sint Bavo (Heemstede)
17 Januari 2021

De lezingen gaan over geroepen worden, naar de Heer luisteren en hem volgen: het kind Samuel, Andreas en Johannes, en Simon de broer van Andreas. Zij luisteren naar de Heer en volgen zijn wil en de Heer maakt van hen nieuwe mensen.

1. De 1^e lezing gaat over de kleine Samuel, de zoon van Hanna. Als kind wordt Samuel 's nachts tijdens zijn slaap in de tempel geroepen en wel tot 4 keer toe. Telkens gaat hij naar Eli toe, in de veronderstelling dat deze hem geroepen heeft, terwijl dat niet zo is. Uiteindelijk gaat ook bij Eli een licht op. Het is God die zich richt tot de kleine Samuel. Het verhaal laat zien, dat de stilte het belangrijkste is om de stem van God te kunnen horen.

De stilte van de nacht en de innerlijke stilte van zijn zuiver hart stelt het kind in staat om de stem van God te horen die hem roept. Eli's woord laat hem weten dat het God is die hem roept. Dankzij de innerlijke stilte kunnen we naar God luisteren en zijn inspiraties begrijpen. Stilte, dat wil zeggen, ook gebed, meditatie, bezinning op het woord, op de persoon en leven van Christus en de heiligen.

2. Het evangelie vertelt ons over de roepingen van de eerste leerlingen: Andreas en Johannes ontmoeten Jezus en brengen een dag door met hem. Andreas gaat naar zijn broer Simon en zegt: *'Wij hebben de Messias gevonden'*.

In de kerk blijft altijd het heilige Sacrament, Jezus zelf. De leerlingen hebben een tijd met de Heer doorgebracht: wij ook mogen hem altijd ontmoeten bij de Eucharistie viering, de heilige communie en de persoonlijke gebed voor het Sacrament. We hebben de genade om een tijd met Hem door te brengen en van Hem te leren. Het gebed is een gesprek met God en een ontmoeting met Jezus door de Heilige Geest. Het belang van de Eucharistische tegenwoordigheid van de Heer: de kleine Carlo Acutis zei: *"de Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel."*

3. Het kind Samuel zou de grote profeet van Israël worden. De jonge vissers zullen de apostelen van de Heer zijn, het fundament van de Kerk. Ze waren normale mensen en ook zwakke mensen: *"Ga weg van mij, ik ben een zondaar,"* Simon Petrus zal dat op een dag zeggen, en de Heer zal hem troosten. De Heer roept en maakt ons tot nieuwe mensen.

Zo gebeurt het ook met ons: we ontmoeten de Heer en Hij aanvaardt ons zoals we zijn en maakt ons tot nieuwe mensen naar zijn beeld. Antoine de Saint-Exupery, de schrijver en auteur van de Kleine Prins, drukte deze waarheid uit met een gebed:

Zoals ik ben

Bij jou, Heer, kan ik komen
Zonder een masker op te zetten
Of een rol te moeten spelen.
Ik kan helemaal mezelf zijn.

Als ik bij jou ben
Hoef ik me
Niet te verontschuldigen,
Niet te verdedigen,
Niet te bewijzen.

Doordat jij mij aanvaardt
Zoals ik ben
Hoef ik me niet
In een keurslijf te persen
En kan ik mezelf leren zien
Zoals ik ben. Amen

Mogen ook wij steeds de stem van de Heer horen en erkennen, Jezus ontmoeten in de Eucharistie, velen op Jezus wijzen en voor hen bidden dat ook zij de kracht en de moed vinden om Jezus na te volgen. Zo getuigen wij, op een hele eenvoudige manier, van de Blijde Boodschap. Niet met hoogstaande theologische woorden, maar gewoon door onze levenshouding. Bidden we tevens voor onszelf, dat ook wij onze eigen roeping beter leren te verstaan en te leven.

AMEN