

## Zondag 3 B

OLV Hemelvaart (Heemstede)  
24 Januari 2021

**1.** De Heer begon zijn driejarige openbare leven met de prediking over de behoefte van bekering en van geloof in de Blijde Boodschap, met name in Hem die de Blijde Boodschap is.

Bekering is de beslissing om het kwaad achter zich te laten en naar God terug te keren. Geloof in Christus en in zijn woord is de deur naar het christelijk leven. *“Het is onmogelijk aan God te behagen zonder geloof”* (Heb 11: 6) zal de heilige Paulus zeggen en de heilige Johannes: *“Dit is de overwinning die de wereld overwint: ons geloof”* (1 Jo 5:4). Als het een levend geloof is, brengt het de vruchten van het eeuwige leven voort.

**2.** En het Evangelie vertelt over de roeping van de eerste apostelen: ze hebben in Jezus geloofd en zijn hem nagevolgd. Ze waren vissers uit Galilea met familie in Kapernaüm: Petrus en zijn jongere broer Andreas; Jakobus en zijn jongere broer Johannes. Simon Petrus, Jakobus en Johannes zullen erg belangrijk zijn in het leven van Jezus en in de Kerk.

Voor de Heer was het samenzijn met zijn apostelen van het grootste belang. We mogen zeggen dat ze drie jaar een opleiding met de Heer hebben doorgebracht. Jezus wilde dat de twaalf altijd bij hem zaten, hij wilde ze onderwijzen, hij wilde ze trainen om het evangelie te prediken en de Kerk te leiden die de Heilige Geest zou vormen na de Hemelvaart. Ja, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes en andere apostelen brachten drie jaar bij de Heer door: ze aten met hem, ze leerden, ze luisterden naar wat hij leerde, ze waren getuige van zijn wonderen, zijn heilige leven, zijn mededogen, zijn lijden en dood, ze zagen hem opstaan en ze aten met hem, ze zijn getuigen geweest van zijn Hemelvaart. Ja, zij waren de getuigen van het leven en vooral van de passie en opstanding van hun Meester.

**3.** Door de Heilige Geest geïnspireerd wilden ze getuigenis afleggen van wat ze hebben meegemaakt.

Johannes schrijft: *“Hetgeen was vanaf het begin - wat we hebben gehoord en met eigen ogen gezien; wat we hebben aanschouwd en onze handen hebben aangeraakt van het Woord des levens- want het leven heeft zich geopenbaard en wij hebben gezien en betuigen en verkondigen u het eeuwige Leven, dat bij de Vader was en aan ons is verschenen - wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons (...) En deze dingen schrijven wij u, opdat onze vreugde volkomen zij.”* (1 Jo 1:1-4). In zijn evangelie en in zijn brieven zal Hij vertellen wat hij heeft meegemaakt.

De heilige Petrus schrijft: *“Toen wij u immers de macht en de komst van onze Heer Jesus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd: ‘Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb’. En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem waren op de heilige berg.”* (2 Pe 16-18). In het evangelie van Markus die Petrus volgens de Traditie begeleide in Rome en als zijn secretaire werkte, en in zijn brieven zal Petrus vertellen wat hij heeft meegemaakt.

Ze hebben ons het portret van de Heer nagelaten in de mooiste geschriften die er in de universele literatuur bestaan, de Evangelien. Geïnspireerd door de Heilige Geest schreven ze alleen wat mensen zou helpen om Christus te kennen en lief te hebben, om Gods liefde te aanvaarden en door te geven, om in het Blijde Boederschap te geloven.

4. Broeders en zusters: We willen dat iedereen Christus kent, onze kinderen, kleinkinderen, gezin, jeugd. Daarom getuigen we met ons leven en onze woorden, maar zoals Johannes Paulus aan het begin van dit millennium zei: *“Maar onze getuigenis zou ongetwijfeld erg zwak overkomen, als we er niet eerst toe zouden komen zelf zijn gelaat te contempleren, te aanschouwen.”*

Laten wij het gelaat van Christus contempleren dat met licht voor ons schijnt in de Evangelien zoals de zelfde Paus schrijft: *“In het Nieuwe Testament wordt zijn gelaat duidelijk zichtbaar, zodat de Heilige Hiëronymus met nadruk kon bevestigen: “Wie de Schrift niet kent, kent Christus zelf ook niet” Verankerd in de Heilige Schrift, willen we ons openstellen voor de werking van de Geest, die aan de oorsprong ligt van de Heilige Schrift; we willen ook luisteren naar de getuigenis van de apostelen die de levende Christus zelf hebben ervaren.”*

Laten de Heer vragen om de vreugde en blijdschap te ervaren die zijn aanwezigheid brengt, laten wij vragen om een vaste geloof in Hem die zijn gelaat laat schijnen in de Evangelien en in het hart van zijn leerlingen. Amen.