

Zondag 4 B

Vogelenzang
31 Januari 2021

Vandaag hebben we Jezus als Meester voor ogen. We willen ons bezinnen op de wijze van zijn leer. Ik volg voornamelijk de diepe en prachtige reflectie van Sint Thomas Aquinas: de Leer van Christus? (III 42)

1. Hij onderwees in het openbaar omdat Hij niets te verbergen had en wilde dat wat Hij leerde door iedereen gehoord werd: *“Komt er soms een lamp om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden, of juist om op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden; en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”* (Mk 4: 21-22). Hij was dus geen leraar voor esoterische ingewijden.

En Hij deed het in gelijkenissen om zich aan te passen aan het begrip van degenen die Hem hoorden. Hij legt een aantal van de gelijkenissen uit aan de apostelen omdat zij na de Hemelvaart van hun Meester de leraren en herders van het christelijke volk zouden zijn: *“In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.”* (Mk 4:34)

Het zal de Heilige Geest zijn die iedereen zijn leer zal laten begrijpen naar zijn vermogen: *“Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.”* (Joh 14: 25-26). De zuiverheid van hart, van het geloof, is de beste gezindheid om God te begrijpen (*“Zalig de zuiveren van hart willen zij zullen God zien”* Mt 5: 8). Een analfabete oudere vrouw met geloof, een kindje, een jonge met levende geloof kan de woorden van Christus beter begrijpen dan een theoloog met een zwak geloof. Wanneer geloof aan studie is gekoppeld, krijgen we de leraren van het geloof, zoals een Sint Thomas van Aquino, een Titus Brandsma, een Petrus Canisius, Hildegard van Bingen en Benedicta a Croce (Edith Stein), ...

2. Hij leerde ons niet met geschriften, Hij schreef geen enkel boek, omdat de grootheid van de leraar en van zijn onderwijs het tot het hart van de mens doet doordringen, zal de heilige Thomas zeggen. Daarom leerde Hij met gezag, niet met citaten van anderen: *“de mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Allen stonden zo verbaasd, dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”* horen wij in het evangelie van vandaag. De woorden van de Heer dringen de ziel binnen en zijn in staat de geest te genezen omdat ze verbonden zijn met de werking van de Heilige Geest.

3. Hij heeft alles met orde gedaan: Hij schreef niet, maar het waren de apostelen die in hun preken en catecheses zouden overbrengen wat ze hadden gehoord en ervaren en vier van hen ook schriftelijk: de heilige Lukas, dokter en metgezel van de heilige Paulus, de heilige Markus die schreef wat werd overgeleverd door de heilige Petrus, de heilige Matteüs de tollenaar die de Heer vergezelde in zijn drie jaar van het openbare leven, en de heilige Johannes, de beminde leerling.

Geïnspireerd door de Heilige Geest deden ze dat met grote zorg en historische nauwkeurigheid. De heilige Lukas schrijft aan het begin van zijn Evangelie: *“Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder ons hebben plaatsgevonden aan de hand van de gegevens, welke ons werden overgeleverd door mensen die van het begin af aan ooggetuigen waren en in dienst van het woord zijn getreden. Vandaar, edele Teófilus, dat ook ik besloot – na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht, – voor u een ordelijk verslag te schrijven, met de bedoeling u te doen zien, hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt.”* (Lk 1: 1-4)

Ze schreven niet alles wat ze beleefden, zagen en hoorden, niet dingen die nieuwsgierigheid of wetenschap zouden opwekken, maar alleen wat kan de mensen kan helpen om goede christenen te zijn. De heilige Johannes zegt het aan het einde van zijn evangelie: *“Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven werden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.”* (Joh 21, 35).

Laten we altijd onthouden wat de Heer tegen de apostelen zei: *“Jullie hebben slechts één meester, Christus”* (Mt 23:10). Dit zijn uitdagende tijden om op te bouwen, om op te kijken, om ons geloof goed te versterken. Er bestaan in onze tijd zoveel verkeerde menselijke theorieën over God, de mens, de wereld, het eeuwige leven die de christenen in verwarring kunnen brengen. We zullen zorgen voor de ontvangen schat en ons concentreren op de ware fundamenten, die Christus ons leert.

Laten we God danken voor de gave van de woorden en leer van de Heer die we hebben ontvangen, de gave van het verlangen om ze met ons leven vrucht te laten dragen voor het welzijn van onze broeders, van onze samenleving.

We mogen onze vreugde laten uitstralen omdat zijn woorden in ons groeien: Hij is de oorsprong van alle wijsheid. Christus is de bron van alle ware kennis; Hij is immers *“de weg, de waarheid en het leven”* (Joh 14.6).

Moge de Heer ons bijstaan om elke dag tot een heldere spiegel van zijn Evangelie te maken.