

Beste lieve mensen, voor de derde achtereenvolgende keer, in één maand, komen wij in de Zondagsliturgie de oproep tegen om Jezus na te volgen.

Twee weken geleden was het Johannes de Doper die zijn leerlingen, Johannes en Andreas, naar Jezus verwees met de woorden: "Dit is het Lam van God". Na deze woorden gehoord te hebben, volgden Johannes en Andreas direct Jezus ná, tot de plek waar Hij vertoefde en daar verblijvend kwamen zij tot de overtuiging: "We hebben de Messias gevonden!"

Afgelopen Zondag hebben wij de uitnodiging uit de mond van Christus zèlf gehoord: "Bekeert u, want het Rijk der Hemelen is nabij". En verder zei Hij tot Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes: "Komt volg Mij".

Ondanks Al het ongeloof en secularisatie van onze samenleving toch hunkeren de mensen naar spiritualiteit, Ze zijn open om anderen mensen te volgen langs de paden van vreemde gevaarlijke geloven. We kunnen dit met de krant constateren:

ik lees even een kort artikel uit de krant AD

22-09-20 Rusland pakt 'reïncarnatie van Christus' op in afgelegen deel van Siberië

Russische veiligheidstroepen hebben vandaag een prominente mysticus - door zijn volgelingen Vissarion genoemd - en andere leiders van de sekte 'Kerk van het Laatste Testament' opgepakt in een afgelegen deel van Siberië.

De opgepakte mannen worden ervan beschuldigd dat ze de gezondheid van volgers hebben geschaad, aldus de politie. De Onderzoekscommissie, Ruslands tegenhanger van de Amerikaanse FBI, zei in een verklaring dat de religieuze groep psychologische druk had uitgeoefend om geld van haar volgers te krijgen.

Sergej Torop, een voormalige verkeersagent, richtte in 1991, de sekte Kerk van het Laatste Testament op in een afgelegen deel van de Siberische regio Krasnojarsk. De bebaarde mysticus met lang haar trok duizenden volgers, van wie sommigen geloven dat hij de reïncarnatie van Christus is.

Twee van de vastgehouden mannen werden na hun arrestatie op tv-beelden getoond, terwijl gemaskerde agenten in camouflagekleding hen van een bus naar een helikopter brachten. Ze kunnen tot 12 jaar gevangenisstraf krijgen als ze schuldig worden bevonden, meldde het Russische persbureau RIA.

22-10-20 Al jaren spoorloze Nederlandse sekteleider nu ineens vast voor tal van misbruikzaken

De Nederlandse sekteleider die gisteren in het Duitse Goch is opgepakt, wordt verdacht van tien ernstige gevallen van seksueel misbruik van kinderen in het Brabantse Hoeven, twee verkrachtingen in Goch, vrijheidsberoving van een ander sektelid en het toebrengen van lichamelijk letsel aan een ander lid. Dat zegt de Duitse justitie tegen deze site.

Beste Mensen

Op deze Zondag krijgen wij een uitnodig uit de oudheid, uit de tijd van Mozes. Hij spreekt een profetisch woord tot de Israëlieten over een toekomstige profeet: de Messias, naar Hem moeten zij luisteren. Hij (de Messias) zal een profeet zijn zoals Mozes zèlf voor het Joodse volk was. En dit lieve mensen is géén kleinigheid!

Want ...

in feite heeft Mozes:

- de goddelijke Naam uit de mond zèlf van de Ene Ware God gekregen;
- en heeft hij ook, door de grootste wonderen ooit verricht, het Volk uit de Egyptische slavernij bevrijd, en het tot aan het Beloofde Land gevoerd;
- en hij heeft hen een goddelijke Wet, het Oude Verbond met God, gegeven;
- ook hij heeft de ware Eredienst tot de ware God hersteld en ingesteld en aan het volk het priesterschap gegeven, om het volk te heiligen en met God te verenigen;
- hij kon dagelijks met God van Aangezicht tot Aangezicht spreken; hij werd "vriend van God" genoemd;
- vandaar dat hij ook, met uniek gezag, het volk kon onderrichten.

Mede gezien dit alles - en nog vele andere dingen - was Mozes de grootste profeet van het volk; er was - in de ogen van de Israëlieten - geen ander groter dan hij. En zij wisten dat zo iemand onder hen moest verschijnen: de Messias.

In het Evangelie van vandaag zien wij hoe de tijdgenoten van Jezus langzaam tot een besef komen: er is een groot Profeet onder ons verschenen. Hij brengt ons met gezag een nieuwe leer en verricht grote wonderen onder ons; zelfs de duivel is Hem onderdanig.

Voor hen speelde dus toen deze vraag: wat kan dit betekenen? Zij vroegen zich af: is Hij de beloofde Profeet? De Messias? Moeten wij naar Hem luisteren zoals Mozes ons heeft bevolen?

Voor ons mensen van deze tijd, die het Evangelie wèl hebben aanvaard en tot Zijn Kerk behoren, speelt de vraag niet of wij Hem moeten volgen of dat wij naar Hem moeten luisteren, nee, dat willen wij ook heel graag doen, maar de vraag voor óns is: op welke manier luisteren wij naar Hem?

Hoe vaak luisteren wij naar zijn Woord? Vraagt uzelf eens heel concreet af: hoeveel keer heb ik afgelopen week de Bijbel gelezen? En heb ik tenminste thuis de Bijbel voor de hand liggen? Heb ik de Bijbel een keer of twee keer gelezen? Drie keer misschien of meerdere keren de Bijbel gelezen? Héél mooi! Compliment! Want het is ónmogelijk iemand te beminnen zonder hem te leren kennen, het is dus ónmogelijk Jezus lief te hebben zonder Hem goed te kenen. Zo schreef Heilige Hiëronymus: wie de Schrift niet kent, kent Christus niet en H. Augustinus zegt ons: men kan niet beminnen wat men niet goed kent.

Maar als wij het Leven en de Leer van Jezus in hoofd en hart dragen zijn wij in staat Zijn Leven beter mee-te-leven. Want het gaat er niet alleen om af en toe aan Jezus te denken, nee, wij willen Jezus héél concreet, áctief én in werkelijkheid navolgen. En dat doen wij door te doen wat Jézus heeft gedaan, door te leven zoals Jézus heeft geleefd.

Wij moeten – zo schrijft de heilige Augustinus - naar het Evangelie luisteren alsof de Heer aanwezig is en met ons spreekt. We moeten niet zeggen: 'gelukkig zij die Hem konden zien'. Heel veel mensen immers, die Hem gezien hebben, hebben Hem gekruisigd, en veel mensen die Hem niet gezien hebben, geloofden in Hem.

Daarom, beste mensen, vragen wij vandaag aan de Maagd Maria de genade, om Jezus beter te leren kennen en op deze manier zijn Woorden, in ons dagelijks leven en in onze omgeving, waar te kunnen maken. Immers Mozes heeft lang geleden tot het volk van God gezegd : “de Heer uw God zal een profeet doen opstaan, zoals ik dat ben, naar Wie gij moet luisteren”. Wij willen heel graag naar Jezus luisteren en Hem in ons laten leven, immers heeft Hij tegen zijn apostelen gezegd: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn Woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen”.

Dat onze Lieve Heer zijn verblijf in ons mag vinden! Amen.