

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

In het evangelie van vandaag
hoorden wij hoe Jezus optrad
tegen iemand met een onreine geest.
Dat is iets waar wij normaal gesproken
geen idee van hebben.
Een onreine geest?
En wat is dat dan?
En zou die dan ook echt kunnen bestaan?
Of moet je dat alleen maar symbolisch zien?

Wel, helaas zagen wij afgelopen week
regelmatig beelden op de tv
van een enorme criminaliteit.
En dat waren helaas geen symbolische beelden.
Dat was de keiharde werkelijkheid!
Vanaf het moment dat de avondklok was ingegaan,
vorige week zaterdag,
zagen we regelmatig op tv
hoe jonge jongens alles om zich heen
vernielden en kapot sloegen.

En dan denk ik aan die arme winkeliers,
die al maanden lang vanwege Corona
hun zaken gesloten moesten houden.
Geen omzet, geen werk.
Vreselijk.
En tot overmaat van ramp
zagen ze nu ook nog eens
hoe deze jongen jongens
de ramen van hun winkels kapot sloegen
en vervolgens hun winkels leeg roofden.

De burgemeesters waren ten einde raad.
Je zag dat de burgemeesters het liefst
deze raddraaiers persoonlijk achter slot en grendel
hadden willen opsluiten.
De burgemeesters waren woedend
en verloren bijna hun geduld.
Je kunt je dat zo helemaal voorstellen.

En toch, als ik het evangelie van vandaag lees,
dan denk ik toch:
Hoe zou Jezus deze jonge jongens
tegemoet zijn getreden?
Natuurlijk moet je het geweld zo snel mogelijk
zien te stoppen.
Zeker met alle middelen die je hebt.
Waterkanonnen, straffen, noem maar op.

Maar tegelijk kun je je ook afvragen:
Heb je daarmee het probleem ook werkelijk opgelost?
Of zaten er misschien tussen deze criminelen
ook jonge jongens onder invloed van bijvoorbeeld drugs?
Of misschien wel daardoor onder invloed
van een onreine of boze geest,
waar het evangelie van vandaag over sprak?

Eén van de burgemeesters zei het zo:
Ik zag hoe sommigen 'met grote neusgaten' aankwamen.
Met grote neusgaten.
Moet je nagaan!
Dat wil zeggen dat ze zwaar ademden
van woede en kwaadheid.
Bijna als briesende leeuwen.
'En met holle ogen'.
Dat wil zeggen: ze waren bijna niet menselijk meer.

En dat bijna niet menselijke,
dat brengt mij bij een boze geest
uit het evangelie van vandaag
Een boze of onreine geest.
Mensen die door hun grenzeloze boosheid
onder de invloed zijn gekomen van een
boze geest of een onreine geest.
Mensen die zich zelf niet meer waren!

Maar hoe zou Jezus daarmee omgaan?
Want als je zo'n jongen opsluit in de gevangenis
en alles laat betalen wat hij kapot heeft gemaakt,
-en dat loopt soms in de tonnen!-
zal hij daarna als een brave jongen uit de gevangenis komen?
Of moet er toch nog meer gebeuren?
Een soort bevrijding?
Het zal je kind maar wezen!
Sommige van deze jonge jongens woonden nog gewoon
bij hun ouders thuis!

Mag ik daarom eens heel voorzichtig proberen
het evangelie van vandaag te leggen
op bijvoorbeeld zo'n jonge drugsgebruiker
die in onze ogen niet menselijk meer is.

Ik denk dat Jezus verder zou kijken
dan dat wij kunnen.
Ik denk dat Jezus misschien ook zou zien
hoe zo'n jongen ooit werd geboren
als kleine baby.
Eerst negen maanden in de schoot van zijn moeder.
Daarna misschien wel gevoed aan de borst van zijn moeder.
Misschien wel zijn ogen wijd opengedaan
om naar zijn moeder of vader te kijken.
Misschien wel eventjes geglimlacht.

Maar Jezus zou misschien ook zien,
hoe zo'n jongen werd opgevoed
door een dronken vader of misschien een verslaafde moeder.
En hoe zo'n jongen uit gebrek aan liefde
troost zocht in drugs en allerlei andere verdovende middelen
en zo tenslotte in de criminaliteit terecht kwam.
En hoe zo'n jongen een instrumenten werd
in de handen van het kwaad.
In de handen van een boze geest.

In het evangelie van vandaag zien we
hoe Jezus met zo'n boze geest omgaat.
De onreine geest moest wijken
voor het gezag van Jezus.
In de tegenwoordigheid van Jezus heeft zo'n onreine geest
geen enkele macht meer.
En zo zal deze boze geest aanvoelen:
"Nu moet ik mijn buit loslaten.
Nu ben ik mijn macht over deze persoon kwijt."

Ik hoop zo dat als wij nu naar deze beelden op tv kijken
dat we niet alleen maar kijken
met een brandende woede.
Of dat we deze jongen jongens
bijna naar de hel zouden wensen;
hoe begrijpelijk dat ook allemaal is.

Maar in het evangelie zien we toch
dat Jezus iets anders doet.
Jezus beveelt de onreine geest uit de man weg te gaan.
En vervolgens ontfermt Jezus zich over deze man.

Natuurlijk heb ik makkelijk praten.
Mijn winkel is niet in puin geslagen.
Ik ben geen politieagent, naar wie deze jongelui
hun stenen hebben gegooid.
Maar toch wil ik proberen met de ogen van Jezus te kijken.

Kwade geesten, onreine geesten
doen hun vernietigend werk.

Maar Jezus zal ze wegsturen.

Daarom bidden we iedere keer in het 'Onze Vader':

"Verlos ons van het kwade!"

En ik hoop zo dat deze jonge jongens daarna ook nog eens
iets van de liefde van God in hun leven zullen mogen ervaren,
en niet alleen maar onze begrijpelijke boosheid.