

Zondag 5 B

OLV Hemelvaart (Heemstede)
7 Februari 2021

Jezus begint met zijn zending: Hij kiest als basis Kafarnaüm (Kefar Nahum of dorp van Nahum), vlak bij het meer van Genezareth, waar Simon Petrus woont. Met de woorden van de pausen JP-II, Benedictus en Franciscus zou ik graag drie passages van het Evangelie bekijken die ons kunnen inspireren om ons vertrouwen op de Heer te stellen en het te laten groeien.

1. Heel de stad stroomde voor de deur samen.

De mensen ontmoeten Jezus, omdat Hij naar hen is gekomen. In het huis van Petrus kon iedereen Hem benaderen; ook in het "huis van het eigen hart" kan iedereen Jezus ontmoeten. In een prachtige tekst drukte **paus JP-II** dit als volgt uit:

"Ja, de hele wereld zoekt u, Jezus Christus! Velen zoeken u rechtstreeks, noemen u bij uw naam, met geloof, hoop en liefde. Sommigen zoeken u indirect: via de anderen. En er zijn anderen die u zoeken zonder het te weten ... En er zijn zelfs mensen die u zoeken, terwijl ze deze zoektocht ontkennen.

Ondanks dat iedereen u zoekt, zoekt u hen allereerst; omdat u voor allen mens bent geworden in de schoot van uw onbevleete Moeder, omdat u de mensheid hebt verlost met de prijs van uw kruis. Op deze manier heeft u, langs de ingewikkelde en soms onpraktische paden van het menselijk hart, voor het lot van de mens, de weg geopend. "

B&Z: Ons vertrouwen ligt niet in onze krachten maar in het verborgen verlangen van het hart en in de liefdevolle God die de mens benadert en het verlangen naar Hem en naar het goede steeds opwekt.

2. Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit.

Jezus geneest lichamelijke kwalen (ziekten) en geestelijke kwalen (drijft demonen uit), zijn missie. **Paus Benedictus** in een prachtige tekst verwoordde:

"In deze tekst komt de hele missie van Jezus symbolisch naar voren. Jezus, afkomstig van de Vader, komt naar het huis van de mensheid, naar onze aarde, en vindt een zieke mensheid, ziek van koorts, de koorts van ideologieën, afgoderij, de miskening van God. De Heer geeft ons zijn hand, heft ons op en geneest ons. En het doet het in alle eeuwen; hij neemt ons met zijn woord bij de hand en verdrijft zo de mist van ideologieën, van afgoderij. Hij neemt ons bij de hand in de sacramenten, geneest ons van de koorts van onze passies en van onze zonden door zijn vergeving in de verzoening. Hij geeft ons de mogelijkheid om op te staan, om voor Hem en voor de mensen te staan."

B&Z: Hoe goed is de Heer!!! Hoe groot is het zijn voorzienigheid ten bate van ons allen!!

3. Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben Ik uitgegaan.

Hij wil dat zijn redding iedereen kan bereiken, niet alleen "Kafarnaüm". Hij wil dat zijn heil alle mensen mag bereiken die lijden onder de lasten van het leven. **Paus Franciscus** drukte het heel goed uit met woorden die in deze vreemde tijd van pandemie een zeer groot gewicht in de schaal leggen:

“Daarom is ieder van ons geroepen om het licht van het woord van God en de kracht van genade te brengen aan degenen die lijden en aan degenen die hen bijstaan, familieleden, doktoren en verpleegsters, zodat de dienst aan de zieken meer en meer wordt bewezen. Meer met de mensheid, met genereuze toewijding, met evangelische liefde en met tederheid. De Moederkerk streelt middels onze handen het lijden en geneest de wonden, en dat doet ze met de tederheid van een moeder”.

B&Z: De Heer wil dat wij instrumenten van zijn vrede en zijn heil mogen zijn. Iedereen op zijn eigen manier en volgens zijn eigen mogelijkheden. Hij vertrouwt op ons.

Beste broeders en zusters, moge de Heer aan ons door de voorspraak van OLV het enthousiasme verlenen en ons vertrouwen op Hem en op zijn continue zorg voor de mensen laten groeien. Laten wij de Heer bedanken voor zijn voorzienigheid tegenover ons die als een Vader over ons en over de mensheid waakt.