

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

In het evangelie van vandaag ontmoeten wij
een melaatse man.

Melaatsheid was een zeer besmettelijke huidziekte.

En daarom moest een melaatse man op grote afstand blijven
van alles en iedereen.

Nou, wij weten nu een beetje wat dat is.

Anderhalve meter afstand vanwege het coronavirus.

Afschuwelijk!

Maar waarschijnlijk was melaatsheid nog veel besmettelijker.

En toch is Jezus niet bang voor deze besmettelijke ziekte.

Nog sterker, Jezus raakt deze melaatse man aan en geneest hem!

En dan staat er nog een heel mooi zinnetje bij:

'Door medelijden bewogen.'

Ik vind dat zo mooi!

Jezus was door medelijden bewogen.

In de Griekse grondtekst staat zoiets als:

Jezus voelde het in zijn ingewanden, in zijn buik,
in zijn hart.

Ik weet niet wat uw beeld is van God?

Maar vroeger dacht ik weleens dat God
een beetje afstandelijk was.

Dat God misschien wel veel te druk zou zijn
om zich bezig te kunnen houden
met al onze pijntjes en kwaaltjes.

Maar hier zien we heel concreet
dat Jezus door medelijden werd bewogen.

Jezus, Gods Zoon, heeft medelijden met ons
als wij ziek zijn of als het niet goed met ons gaat.

Ik kan me dat soms zo moeilijk voorstellen.

En toch is het zo!

Dat is Gods liefde voor ons!

'Door medelijden bewogen.'

En dan is er nog iets dat mij opvalt
in dit evangelie van vandaag.
Jezus vraagt de man uitdrukkelijk
om aan niemand te vertellen
wat er is gebeurd.
Nou, helaas lukt dat niet.
Want de man is nog niet weg
of hij vertelt het aan iedereen
die het maar horen wil

Maar waarom vroeg Jezus dat aan deze man?
Nou, daar wil ik met u in deze preek
graag nog eens even bij stil staan.
Weet u, wij willen allemaal wel genezen worden.
We hebben toch allemaal eigenlijk alles over
om maar gezond te worden.
Maar Jezus wil meer.
Jezus wil dat we ook in ons hart gezond zijn.

En dat laatste moet ik even uitleggen.
Misschien kan ik dat het beste doen
aan de hand van een vergelijking.
U weet dat de mooiste viool
is een Stradivarius viool.
Gebouwd door de vioolbouwer Stradivarius.
Ik heb het even nagezocht:
een echte Stradivarius viool kan wel elf miljoen euro kosten.

Maar hoe mooi een Stradivarius viool ook is,
hij komt pas echt tot zijn recht
als iemand erop speelt.
Dan pas gaat die klinken.

Nou, wij zijn allemaal als kostbare
Stradivarius violen.
Maar zijn wij ook bereid dat iemand op ons speelt?

Of misschien moet ik wel zeggen,
dat God ons in zijn handen neemt
en ons als zijn instrument gebruikt
in zijn Koninkrijk.

Alleen als wij dat toelaten,
dat God ons in zijn handen neemt,
alleen dan komen wij tot klinken.
En anders worden wij een viool
die je net zo goed in de kluis zou kunnen opbergen.

Maar moeten wij niet bang zijn
dat iemand ons misschien misbruikt!
Nou, dat gevaar is niet denkbeeldig.
Ik geef u weer een voorbeeldje!
Het mooiste schilderij dat wij in Nederland hebben
is natuurlijk de Nachtwacht van Rembrandt.
Verzekeringswaarde, schrik niet, 50 miljoen euro.

Maar wist u dat de Nachtwacht ooit verhuisd is
naar het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam.
Het kwam daar in een iets kleinere ruimte te hangen.
En daarvoor moest het schilderij iets kleiner worden gemaakt!
Links werd er een kleine strook afgesneden
en aan de bovenkant werd er een kleine strook afgesneden.
Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen.
De Nachtwacht van Rembrandt!
Gewoon een stukje kleiner gemaakt.
Ongelofelijk, en toch is het gebeurd!

Durven wij ons als een kostbare viool
over te geven in de handen van de levende God?
Of zijn we bang?
Bang dat we misschien ook ergens worden misbruikt?
Dat we een stukje kleiner worden gemaakt?
En zeggen we daarom:
Ik wil liever zelf de baas blijven over mijn eigen leven?

Wel, dat is nou precies het probleem
waar Jezus mee te maken had.
Gezond worden, dat willen we allemaal wel.
Daar heeft Jezus geen reclame voor nodig!
Maar durven wij ook ons hart over te geven
aan de levende God?
En daar gaat het Jezus om.
Durven wij ons verwonde hart,
dat bang is om de teugels uit handen te geven,
en dat daarom liever zelf de baas wil blijven spelen,
durven wij dat verwonde hart
aan Hem over te geven
zodat Hij het kan genezen?

En toch is dat precies wat Jezus wil.
Dat wij weer vertrouwen op God zijn Vader.
Alleen in de handen van de levende God
zullen wij maximaal tot ons recht komen.
Alleen in de handen van een goede violist
komt de mooiste Stradivarius tot de mooiste klanken.
Durven wij ons hart over te geven aan de levende God?
Van Jezus werd gezegd in ons evangelie van vandaag:
'Door medelijden bewogen!'
Daarom, wees niet bang.
Die God kun je vertrouwen.
Amen.