

VT 4 B - LAETARE

Sint Jozef (Bennebroek)

Zondag 14 maart 2021



In het Evangelie hebben wij een deel van het gesprek van Jezus met Nicodemus gehoord. In dat nachtelijke privégesprek opent de Heer zijn hart voor de wijze oude Nicodemus. Hij onthult hemelse geheimen: de wedergeboorte door de Geest, de reddende kracht van zijn eigen kruisiging, de liefde van God die zijn eigen Zoon zendt om de wereld te redden, de kracht van het geloof in de Zoon, de belemmering om in Hem te geloven: een slecht leven, liefde voor duisternis; de goede grond voor geloof: het goede leven, het licht.

1. Nicodemus kent de Heer van verre, hij heeft over Hem en zijn wonderen gehoord. Hij zoekt God, hij zoekt de waarheid en daarom wil hij Jezus privé ontmoeten. In die ontmoeting blijft hij nederig, nieuwsgierig naar de waarheid, gretig om naar de Heer te luisteren en zijn woorden te aanvaarden. Na dat gesprek heeft hij veel meer gevonden dan het antwoord waar zijn rusteloze ziel naar op zoek was en nu houdt hij van de Heer als een discipel.

Nicodemus zal Jezus altijd van verre volgen, en de Heer zal hem niet meer vragen dan dat. Hij gaat vóór Jezus pleiten in het Sanhedrin (Joh 7: 46-53) en zal mirre en aloë brengen om het lichaam van Jezus te zalven voor zijn begrafenis (Joh 19: 38-42), een buitengewone hoeveelheid die typerend is voor de begrafenis van een koning (namelijk 33 kg), merkt Paus Benedictus op.

2. Nicodemus en zijn gesprek met de Heer kunnen ons helpen om met de Heer op weg naar Pasen te gaan. We mogen denken aan Nicodemus bij het kruis van de Heer: Wanneer hij Jezus aan het kruis zag hangen en Hem in zijn armen hield toen ze Hem ervan afdaalden, kreeg de oude leraar van Israël het licht in zijn hart om de diepe betekenis van die woorden te begrijpen: “De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.” “Zo zeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, wie de waarheid doet, gaat naar het licht.”

En hij begrijpt dat Gods antwoord op de ondankbaarheid en het kwaad van zijn volk geen vernietiging is maar vergeving, redding door het sturen van zijn eeuwige Zoon als Verlosser. Met Jezus in zijn armen ziet de oude Nicodemus dat de Verlosser niet als een held of als overwinnaar de verlossing heeft volbracht, maar als een lijdende dienaar die de kwalen van de mensen in zich draagt en het leven schenkt door zijn dood.

3. We kijken ook naar Jezus en voelen ons tot Hem aangetrokken, we zien ook in de Heer de grote liefde van God voor de wereld en voor ons allen en we vermoeden de logica van God. We kunnen zeggen dat God altijd recht schrijft langs kromme lijnen, en Hij doet het uit liefde. Wat een kwaad was, de onterechte dood van Jezus, is tot genade en bron van leven geworden. Hetzelfde gebeurt in ons leven en ook in de

geschiedenis van de wereld, van onze wereld en in onze tijd: God schrijft recht langs kromme lijnen en vanaf het verdriet laat Hij leven groeien. Het kruis was een blijft de boom van leven.

JP II bij de heiligverklaring van Edith Stein: «Christus' kruis! De boom van het Kruis, die onafgebroken in bloei staat, draagt voortdurend nieuwe heilsvruchten. Daarom keren de gelovigen zich met vertrouwen naar het Kruis en putten uit het liefdesmysterie ervan moed en kracht om in het spoor van de gekruisigde en verrezen Christus te lopen. Zo is de boodschap van het Kruis in het hart van zovele mannen en vrouwen terechtgekomen om zodoende hun leven te veranderen. Een sprekend voorbeeld van deze buitengewone innerlijke vernieuwing is de geestelijke weg die Edith Stein heeft afgelegd».

Broeders en zusters, mogen wij er zeker van zijn dat Gods antwoord steeds wijsheid, kracht en liefde is. Dat mogen we straks met Pasen vieren.

Laetare, verheug u!!! Christus bevrijdt ons op zijn lichtende Kruis.