

Palmzondag B  
OLV Hemelvaart (Heemstede)  
Zondag 28 Maart 2021

Vandaag begint de Goede Week.

1. Over heel het verhaal van de intocht in Jeruzalem hangt een geheimzinnige sfeer. Jezus loopt op de weg van de vernedering. Hij komt immers als Koning van de vrede, Hij komt om te dienen en niet om gediend te worden. Hij is de vredige koning die zijn dood tegemoet gaat, de dienstknecht van de Heer die de lijdenskelk vrijwillig drinkt, de man van smarten die onze ziekten op zich nam.

2. Hier raken wij ook het geheim van de Kerk en van ons leven. De Kerk moet dezelfde weg als Jezus gaan, machteloos in vergelijking met de machtigen der wereld. Helemaal naar God verwijzend, helemaal op God aangewezen. Het lijden van Jezus is geen donkere tunnel maar een weg naar het licht. Hij gaat zijn Kerk voor, ons voor, als de rechtvaardige die doet wat Hij moet doen op Zijn weg naar de verheerlijking die onze redding betekent.

3. Konden wij maar iets begrijpen van dit geheim van de nederige koning van de vrede, van de lijdende dienaar van de Vader. Het zal echter een geheim voor ons blijven totdat Hij komt in heerlijkheid...

Wij aanbidden U Christus en loven U  
omdat Gij door Uw kruisdood de wereld hebt verlost.