

**Paastijd 3 B**  
Sint Bavo (Heemstede)  
Zondag 18 April 2021

**1.** Vrede was de groet van de Heer na de opstanding: "vrede zij u". Het was niet slechts een wens, de wens dat zijn apostelen de vrede van het hart zouden bezitten, maar het was ook een gave die Hij aan hen door zijn aanwezigheid schonk. Wie Jezus in zijn of haar leven ontvangt kan Zijn leven en woorden verstaan en is vervuld met een vrede die de wereld zelf niet in staat is te schenken (*"niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u"* Joh 14: 27).

Het leven van ons christenen is een stille maar tegelijkertijd zichtbare getuigenis van de vruchten die Jezus met zijn aanwezigheid meebrengt: vrede, vreugde, begrijpen van het woord van God en van zijn wil, de wens tot het heil van alle mensen, de wens om beter te worden, enz. Een uitstekend voorbeeld van die vruchten heb ik in het leven van de heilige Bakhita gevonden, een leven dat de vruchten van de ontmoeting met de levende Jezus laat stralen en die ons kan inspireren om de woorden van Christus in het evangelie van vandaag beter te begrijpen.

**2.** Ze kwam uit Sudan en werd 1869 werd geboren. Toen ze ongeveer negen jaar oud was, is zij ontvoerd en werd verkocht aan vijf verschillende meesters op de slavenmarkt en heeft veel geleden. Een Italiaanse koopman was de vijfde meester en ze werd niet meer als slavine behandeld. Vervolgens is ze toevertrouwd aan een vriend van de familie als babysitter van hun dochtertje.

Dezelfde familie, die terugkeerde naar Italië, nam Bakhita mee en vertrouwde haar met hun dochter toe aan de Dochters van Liefde (Canossians) in Venetië, voordat ze weer vertrokken. Op dat moment gaf een familienvriend haar haar eerste kruisbeeld. Bakhita zal later zeggen: *"Toen hij het aan mij gaf, kuste hij het met toewijding en legde me toen uit dat Jezus Christus, de Zoon van God, voor ons was gestorven. Ik wist niet wat het was, maar bewogen door een mysterieuze kracht verborg ik het. Ik had nog nooit iets verstoep, want ik was nergens aan gehecht. Ik herinner me dat ik hem stiekem aankeek en iets in mij voelde dat ik niet kon verklaren"*.

Het was in het Instituut dat Bakhita Christus echt leerde kennen en dat *"God in haar hart was gebleven"*, dus Hij had haar de kracht gegeven om de slavernij te kunnen verdragen, *"maar ook toen wist zij nog niet wie Hij was."* Zo begon haar ware leven in geloof en in het licht van Christus, zozeer zelfs dat ze werd gedoopt. Toen besloot zij bij de zusters te blijven om Christus te volgen.

Op 38-jarige leeftijd legde zij haar eeuwige geloften af. Zij verrichtte nooit wonderen, maar ze werd als een heilige zuster door haar medezusters en het volk gezien. Ze was altijd bescheiden en nederig, hield een vast vertrouwen in zichzelf en vervulde altijd haar dagelijkse verplichtingen.

Zij stierf op 8 februari 1947. Haar laatste woorden waren: "Madonna! Madonna!" (OLV, OLV). Duizenden mensen kwamen haar voor het laatst gedag zeggen, waarmee ze respect en bewondering voor haar uitten. Ze was drie dagen lang gesluierd, waarbij volgens mensen haar gewrichten nog warm waren en moeders haar hand pakten om die op het hoofd van hun kinderen te leggen. Josefina wordt daar met verering herinnerd als "Nostra Madre Moretta", "Onze Bruine Moeder". Haar ongeschonden stoffelijk overschot werd begraven onder het altaar van de kloosterkerk van Schio, Italië.

**3.** In haar leven en woorden kunnen we zien de vruchten die de ontmoeting met Jezus Christus meebrengen die het Evangelie van vandaag toont : vrede, begrijpen van de Heilige Schrift en van de voorzienigheid van God, dankbaarheid, liefde tot God en tot de naaste, innerlijke blijdschap, enz.

**Citaten van Saint Josephine Bakhita**

*"Als ik die slavenhandelaars zou ontmoeten die mij hebben gekidnapt en ook degenen die mij hebben gemarteld, zou ik knielen en hun handen kussen, want als dat niet was gebeurd, zou ik nu geen christen en religieuze zijn."*

*“O Heer, zou ik daarheen kunnen vliegen, dichtbij mijn volk en met luide stem Uw goedheid aan iedereen prediken: oh, hoeveel zielen zou ik voor U kunnen overwinnen! Onder de eerste, mijn moeder, mijn vader, mijn broers, mijn zus, nog steeds slaven.... alle arme mensen van Afrika, doe maar o Jezus, dat ook zij u kennen en van u houden!”*

#### **Aforismen van Sint Josefina Bakhita**

“Wees goed, heb de Heer lief, bid voor de ongelukkigen die Hem niet kennen. Als u eens wist wat een grote genade het is om God te kennen!

*“Het is niet mooi wat het mooiste lijkt, maar wat de Heer wil.”*

#### **Zinnen van Saint Josephina Bakhita**

“Mijn hele leven is een geschenk van Hem geweest: mannen zijn werktuigen; dankzij hen had ik de gave van geloof.”

*“Al zou ik mijn hele leven op mijn knieën heb gelegen, nooit zal ik al mijn dankbaarheid aan de goede Heer kunnen zeggen.”*

“Ik vertrek, langzaam, langzaam, richting de eeuwigheid ... Ik vertrek met twee koffers: de ene bevat mijn zonden, de andere, veel zwaarder, de oneindige verdiensten van Jezus Christus.”

Broeders en zusters, in de heilige Mis ontmoeten wij de verrezen Heer en ontvangen Hem als voedsel voor onze aardse tocht bij de heilige Communie, Hij komt tot ons en vervult ons met zijn gaven en verleent ons de wijsheid en kracht om instrumenten van zijn vrede te worden voor onze families, onze naasten en onze maatschappij, zoals Bakhita. Wij herkennen de verrezen Christus aan het breken van het brood en Hij laat ons zijn liefde, vrede en moed ervaren. Wat een vreugde! Hij leeft! Alleluja! Alleluja!