

## PAASTIJD 5 B

OLV Hemelvaart (Heemstede)

Zondag 2 Mei 2021

Afgelopen zondag vergeleek Jezus zichzelf met de Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen, die van hen houdt en door hen wordt bemind; vandaag gebruikt Hij nog een heel mooi beeld: dat van de wijnstok, waaraan de ranken zijn verbonden. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken. Het beeld is heel eenvoudig en vol diepe betekenissen. Laten we nu proberen om uit deze prachtige pagina van het evangelie enkele leringen voor ons geestelijk leven te halen.

1. Allereerst leren we hoe belangrijk het is om altijd verenigd met Jezus te leven: we zijn verenigd met Jezus als we in Gods genade leven als zijn leerlingen en vrienden. We zijn op een bepaalde manier met Jezus verenigd als we in diepe vriendschap met hem leven en ons gebedsleven goed cultiveren. Tijdens onze dag mag een gesprek met de Heer nooit ontbreken, ook met eenvoudige woorden, misschien zelfs tijdens onze bezigheden en werken en volgens onze eigen persoonlijkheid en gewoontes. Het gouden moment van dit gesprek is dat van de Heilige Communie, wanneer Jezus in ons hart komt.

2. Jezus wil dat we altijd "*levende ranken*" mogen zijn van deze wijnstok: op deze manier zullen we veel vrucht dragen, de vruchten van de Geest. "*De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid*" (Gal 5,22). Jezus zegt het duidelijk: "*Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.*" Zoals de tak vol rijpe vruchten op de grond neerdaalt totdat hij bijna breekt onder het grote gewicht, zo bereiken de christenen die verenigt met Hem blijven hun rijpheid: een vruchtbaar leven, vol diepe vreugde en goede werken. Met de woorden "*rijke vruchten*" bedoelt Jezus niet grote zichtbare daden maar daden die met grote liefde en toewijding zijn gedaan. De Heer kijkt naar het hart.

3. En hierin speelt het reinigen, het snoeien, een belangrijke rol, leert de Heer ons. De wijnbouwers zeggen dat de wijngaard weent, als hij wordt gesnoeid. Vrucht dragen betekent prijs geven. Als we trouw blijven, zelfs midden in de beproeving, (beproevingen in het geloof, in de omgaan met andere mensen, in onze geestelijke leven, enz) dan zal de zomer komen, en het zal een tijd van vreugde en troost zijn.

En nog meer: als de christen zelfs in de tijd van lijden vrijgevig blijft voor God, zal de Heer al zijn smeebeden horen, volgens de belofte die Jezus in het evangelie heeft gedaan: "*Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.*"

Beste broeders en zusters: hier kunnen we nu eventjes over nadenken en daar ook met Jezus over spreken. Laten we niet vergeten dat Hij hier bij ons is en dat Hij wil met ons spreken en ons aanmoedigen in ons hart. Hij houdt van ieder van ons, en Hij verlangt dat andere mensen door ons ook Hem leren kennen, vruchten brengen. Door onze goede vruchten, door onze liefde, onze geduld, onze vriendelijkheid, aandacht voor hen, enz. zullen de mensen rondom ons Jezus beter kennen en dat is juist wat de Heer verlangt.

Moge Onze Lieve Vrouw, onze meest tedere Moeder, wiens maand we gisteren begonnen, ons steeds meer verenigen met haar geliefde Zoon en ons bijstaan om steeds levende ranken in Christus te zijn.