

Dertiende Zondag door het Jaar B

St. Jozef (Bennebroek)
Zondag 27 Juni 2021

Het evangelie beschrijft twee van de wonderen van onze Heer: de genezing van een vrouw die aan een chronische bloedingsziekte leed en de opwekking van de dochter van Jaïrus. Deze genezingen leren ons 'waarde en wonder' van het leven en dat Jezus het volledige leven voor ons wil. Ze openbaren de Heer als een edelmoedige, vriendelijke, barmhartige God die wil dat mensen hun leven volledig leiden. Jezus beloonde het geloof van die vrouw en van die vader door haar gezondheid en hem het leven van zijn dochtertje te schenken.

1. Het leven is een wonder en een gave die wij hebben ontvangen. Maar vaak gaan de dagen voorbij zonder dat we nadenken over het wonder van het leven, van ons eigen leven. Er zijn veel geestelijke verleidingen daartegen. Bijvoorbeeld, het te veel morren en klagen over dingen die te klein en onbelangrijk zijn: als gevolg verliezen wij de innerlijke vrede en de mogelijkheid om van het leven, van het familieleven, van de natuur, van de kerk, van de mensen om ons heen te genieten en daarvoor dankbaar te zijn. Vaak vergeten wij ook al de mooie dingen die wij in ons leven hebben gekregen of, beter gezegd, die onze lieve God ons heeft gegeven en kijken we te veel naar de moeilijkheden die wij moeten doorstaan. Of wij willen in het verleden leven zonder van het heden te genieten en van de mensen die ons beminnen en die voor ons zorgdragen. Als wij door een ziekte zijn getroffen vergeten we soms om tot Jezus te bidden voor onze genezing en voor innerlijke kracht. Dit zijn enkele geestelijke beproevingen die ieder van ons kan meemaken.

In het toneelstuk van Thornton Wilder, "Our Town", die door sommigen als "the greatest American play ever written" wordt beschouwd "het grootste Amerikaanse toneelstuk ooit geschreven", keert Emily Webb terug uit de dood naar de stad van haar jeugd. Daar vindt ze al haar lang geleden overleden kennissen levend en ook haar vader en moeder. De stad is nog steeds hetzelfde als ze zich herinnert toen ze een kind was. De schoonheid en het wonder van alles wat ze ziet is overweldigend. Elk gezicht en elk geluid, elk gebaar van liefde, elke tedere genade tussen vrienden is bijna te veel voor haar om te verdragen. Ze had het wonder van haar leven nooit gerealiseerd toen ze het beleefde en ze beseft dat elk moment van het leven gekoesterd moet worden.

2. Ja, broeders en zusters, Jezus spoort ons aan om dankbaar te zijn voor onze gezondheid naar lichaam en ziel en om op verantwoorde wijze om te gaan met Gods gaven van leven en gezondheid.

a. Hij leert ons dat we onze lichamelijke ziekten en geestelijke wonden naar Hem toe mogen brengen en om zijn genezende kracht te vragen. Daarom moeten we, als we naar een dokter gaan, een gebed uitspreken tot Christus dat we de juiste dokter mogen kiezen, die de juiste diagnose zal stellen, de juiste behandeling zal voorschrijven en ons het juiste medicijn zal geven. Laten we de waarheid niet vergeten dat Christus nog steeds wonderen van genezing verricht. Laten we God ook danken voor het grote geschenk van gezondheid en van zijn kracht om onze ziekten met een hart vol vrede en vol overgave te dragen met Christus.

b. Het is ook een genade om deel te hebben aan de genezingsmissie van Christus door de zieken te bezoeken, door te bidden voor hun genezing, door enkele woorden van bemoediging en inspiratie, en ook om bij hen stil te zijn en een oor te lenen, te luisteren naar hun verhalen. Zo kunnen we hen in staat stellen het mededogen van Jezus te ervaren.

c. Broeders en zusters, laten tot de Heer bidden maar altijd met grote vertrouwen op zijn barmhartigheid en zijn goddelijke kracht. Het ingrijpen van Jezus in het mysterie van leven en dood en de wonderbare genezingsverhalen doet een groot vertrouwen opwekken dat Jezus wel degelijk macht heeft om 'nieuw' leven te geven. Dat vraagt van ons tijd, bezinning en een gelovige blik op het leven en alles wat daarin gebeurt. Mogen we nooit vergeten dat de belangrijkste voorwaarde voor de effectiviteit van ons gebed de nederigheid is en ook het geloof in de goedheid en barmhartigheid van onze Heer, zoals wij dat zien in het Evangelie van vandaag.

Laten wij dus onze Moeder vragen om haar Zoon met een levend geloof tegemoet te gaan. Laten wij ook vragen om het leven en de genade, die het leven van God in ons wezen is, boven alle dingen te achten en te bedanken. Amen