

Vijftiende Zondag door het Jaar B

Sint Jozef (Bennebroek)

Zondag 11 Juli 2021

1. Amos was een normale, alledaagse werkende man. We horen over hem in de eerste lezing. Hij was boer. Hij woonde in het zuidelijke koninkrijk Juda, net ten zuiden van de grens met het noordelijke koninkrijk Israël. Er waren veel professionele profeten in zijn tijd, mensen die tegen betaling profeteerden en die tot een profetenvereniging behoorden. Amos maakte geen deel uit van die wereld. Hij werkte op het veld. Maar God koos hem, Amos, om Zijn Woord en waarheid te brengen aan de mensen van Bethel net over de grens in het noordelijke koninkrijk. Amaziël, de lokale autoriteit, zei tegen Amos dat hij zijn mond moest houden en weg moest gaan, maar Amos zei dat hij geen keus had. *"De leeuw heeft gebruld, wie zou er niet vrezen? De Heer heeft gesproken, wie zou er niet profeteren?"* (Amos 3:8). Dus Amos, een heel gewone man, werd het voertuig van Gods waarheid.

Vier van de twaalf apostelen waren vissers. Een daarvan was een gehate tollenaar. En een politieke fanaticus, Simon de Zeloot. Er was niets bijzonders aan de twaalf die Jezus uitzond om te prediken, te genezen en demonen uit te drijven. Het waren gewone mensen, die instructies kregen om zich als profeten te gedragen. En het Woord van God werkte door hen.

2. God werkt door gewone mensen, ook door ons. Het Woord van God wil verbreid worden door iedere mens. We moeten *"het woord verkondigen, te pas en te onpas"* (overal en in alle omstandigheden), zoals Paulus schrijft (2 Tim 4:2). We zullen de waarheid verkondigen die we in ons ervaren, of het nu een geschikt tijd is dat anderen willen luisteren of dat het op een tijd is dat ze liever hebben dat we ons stil houden. We zijn geroepen om de boodschap, de ervaring, de aanwezigheid van Jezus Christus in de wereld te brengen.

Ik zei "wij", niet "ik" maar "wij". Sommigen zullen naar u luisteren, mensen die niet naar mij, naar een priester willen luisteren. Misschien zijn er mensen van jouw eigen leeftijd die zeggen: *'Ik wil net zo gelukkig zijn met het leven als jullie'* Misschien zijn het mensen die je respecteren en van je houden, zoals je verwanten, vrienden, burens. Misschien zijn er mensen die naar je opkijken voor begeleiding, zoals je eigen kinderen of kleinkinderen. Veel mensen zullen de boodschap duidelijker horen als het van u als gelovige komt in plaats van dat het van mij als priester komt.

En ja, er zullen mensen zijn die de boodschap zullen afwijzen. Misschien moet je inderdaad verder gaan en de waarheid van Jezus Christus aan anderen verkondigen, net zoals de leerlingen werden de opdracht krijgen naar elders te gaan als de mensen niet naar hen wilden luisteren. Maar houdt niet op voor hen te bidden. En wees geduldig. Vreugde, geluk en de tegenwoordigheid van de Heer is aanstekelijk. Soms kost het tijd voor de mensen om de genezing van de kwalen van het leven aan God over te laten.

3. Stel je voor: je staart naar de lucht. U ziet in de verte een enorme vogel. Eerst denkt je dat het een vliegtuig of een helikopter is, maar je hoort geen motor, wat je hoort is het klapperen van vleugels en het geluid van een adelaar. De adelaar begint naar beneden te cirkelen en komt steeds dichterbij je. Je bent niet bang, maar geïntrigeerd. Ten slotte, landt hij naast je. Het is enorm. Dan draait hij zijn kop naar je toe en nodigt je uit om op zijn rug te gaan zitten. En je doet het. Je zweeft op de rug van die adelaar. De aarde ziet er zo mooi uit vanaf zijn rug. De hemel lijkt zo dichtbij. Het is allemaal heel indrukwekkend.

Maar dat is niet alles. De adelaar strekt neer te midden van je vrienden, je buurt, je werkplek, je familie. En kijkt naar jou en naar hen. Je realiseert je dat hij wil dat je hen uitnodigt om ook op zijn rug te klimmen en mee te vliegen. Dus nodigen we de anderen uit om zich bij ons aan te sluiten.

Dat is waartoe de lezingen van vandaag ons oproepen: om anderen uit te nodigen om met ons mee te gaan op de verbazingwekkende reis die het christelijke leven is. We moeten naar hun vertellen, aan hen verkondigen, dat de adelaar Jezus Christus is. En de wonderbare reis met Hem, op zijn rug, is het Christelijke leven.

Wat een geweldige missie heeft de Heer ons toevertrouwd! Moge OLV ons begeleiden, helpen en ondersteunen in onze christelijke levensweg.