

Beste broeders en zusters,

Vandaag vieren we dus het hoogfeest van Christus Koning.

Ik vind dat altijd een prachtig feest:

Christus Koning.

Maar tegelijk zou je je kunnen afvragen:

Wat betekent dat toch, dat Christus Koning is?

Nou, dat vroeg Pilatus zich dus ook af.

En zo vroeg Pilatus aan Jezus:

'Bent u echt koning?'

Het is alsof Pilatus toch ineens een beetje zenuwachtig wordt.

In ieder geval begrijpt hij er helemaal niets van.

En daarom vraagt hij aan Jezus:

'Maar wat hebt U dan gedaan,

dat ze U ter dood willen brengen,

als U echt koning bent?

Wat hebt U dan gedaan?'

En dan begint Jezus uit te leggen,

dat Hij niet zomaar koning is,

zoals alle koningen hier in deze wereld.

Maar dat zijn koningschap

van een heel andere orde is.

Nou, daar wil ik met u

eens even over nadenken.

Wat betekent het Koningschap van Jezus?

Wel, ik denk heel eenvoudig:

Jezus wil allereerst Koning worden in ons hart.

Weet u, wij willen graag zelf de baas zijn.

Koning zijn.

Wij willen zelf uitmaken

wat wel mag en wat niet mag.

Daar hebben we helemaal niemand anders voor nodig.

En zo willen wij eigenlijk zelf God zijn.

En we zijn ook nog bang
dat als we God de baas laten spelen in ons leven,
dat we er niet zo goed van afkomen.
Dat iemand anders even uit zou maken
wat ik wel of wat ik niet mag doen.
Nou, dat maak ik zelf wel uit!

Nou, Jezus wil ons juist leren,
dat God wel degelijk het beste met ons voor heeft.
En dat wanneer wij God in ons leven
weer werkelijk God laten zijn,
dat wij dan pas echt gelukkig zullen worden.

Misschien mag ik daar
een hele eenvoudige vergelijking bij geven.
Mijn achternaam is Verhaegh, Rob Verhaegh.
Maar mijn moeder heette:
mevrouw Verhaegh Mercx.
Mercx was haar meisjes naam.
Met andere woorden, toen mijn moeder trouwde
deed zij een stapje terug
en koos ervoor mijn vader op de eerste plaats te zetten.
Mevrouw Verhaegh Mercx.

Was dat een slechte keus?
Nou, ik kan u verzekeren,
mijn moeder was stapelgek op mijn vader
en was dolgelukkig zijn vrouw te mogen zijn.
En mijn vader was een hele lieve man.
Toentertijd was hij een hele bekende
en geliefde kinderarts in Utrecht.
En mijn moeder was er gewoon trots op
zijn vrouw te mogen zijn.
Ze kwam tot volledige ontplooiing
als de vrouw van dokter Verhaegh
en als de moeder van zeven kinderen!

Nou weet ik ook wel dat niet in ieder huwelijk
even gelukkig is.
Er zijn natuurlijk genoeg vrouwen
die door hun man klein gehouden worden.
En andersom komt het natuurlijk ook voor,
dat mannen onder de plak van hun vrouw zitten.
Maar Gods ideaal plaatje is toch,
dat een vrouw tot volledige ontplooiing komt
als zij haar plaats kent als:
mevrouw Verhaegh Mercx!

Nou, zoiets stel ik mij voor
bij het Koningschap van Christus.
Als wij Hem de eerste plaats geven in ons leven,
als wij Hem Koning laten zijn
en zelf een stapje terugdoen,
ja, dan zullen wij wonderlijk genoeg
juist tot maximale ontplooiing komen.

En weet u wat ook nog zo bijzonder is!
Als we Jezus onze Koning laten zijn,
dan komt Hij om ons te dienen!
Kunt u zich dat voorstellen.
Niet om over ons te heersen,
maar om ons te dienen!
Zoals Jezus de voeten waste van zijn leerlingen
op die bewuste Witte Donderdag,
zo wil Hij ook onze voeten wassen!
En Jezus komt om ons te genezen.
Om ons vrij te maken.
Om ons te vergeven.
Zo is onze Koning!

En dan tot slot.
Als er nu genoeg mensen zijn
bij wie Jezus Koning kan zijn in hun hart,
dan zal Hij eens kunnen terugkomen naar onze wereld
om werkelijk Koning te zijn van deze hele wereld!

En dan zal Hij als Koning een eind maken
aan al het duivelse kwaad
dat ook nog steeds in onze wereld bestaat.

Oh, wat kan ik daar vaak naar uitzien.
Een einde aan al het duivelse kwaad.
Geen coronavirus meer.
Geen milieurampen meer.
Geen oorlog meer.
Geen terroristische aanslagen meer.
Geen mensen meer die moeten vluchten
Geen honger.
Geen ziekte.
Geen dood.
Als Jezus als Koning terug kan komen,
dan zal er wekelijks vrede komen op deze aarde.

Daarom bidden wij in ieder Onze Vader:
Uw rijk kome.
En daarom vieren we vandaag al het Feest van Christus Koning.
Want dat zal eens onze toekomst zijn.
Eens zal Jezus terugkomen naar onze wereld,
om niet alleen Koning te kunnen zijn in ons hart,
maar zelfs Koning in deze hele wereld.
En dan zal Hij al het duivelse kwaad in onze wereld
definitief weg kunnen doen.
Daar zie ik naar uit.

Uw rijk kome!
En het zal komen.
Die zekerheid mogen we nu al hebben.
Daarom vieren wij al vandaag Christus Koning.
Amen.