

Tja! De Kerstnacht wordt weer gecancelld; dat is het laatste nieuws van de Bisschoppen conferentie in zijn poging om mee te doen aan het bestrijden van de pandemie. Tot verrassing van velen, waaronder ook pastores en parochianen, is het dit jaar niet meer mogelijk de kerstnacht in de kerken te vieren. Ook veel anderen activiteiten in de parochie rondom kerst en daarna worden beperkt, verplaatst, geschorst, gecancelld, enz. Het is alsof "the Grinch" voor een tweede keer de rustgevende sfeer rondom kerst probeert te stelen want de teleurstelling en vermoeidheid van de mensen blijft maar groeien.

Maar wie is the Grinch (of in het Nederlands de Gniép) eigenlijk? Wat heeft hij met dit allemaal te maken?



The Grinch is een personage uit een boek voor kinderen, n.l. uit de Amerikaanse klassieker "How the Grinch Stole Christmas", of in het Nederlands "Hoe de Gniép de Kerst Stal!".

Het Personage is een harig, dik-buikig, groen wezen, een eenzaam humeurig iemand, die de mensen haat, en vooral een hekel aan de kerstperiode heeft, beginnend met de kerstnacht. In het boek lukt het hem kerstmis te "dwarsbomen" door kerstcadeaus en versieringen te stelen uit de huizen van het nabijgelegen dorp.

Maar tot zijn schrik en verrassing hoort hij op kerstdag, in plaats van gejammer en gehuil, vanuit de stad, kerstliederen en vrolijkheid.

De families gingen door met de kerstvieringen want, zo realiseerde de Grinch zich, kerst gaat niet om cadeautjes en geld maar om iets anders: het gaat om Jezus geboorte.

Beste Mensen, De Geboorte van Jezus En deze heeft plaats gevonden tussen bloemen en doornen, tussen de vertroosting van God en de onverschilligheid en vervolging van de mensen.

Kerst vieren betekent: de vreugde van de kerstnacht in Betlehem in ons hart te vernieuwen. Maar ook vaak in de moeilijkheden van de Heilige Familie, op die nacht, en de tijd erna, te delen. Dus wij als kerk kunnen in de pijn van de Heilige Familie delen, maar ook in zijn Vreugde, die oversteekt alle problemen en moeilijkheden hier op aarde.

Onlangs heb ik, net als andere priesters van ons Bisdom, een kerstkaart ontvangen van onze bisschop emeritus Mgr. Punt. Het beeld op het kaart was indrukwekkend, het was niet het typische beeld van de Heilige Familie in de stal, vergezeld van engelen, herders en dieren, maar een beeld van de Heilige Familie die naar de ballingschap in Egypte vluchtte. Ik herinner me nog, de kerstperiode van 2010, was het ook, om verschillende omstandigheden, moeilijk de beleven. Maar op deze praktische manier leerde Mgr. Punt ons aandacht te besteden aan het pasgeboren kind Jezus en de heilige Familie ondanks de moeilijke omstandigheden.

Op deze manier konden wij zowel in de vreugde en de moeilijkheden van de pasgeboren zoon van God delen, wetend dat de vertroosting van God groter is dan al de andere problemen, wetend dat de Vreugde van kerst nooit en door niemand ontnomen kan worden, want deze hemelse vreugde en vrede is een geschenk van God. Laten wij op deze zondag van gaudete aan God de genade vragen dat de vreugde van de kerstperiode niet gestolen kan worden door de "Grinches" van deze aarde. Ook niet door de Grinch, de Gniep, de Griep of de covid /19 /20 of /21. Amen

