

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Ik wil met u vandaag eens nadenken
over de Bijbel.

Het Woord van God.

Wij, als katholieken, vinden de Bijbel
een beetje Protestants.

Wij houden meer van een mooie liturgie,
mooie muziek, mooie versierde kerken,
mooie beelden, kaarsen, bloemen
en noem maar op.

En daar komt nog iets bij.

Wij katholieken zijn ook bang
om de Bijbel verkeerd te gebruiken.

We zien soms om ons heen
hoe mensen met allerlei Bijbelteksten
elkaar om de oren slaan!

Nou, dat willen wij natuurlijk absoluut niet.

Wist u dat de apostel Paulus in de Bijbel ergens zegt:

'De letter doodt, maar de geest maakt levend.'

Alsof Paulus aanvoelde dat je inderdaad
met de Bijbel, met de letter alleen,
iemand kunt doden.

'De letter doodt, maar de geest maakt levend.'

Het gaat dus om de geest achter de letter.

U kent waarschijnlijk wel dat verhaal
dat Jezus veertig dagen lang in de woestijn
wordt verzocht door de satan.

En hoe doet de satan dat dan?

Door middel van Bijbelteksten!

Ik geef u daarvan één voorbeeldje.

Satan zegt tegen Jezus:

'Spring van het dak van de tempel.

Doe eens iets spectaculairs.

Dan zullen engelen je opvangen,
want dat staat geschreven in de Bijbel in psalm 91.
En dan komt satan nota bene met dat Bijbelvers:
'Engelen zullen u op de handen dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.'
Dan zullen de mensen pas echt
onder de indruk van U zijn!'

Maar Jezus trapt er niet in.
En Jezus zegt:
Er staat ook geschreven:
'Gij zult de Heer uw God niet verzoeken.'

Hier zien we hoe de satan Gods woord misbruikt
om Jezus tot een stunt uit te dagen.

Ik las eens een verhaal waardoor ik dit
nog beter begreep.
De Bijlmerramp in 1992.
Een El Al vliegtuig stortte neer op twee flats in de Bijlmer.
En natuurlijk brak er direct ook brand uit in die flats.
Een Surinaamse vrouw met kind
kon geen kant meer op.
De trap en de gang stonden al in lichter laaie.
Er was nog maar een mogelijkheid.
Naar beneden springen van het balkon.
Zij was een gelovige vrouw.
En zo bad zij die psalm 91:
'Engelen zullen u op handen dragen.'
En in dat geloof durfde zij met haar kind
naar beneden te springen.
En het wonder geschiedde.
Ze kwam heelhuids op de grond terecht!
Ongelofelijk, hè.
God is een God van wonderen.
Maar voelt u het verschil?
Dit was geen uitdagen van God.
Dit was in wanhoop God om hulp roepen.

Nou, daar gaat het om.

Als we de Bijbel goed gebruiken
kunnen we door de letter heen
tot het hart van God komen.

Ik moest even aan het volgende denken.
Je hebt een buitenkant en een binnenkant.
U kunt mij zien.

Mijn ogen, mijn handen die bewegen.
U kunt mijn stem horen.

Maar mijn binnenkant kunt u niet zien.

Mijn 'ik', mijn hart, kunt u niet zien.

Maar u kunt wel door dat alles heen, door de buitenkant heen,
iets van mijn hart vermoeden.

Iets van mijn hart aanvoelen.

Zo is het ook met het Woord van God.

We kunnen het Woord van God lezen,
we kunnen het Woord van God bestuderen en noem maar op.

Allemaal niet zo makkelijk, overigens.

Maar waar het ten diepste om gaat is:

Kunnen we door het Woord van God heen
ook iets van Zijn hart ervaren.

Iets van Zijn liefdevol hart!

Want daar gaat het om.

Mag ik u daar tot slot een voorbeeldje van geven.

In het Oude Testament gaan de Israëlieten
op een gegeven moment naar de profeet Samuël toe.

En een beetje boos zeggen ze:

'Wij willen ook een koning hebben.

Net zoals alle andere volken.

Gewoon een koning die de baas is.'

Maar Samuël vond dat eigenlijk ongepast.

Hij vond het als het ware een belediging
ten opzichte van God.

Want God wilde zelf als een Koning voor zijn volk zijn.

Maar goed, hij gaat dan toch naar God toe
met deze vraag.

En wat zegt God:

'Doe toch maar wat zij vragen,
want ze verwerpen niet u, maar Mij.
Mij willen ze niet langer als koning.'

Hoort u door deze woorden heen
iets van het verdriet van God?

De pijn van God?

'Mij willen ze niet langer.'

'Ze verwerpen niet u, maar Mij.'

Natuurlijk kun je dit gewoon als een Bijbelverhaal lezen.

Maar je kunt ook iets aanvoelen
van het hart van God.

En daar gaat het om!

Hoe kunnen wij nu concreet de Bijbel gaan lezen?

Nou, we kunnen natuurlijk thuis zelf
in de Bijbel gaan lezen.

Ik vind dat altijd heerlijk om te doen.

Maar vandaag bent u naar de kerk gekomen.

U hoort de lezingen van vandaag.

En ik probeer als priester de lezingen
iets dichterbij uw hart te brengen.

En zo meteen gaat u weer naar huis.

Maar probeer dan thuis nog eens na te gaan:

Wat heb ik vandaag gehoord?

Wat kan ik me nog herinneren?

Wat raakte me?

Al is het maar één woordje!

Maar heb ik ergens iets van het hart van God mogen proeven?

Want nogmaals, daar gaat het om: het hart van God.

'De letter doodt, maar de geest maakt levend.'