

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Ik wil met u eens nadenken
over de almacht van God.
God is de almachtige.
Maar daar zou je ook
een beetje bang van kunnen worden.
Daarom is God ook de barmhartige God.
En dus wil ik eerst met u eens gaan kijken naar
wat die barmhartigheid van God inhoudt.

Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik altijd
het verhaal van de verloren zoon.
De verloren zoon breekt met zijn vader.
Zoiets als: 'Vader, u bent weliswaar nog niet dood,
maar geef mij toch maar alvast
mijn deel van de erfenis.'
En zo gaat deze jongste zoon met het geld van zijn vader
de wijde wereld in.
Eigenlijk verspeelt hij daarmee het recht
om nog langer een zoon van zijn vader te zijn.

En dan komt dat moment dat het geld op is
en dat hij niets anders meer kan krijgen
dan het voer voor de varkens.
En op dat diepste punt komt hij ineens toch zichzelf.
'Ik ben toch de zoon van mijn rijke vader.
Zou hij mij kunnen vergeven?
Zou hij mij nog willen aannemen?'

En weten hoe het verhaal afloopt.
De vader vergeeft zijn zoon niet alleen,
hij staat hem al op te wachten.
En als hij hem aan ziet komen,
rent de vader zelfs naar hem toe.
Is dat niet een prachtig voorbeeld
van de barmhartigheid van God?

Oh, wat hebben wij die barmhartige liefde van God nodig.

En als we zo die barmhartige liefde van God in ons leven durven toe laten, dan kunnen we ook eens kijken naar de almacht van God.
Zijn rijkdom en grootheid en almacht.
Dan worden we daar niet meer bang voor, maar kijken we met grote ogen en met diep respect naar de grootheid van God.
Maar alleen dan!
Alleen als we eerst de barmhartigheid van God hebben leren kennen.

Toch kunnen we in het verhaal van de verloren zoon ook wel al iets van de almacht van God vermoeden. Want de vader had ook tegen zijn jongste zoon kunnen zeggen:
'Weg wezen, ik wil je nooit meer zien.
Jij bent van mij weglopen, je hoeft nooit meer terug te komen.'
Maar het bijzondere is juist dat die almachtige vader ook barmhartig blijkt te zijn.
En zo kijkt ook die almachtige God naar ons uit.
En staat Hij klaar om ons te vergeven en om zijn armen om ons heen te slaan.

Nou, als we genoeg weten hoe barmhartig God is, dan kunnen wij ook eens gaan kijken naar de almacht van onze God.
In de eerste lezing mag Jesaja iets van de die almacht van God gaan zien.
God op een hoge en verheven troon.

Dan moet ik altijd denken aan die hoge troon
waarop Willem Alexander zit
in de ridderzaal in Den Haag,
als hij de troonrede voorleest.
En van God wordt dan ook gezegd
dat zijn sleep heel de vloer van de tempel bedekte.
Ziet u het voor zich.
En serafs, engelen met zes vleugels,
zijn rondom God
en roepen voortdurend:
Heilige Heilige Heilig.
En zo zegt de almachtige God, op zijn troon,
tegen ons:
'Kom maar gauw hier, Ik vergeef je,
je bent mijn kind.'

Tot slot.
In het evangelie zien we ook iets
van die almacht van God,
maar dan in de persoon van Jezus.
De leerlingen hebben de hele nacht gevist,
maar helemaal niets gevangen.
En dan zegt Jezus:
'Vaar nu naar het diepe
en gooi uw netten uit voor de vangst.'

En je hoort Petrus al bijna denken:
'Ja, Heer, u bent een fantastische Rabbi,
een fantastische Leraar,
maar van vissen hebt U echt geen verstand.'
En toch is hij zo sportief om Jezus een kans te geven.
Dat vind ik altijd zo bijzonder van Petrus.
Sportief.
'Op uw woord zal ik de netten uitgooien.'

En waarachtig,
zo veel vis vangen ze ineens
dat de netten bijna scheurden.

En dat was voor Petrus de openbaring:
Oh, deze Jezus is ook de 'almachtige'.
De zoon van de almachtige God.
Hij heeft zelfs verstand van 'vissen'!
Hebt u wel eens gemerkt dat Jezus zelfs verstand heeft
van de kleinste details in uw leven!
Daar word ik dan altijd stil van!

Nou, Petrus is ook diep onder de indruk.
En zo zegt hij:
'Heer, ga van mij weg
want ik ben een zondig mens.'
Maar dan laat Jezus zien
dat Hij ook de barmhartige is.
Hoor u maar:
'Wees niet bevreesd, voortaan zul je mensen vangen.'
Mooi, hè.
'Wees maar niet bang!'

Ik hoop dat wij allemaal steeds meer
God mogen leren kennen
zowel als de barmhartige als ook de almachtige.
Beide zijn zo indrukwekkend.