

Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



1^{ste} zondag van de vasten

6 maart 2022

Thema: “Zoek je toevlucht bij God”

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd is het thema van de viering: “Zoek je toevlucht bij God”, links boven op de vastendoek uitgebeeld door vragende, biddende handen; handen van mensen die in nood en beproeving hun toevlucht zoeken bij God. We horen ook in de Evangelielezing hoe Jezus zijn toevlucht zoekt bij God wanneer Hij beproefd wordt in de woestijn.

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor Walter Botman;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Catharina van der Vosse en
Maria Siebelink – van der Vosse;
Voor Hendrikus Vijn;
Voor Ton Neelissen;
Voor Pastoor Johannes Agterof;
Voor Cees Daane en familie;
Voor Ben Berndszen;
Voor Henriëtte Jongeneelen - Cappendijk;
Voor Ria Kuhlmann – Schelvis*

Donderdag 09.00 uur:

Om kracht en sterkte voor de bevolking van Oekraïne.

Bidden wij:

*Voor alle gebeden en gedachten die zijn
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.*

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

De leden van de ziekenbezoekgroep.

Voor onze overledenen:

Paul Zegwaard;
Ans Wassenaar – Smit;
Christiaan van Tiggelen.



Mededelingen:

Op 1 maart is overleden mevrouw Johanna Theresia Maria Wassenaar – Smit. Haar uitvaart is op zaterdag 5 maart om 14.00 uur in onze kerk, waarna zij op ons kerkhof bij haar man zal worden bijgezet. Mevrouw Wassenaar is 84 jaar geworden.

Koffiedrinken

Na afloop van de viering van aanstaande zondag wordt er weer koffie geschonken achterin de kerk. U bent van harte welkom om elkaar weer op deze manier te ontmoeten. Wel vragen wij u om de mensen te respecteren die toch nog enige afstand willen houden van elkaar.

Stille Omgang

In de nacht van 19 op 20 maart a.s. zal in Amsterdam de Stille Omgang worden gelopen. Voor deelname en informatie over vervoer, ligt er op de leestafels een informatieblaadje.

Cursus Catholicisme

Op maandag 14 maart aanstaande wordt de cursus Catholicisme weer hervat door pater Diego Pildain en pastor Ans Dekker. U kunt zich opgeven bij het secretariaat.

Vormsel 2022.

Op woensdag 9 maart is de informatieavond voor de nieuwe vormelingen (2022). Deze avond vindt plaats in de pastorie van de Bavo in Heemstede. Opgave bij: vormselklaverblad@gmail.com Verder informatie is op de website van het Klaverblad te vinden.

Coronaregels.

Het Bisdom laat weten dat bijna alle regels i.v.m. corona zijn ingetrokken. Alle banken zijn weer toegankelijk, al laten we het aan u zelf over of u afstand wilt houden en/of een mondkapje gebruikt. Elkaar bij de vredeswens een hand geven mag nog niet. Ook het collecteren zal nog op de huidige manier gebeuren.

Pastorie weer open.

Vanwege het loslaten van de regels is besloten dat u weer op alle werkdagen, 's morgens tussen 09.00 – 12.00 uur, aan de pastorie welkom bent.

Collecte.

Middels de hiernaast afgebeelde QR kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 20 maart 2022.

Achterstand

We blijven op slot.
Kinderen lopen achterstand op.
Grootmoeders zien kleinkinderen op afstand.
Het water staat meerderen tot aan de lippen.
De nachten zijn vol van onrust.
De toekomst is in mist gehuld.
De een lijdt meer dan de ander.
De een ziet meer kansen dan de ander.
We dreigen op afstand van elkaar te raken.
Wordt vissers van mensen (Marcus 1,17)
Mensen die mensen opvangen.
Mensen die geen achterstand
in de liefde oplopen.

Marinus van den Berg.

Indien ik je dragen kon

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten van je gesukkel en je angsten heen, dan droeg ik je uren en dagen lang.
Indien ik woorden kende om je antwoord te geven op je duizend vagen over leven, over jezelf, over liefhebben en gelukkig

worden, dan praatte ik met je uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten door geduldig te wachten en te hopen tot het zaad van vrede in je openbrak, dan wachtte ik uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart aan onmacht, ontevredenheid, en onverwerkt verdriet, dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij, en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel. Ik ben maar een vriend op je weg al uren en dagen lang.

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet: Je hoeft niet alleen te vechten of te huilen als je een vriend hebt voor uren en dagen lang

Marcel Weemaes

Vieringen op zondag 13 maart om 10.00 uur:

Bennebroek

St. Jozef

Eucharistieviering
Pater Tristan Perez

Vogelenzang:

OLV Tenhemelopneming

Eucharistieviering
Pastor Rob Verhaegh

Heemstede:

OLV Hemelvaart

Eucharistieviering
Pater Diego Pildain
Latijnse mis

H. Bavo

Woord en Communiedienst
Pastor Ans Dekker
In Between



R.K PAROCHIE H. BAVO
Herenweg 88, 2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504 parochie@hbavo-Heemstede.nl