

# Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



Palmzondag

10 april 2022

Thema: "Palmpasen"

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;  
Voor familie en vrienden;  
Voor Kees Kramer en Irma Kramer - Borghgraef  
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven  
en Afra Sluijter – van Halem;  
Voor Anneke Bracco Gartner - Korsen;  
Voor Ruud Schouten;  
Voor de familie Sanders – d' Hamecourt;  
Voor Walter en Gonneke Botman – Robèrt;*

Donderdag 09.00 uur:

*Thea Prins*

Vrijdag 09.00 uur:

Bidden wij:  
Voor alle gebeden en gedachten die zijn  
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

**Voor onze zieken:**

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

De leden van de ziekenbezoekgroep.

**Voor onze overledene:**

Steliana Balanescu – Dumitrescu;  
Aad Overgaauw;  
Sjef van Kleef;  
Elisabeth Landzaat – Tjeertes;  
Paulus Slenters;  
Gerardus van der Veldt.



**Mededelingen:**

**Op Witte donderdag en Goede Vrijdag**

is er 's morgens géén ochtendviering!

Alle vieringen met Pasen vindt u in de agenda in het midden van Klaverblad nr. 7.

**Palmpasen**

Zondag 10 april vieren we Palmpasen en mogen de kinderen door de kerk lopen met versierde palmpaasstocken.

Allen van harte welkom.

Na deze viering kunt een palmtakje meenemen. Weet u iemand die niet naar de kerk kan komen? Fijn als u een takje bij die persoon thuis wilt brengen.

**Knutselbladen**

Voor de kinderen liggen op de leestafels knutselbladen om een gezellige verpakking voor chocolade-eitjes te maken. Je kunt het o.a. met leuk papier beplakken of inkleuren. Er is keuze uit een schaapje, haasje of Bavo-Bengeltje. Maak er maar iets moois van.

**Hulp aan Dorcas**

Onze parochie wil, in samenwerking met Dorcas, steun geven aan Oekraïne. Hierbij kunnen wij uw hulp gebruiken middels een financiële bijdrage die u in de doos op de leestafel kan doen. Het zal op de juiste bestemming terecht komen en er blijft niets aan de strijksok hangen! Warm aanbevolen.

**Collecte.**

Middels de hiernaast afgebeelde QR kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 10 mei 2022.

**Bavokoor zoekt nieuwe leden!**

Door de impact van corona zijn veel leden afgevallen. Daarom zoekt het koor nieuwe enthousiaste leden. Alle stemmen zijn

hartelijk welkom!

Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk zelf.

Bent u of weet u iemand die het leuk vindt om mee te zingen? Laat het ons weten!

U kunt bellen naar Agnes Martens, voorzitter van het koorbestuur: 023- 5280895. Of naar het secretariaat 023-5280504.

Welkom!

### **Reis naar Rome.**

Op zondag 15 mei zal Paus Franciscus Titus Brandsma heilig verklaren. Ons bisdom organiseert een speciale bedevaart om deze plechtigheid in Rome bij te wonen. Wilt u mee, kijk dan op de website van het bisdom (of kijk op onze parochiewebsite). Er zijn slechts 50 plekken beschikbaar.

### **Zesde zondag – Palmzondag in de Veertigdagentijd –**

### **SLACHTOFFER**

Jezus was excentriek, heel excentriek, misschien wel de grootste excentriekeling ooit!

Er bleef niets van Hem in zijn centrum, Hij was één en al verwijzing naar de Vader, met wie Hij zo sterk verbonden bleef.

Zelfs in het uur van zijn dood, de grootste trauma-ervaring van zijn leven, heeft Jezus geen neiging om in de vandaag zo populaire slachtofferrol te kruipen.

Hij blijft open naar de Vader, Helemaal uit zichzelf gericht, geen kramp van zelfbehoud, geen terugkeer naar de moederschoot van het leven maar overgave, doortocht, openheid op wat komt...

Onze tijd, onze samenleving lijdt massaal onder het slachtoffervirus.

vinden allemaal wel iets waarop we ons kunnen beroepen om slachtoffer te zijn: slechte jeugd, moeilijke collega's, angstige tijden, tegenslag, onvervulde verlangens....

Wij werden allemaal wel ergens in tekort gedaan omdat we in onze dromen zo onmogelijk hoog mikken ....

We voelen ons allemaal slachtoffer. Een slachtoffer heeft alle macht en draagt geen

enkele verantwoordelijkheid. Alles werd hem/haar aangedaan. Het is een variant van het vol zijn van zichzelf.

Dat deed Jezus niet. Hij bleef excentriek, helemaal op de Vader gericht, in overgave en vertrouwen. Leeg gemaakt (de kerk spreekt over „ontledigd”) tot het uiterste: het zwijgen, de Godsverlatenheid, “niet wat Ik, maar wat Gij wilt”....

Hij liet zijn leven los, gaf zijn lichaam en zijn bloed voor ons. Hij stapte niet in de slachtofferrol, hoewel Hij er alle recht toe had, maar ging zelf nog een stap verder.

Hij nam zelf de schuld op zich voor het kwaad dat Hem werd aangedaan voor alle kwaad. Hij vergaf de daders op voorhand. Hij vergeeft ons. Kan het nog excentriker?

*Katharina Michiels,  
Abdis O.L. Vrouw van Nazareth - Brecht*

**Voor alle vieringen in de goede week  
verwijzen we u naar het overzicht in het  
Klaverblad nr. 7 – pag. 14 en 15.**

**Vieringen op 1<sup>e</sup> Paasdag om 10.00 uur:**

**Vogelenzang:**

### **OLV Tenhemelopneming**

Eucharistieviering  
Pater Tristán Pérez en  
Pastor Ans Dekker  
Cantilene

**Heemstede:**

### **OLV Hemelvaart**

Eucharistieviering  
Pater Diego Pildain

### **H. Bavo**

Eucharistieviering  
Pastor Rob Verhaegh  
Bavokoor.



**R.K PAROCHIE H. BAVO**  
Herenweg 88, 2101 MP Heemstede  
Tel. 023-5280504 [parochie@hbavo-Heemstede.nl](mailto:parochie@hbavo-Heemstede.nl)