

# Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.

6<sup>e</sup> zondag van Pasen  
Zondag 22 mei 2022



## 1<sup>e</sup> Heilige Communieviering

### Thema:

“Kom erbij en draag je steentje bij”

### Misintenties

#### Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie; Voor de levenden en overleden familie van den Brink; Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft; Voor familie en vrienden; Voor een jarige; Voor Ton Neelissen; Voor Anneke Bracco Gartner – Korsen; Voor Riek Gielen;*

#### Namens de communicanten:

*Voor familie van den Hout; Familie Obers; Familie Beoletto, Familie Evers; Familie West; Opa en Oma Krijnen; Opa Coen en Oma Ineke; Tante Marian en Joel; Voor de overleden familieleden en andere dierbaren van de familie Feldbrugge en Mijatovic; Opa Piet, Oma Annemarie en Opa Heinrich; Mama Tessa; Voor vrede en dat mijn familie gezond en veilig blijft; Opa en Oma van Dongen; Opa Cees en Oma Marlies; Oma Eleonore, Opa Max en Opa Rudolf.*

#### Hemelvaartsdag om 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;  
Voor Johannes van Erp;  
Voor Hendrikus Vijn;*

#### Vrijdag 09.00 uur:

*Voor Harrie Jacobus Draijer;*

#### Voor onze dopelingen:

*Janna Pauline Larissa Henfling en Tess Cornelia Maria Schaap die beide op 28 mei het sacrament van het H. Doopsel krijgen toegediend. Wij bidden dat zij liefdevol en in goede gezondheid mogen opgroeien.*

**Voor de kinderen** die vandaag voor het eerst de 1<sup>e</sup> H. Communie gaan ontvangen.

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

### Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

De leden van de ziekenbezoekgroep.

### Voor onze overledenen:

Juul van der Veldt;  
Riet Kinket – van der Wijden;  
Ina Johanna Tönjann – Betjes



### Mededelingen:

#### 1<sup>e</sup> H. Communie

Zondag 22 mei is in onze kerk voor kinderen van het Klaverblad de **viering van de 1<sup>e</sup> H. Communie**.

U, als parochiaan, wordt van harte uitgenodigd om bij dit mooie parochiefeest aanwezig te zijn.

#### Deurcollecte

Op zondag 29 mei zal er een deurcollecte gehouden worden voor de Nederlandse missionarissen. Volgende week leest u er meer over.

#### Zomer-kerkbollenveiling.

Op zaterdag 11 juni, van 17.30 – 21.30 uur, organiseert het kerkbollencomité een zomer-kerkbollenveiling.

Het wordt een compleet verzorgde avond met een barbecue/3 gangen menu. Inclusief een welkomstdrankje, wijn, bier en fris.

Tussen de gangen door gaan we een veiling doen en is er een loterij waarbij er een goed gevulde verrassingsmand gewonnen kan worden.

Het zomerevent vindt plaats in het BAVO-gebouw op het kerkplein. Bij goed weer eerst buiten.

Een inschrijving van deze goed verzorgde avond kost 50,00 per persoon, waarvan een gedeelte nodig is om de kosten van deze avond te dekken, het overige gaat naar het onderhoud van onze kerk.

We zijn van plan om in november weer de reguliere Kerkbollenveiling te gaan houden. Na de zomer meer nieuws hierover.

### Collecte.

Middels de hiernaast afgebeelde QR kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 6 juni 2022

## EENZAAMHEID

Soms wordt het dof en grauw  
verdwaasd, versuft aan alle kanten  
om je heen; je bent alleen.

Alleen, alleen, maar niet in wacht en rust,  
maar aangevreten door alles wat je niet  
kunt duiden, je kwets en hopeloos ontrust.

Wat sta je dan alleen, ontheemd,  
van God en alleman vervreemd.

Je tuurt, je tast, je tracht te bidden  
het zachte vloeken terug te dringen  
de wanhoop niet te laten winnen

Mijn God, wat kan je eenzaam zijn  
zo eenzaam, zo verdwaasd dat zelfs  
het bidden in mij raast,  
alsmaar zoeken naar houvast.

Laat wijken toch de mist, het bange beven  
dat radeloos ik, opstandig en verweven  
Laat schuilen mijn gemoed in Uwe hand  
al stamel ik nog slechts  
al is het op, en uit  
Laat mij schuilen in Uw hand.

Uw hand

**Ruud Lubbers 1939 – 2018**

*(geschreven de dag voor hij premier werd)*

## Je kunt een leider zijn,

En vastberaden je partij naar een  
verkiezingsoverwinning loodsen, een coalitie  
smeden en een regeerakkoord – en vlak  
voor het moment dat het dan moet gebeuren  
overvallen worden door angst.

Eenzaamheid was het kernwoord bij Ruud  
Lubbers, toch niet de slechtste premier die  
we ooit gehad hebben. Zo eenzaam 'dat zelfs  
het bidden in mij raast', dicht hij.

Spookhoofdgedenken bad hij, een schreeuw  
om Gods nabijheid op dat moment –  
Uw hand!

Het valt opnieuw op hoe soeverein Jezus zijn  
eenzaamheid – Godsverlatenheid! –  
doorstond. Juist als Hij in de hof het  
bloedzweet huilt van angst, tekent Johannes  
in hoofdstuk 17 een gebed op.

Jezus, Leider, Herder, weet hoe eenzaam  
ieder mens zich soms voelt als je opstaat en  
keuzes maakt, het goede zoekt en weet hoe  
kwetsbaar dat je maakt.

Hij bidt om eenheid, de eenheid van de kerk,  
de eenheid van degenen die Hem volgen,  
Eén zoals Wij één zijn; dat hun eenheid  
volkomen mag zijn, zodat de wereld kan  
erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U  
hen hebt liefgehad....

Opdat de liefde die U mij hebt toegedragen,  
in hen mag zijn – opdat Ik in hen mag zijn."

### *Rien van den Berg*

**Zondag 29 mei om 10.00 uur:**

### **Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning**

Woord- en Communieviering

Pastor Ans Dekker

Cantilene

### **Heemstede – OLV Hemelvaart**

Eucharistieviering

Pater Diego Pildain

### **Heemstede - H. Bavo**

Eucharistieviering

Pastor Rob Verhaegh

Bavo-ensemble

**R.K PAROCHIE H. BAVO**  
**Herenweg 88, 2101 MP Heemstede**  
**Tel. 023-5280504**  
**parochie@hbavo-Heemstede.nl**