

# Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



7<sup>e</sup> zondag van Pasen

Zondag 29 mei 2022

## Thema:

“Eén zijn in geloof en liefde”

## Misintenties

**Zondag 10.00 uur:**

*Om zegen over onze parochie;  
Voor familie en vrienden;  
Voor levende en overleden  
familie Lageweg – Wallekers;  
Uit dankbaarheid bij een 50-jarig Huwelijk;  
Voor levende en overleden familie Behage;  
Voor levende en overleden familie van Teijlingen  
Voor overleden ouders Smit – Suijkerland  
en zussen Ans, Trees en Tatjana;  
Voor Monja Bosma – Teeuwen;  
Voor overleden moeder Jeanne Christine de Jong.*

**Donderdag 09.00 uur:**

*Voor Thea Prins;*

**Vrijdag 09.00 uur:**

*Om zegen over onze parochies;*

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn  
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

## Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en  
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten  
door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en  
aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het  
secretariaat van de parochie daarvan in  
kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet  
als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze  
leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag  
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel.  
nr. 023 - 5280504.

De leden van de ziekenbezoekgroep.

## Mededelingen:

### Aanbidding

Vanmiddag, vrijdag 27 mei, is er van 16.00 –  
17.00 uur in onze kerk gelegenheid het  
Allerheiligste te aanbidden.

U bent van harte welkom.

### Deurcollecte

Op zondag 29 mei zal er een deurcollecte  
gehouden worden voor de Nederlandse  
missionarissen.

Elke dag gaan honderden Nederlandse  
missionarissen en missionair werkers  
wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en  
armoede. Geïnspireerd door hun geloof  
zetten zij zich in voor anderen. Hierbij kunnen  
zij rekenen op financiële steun van de Week  
van de Nederlandse Missionaris (WNM),  
zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de  
meest kwetsbaren.

Warm aanbevolen!

### 2<sup>e</sup> Pinksterdag

Op 2<sup>e</sup> Pinksterdag is er in het Klaverblad  
geen viering.

### Zomer-kerkbollenveiling.

Op zaterdag 11 juni van 17.30 – 21.30 uur,  
organiseert het kerkbollencomité een zomer-  
kerkbollenveiling.

Het wordt een compleet verzorgde avond met  
een barbecue/3 gangen menu. Inclusief een  
welkomstdrankje, wijn, bier en fris.

Tussen de gangen door gaan we een veiling  
doen en is er een loterij waarbij er een goed  
gevulde verrassingsmand gewonnen kan  
worden.

Het zomerevent vindt plaats in het BAVO-  
gebouw op het kerkplein. Bij goed weer  
eerst buiten.

We zijn van plan om in november weer de  
reguliere Kerkbollenveiling te gaan houden.  
Na de zomer meer nieuws hierover.

## Collecte.

Middels de hiernaast afgebeelde QR kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 6 juni 2022

## **HEMELVAART** **Het Thuiskomen van Jezus**

Voor de meeste Nederlanders betekent Hemelvaartsdag vooral het begin van een extra lang weekend. Niets minder maar ook niets meer. Ook het aantal christenen in het Nederland van vandaag loopt niet echt warm voor dit feest. In ieder geval is bijna overal het kerkbezoek lager dan op een gewone gemiddelde zondag. Wij vieren de thuiskomst van Christus bij de Bron van waaruit Hij leefde. Want dat is naar mijn overtuiging, het hart van Hemelvaart. Jezus heeft na zijn arrestatie, marteling en kruisdood van God nieuw leven ontvangen. Wij hebben dat kerngegeven van ons geloof tijdens het Paasfeest opnieuw mogen vieren. Jezus is van de Vader uitgegaan en tot de Vader teruggekeerd.

### **Belofte**

Met Hemelvaart gaat het echter niet alleen over Jezus maar ook over ons. Het thuiskomen van de Zoon bij zijn Vader, vormt voor ons een belofte. Ook wij mogen hopen op een thuiskomen. God laat de vrienden en vriendinnen van zijn niet in de steek. Hemelvaart impliceert voor ons de belofte, dat God trouw is, hier en nu tot over de grenzen van ons aardse leven. Wij mogen rusten in de palm van Gods hand. God is onze rots, de toevlucht die op ons wacht (vgl. Psalm 73)

### **Missionaire opdracht**

De eerste leerlingen die getuigen zijn van de huiskomst van Jezus bij de Vader, mogen niet naar boven blijven staren. De blik moet naar boven gericht blijven maar ook naar voren. Het gaat om de toekomst. De levende Christus wil dat zijn leerlingen het evangelie niet verborgen houden. Zij worden de wereld ingezonden om het goede nieuws over Gods onvoorwaardelijke liefde in Christus te vertellen. Altijd weer kom ik onder de indruk van de missionaire kracht van de apostel Paulus. In de schriftlezingen van deze Paastijd komt het missiewerk van Paulus veelvuldig ter sprake. Zoals hij eens al zijn

energie gebruikte om de Kerk te vernietigen: zo wordt hij na zijn bekering een missionaris die zich met tomeloze energie heeft ingezet. Heel het Middellandse Zeegebied wordt afgereisd en tal van tegenslagen en ontberingen worden doorstaan. Zo komt Paulus als onvermoeibare missionaris in beeld. Hopelijk een blijvende bron van inspiratie voor ons.

### **Wachten op de Geest**

Wij leven toe naar het feest van de heilige Geest. Na de dood van Jezus hebben de eerste leerlingen zich angstig opgesloten. Ongetwijfeld Waren zij bevreesd dat ook zij zouden worden gearresteerd, gemarteld en gedood. Maar als de Pinkstergeest komt, verdwijnt de angst als sneeuw voor de zon. Het gesloten huis wordt verlaten en de leerlingen gaan preken over de grote daden die God in Christus heeft verricht. Zij spreken over de hoop die in hen leeft. Wij leven in onzekere tijden, maatschappelijk en kerkelijk. Maar de Geest wil ons moed en veerkracht geven. Gelukkig de mens die juist in deze tijd zijn hoofd opricht en zelfbewust kijkt naar de toekomst. Het leven is voor verreweg de meeste mensen uitermate ongewis. Laten wij uitzien naar de Pinkstergeest vanuit het geloof dat de toekomst in Gods zorgende hand ligt.

Bij Hem mogen wij ons veilig weten.

*Gerard de Korte*

**Zondag 5 juni – 1<sup>e</sup> Pinksterdag –  
om 10.00 uur:**

**Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning**  
Woord- en Communieviering  
Pastor Ans Dekker  
Cantilene

**Heemstede – OLV Hemelvaart**  
Eucharistieviering  
Pater Diego Pildain

**Heemstede - H. Bavo**  
Eucharistieviering  
Pastor Rob Verhaegh  
Bavo-ensemble

**Maandag 2<sup>e</sup> Pinksterdag**  
Geen viering

**R.K PAROCHIE H. BAVO**  
**Herenweg 88, 2101 MP Heemstede**  
**Tel. 023-5280504**  
**parochie@hbavo-Heemstede.nl**