

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

In het evangelie van vandaag zegt Jezus:
'Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden.'

Maar hoe ziet onze liefde voor de Heer Jezus
er eigenlijk uit?
We gaan zondags naar de kerk.
En dan luisteren we naar de lezingen uit de Heilige Schrift
en luisteren we naar de preek.
We ontvangen de Heilige Communie.
Thuis bidden we.
Sommigen bidden de rozenkrans.
Anderen houden van mooie iconen.
Ik zelf heb een heel mooi kruisbeeld op mijn bureau staan.

Maar hebben wij ook het woord van Jezus lief,
zoals Jezus vandaag in het evangelie tot ons zegt:
'Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden'?
Of vinden we dat een beetje te protestants.
Sinds de Reformatie, 1500,
was in ons land het katholieke geloof
min of meer verboden.
Pas in 1853, het zogenaamde herstel
van de bisschoppelijke hiërarchie,
mochten de katholieken weer vrij hun geloof beleven
en hun eigen kerken bouwen.

Maar misschien hebben we ons toen
ook wel een beetje te veel afgezet
tegen het Protestantisme.
Zij vonden de Bijbel zo belangrijk.
Nou, wij zouden het wel eens even anders gaan doen.
Mooie beelden, kaarsen, wierook, Gregoriaans.
Alles zo mooi mogelijk.

Maar vooral niet teveel de Bijbel.

Maar wist u dat onze katholieke kerkvaders,
bijvoorbeeld Augustinus,
super Bijbelkenners waren.
We hebben vorige week de heiligverklaring van
pater Titus Brandsma gehad.
Maar ook Titus Brandsma was een supertheoloog
die de Bijbel en mystieke schrijvers
grondig had bestudeerd en kende!
Kortom, de Katholieke kerk is van huis uit
echt een kerk van Bijbelkenners!
Dat vergeten wij misschien wel eens een beetje.

Maar wat maakt Gods woord dan zo bijzonder?
Wel, laat ik maar eens beginnen met te zeggen:
Gods woord heeft bijvoorbeeld 'scheppende kracht'.
De Bijbel is niet zo maar een boek
dat alleen maar 'over' God gaat!
Maar in de Bijbel staan ook woorden
die werkelijk komen uit het hart van God zelf.

Ik geef u een voorbeeld.
Als we kijken naar het scheppingsverhaal,
dan staat er bij de eerste dag:
En God zei: 'Er zij licht.'
En er was licht.
Dat is Gods scheppend woord.
'Licht!'
Hoe hard hebben wij dat licht ook nodig in ons dagelijks leven.

Of een ander voorbeeldje uit het Nieuwe Testament.
Een honderdman, een centurio,
iemand dus honderd soldaten onder zich had,
kwam eens bij Jezus
om Hem hulp te vragen voor een ernstig zieke knecht.
En Jezus zegt dan:
'Zal ik met je mee gaan naar je huis?'

'Nee,' zegt de honderd man, 'dat hoeft niet.'
En dan komen die woorden die wij altijd
vlak voor de communie bidden.
En ik lees ze nu even voor zoals ze
letterlijk in de Bijbel staan.
Want dan zegt deze honderdman:
'Heer, ik ben niet waardig dat Gij komt onder mijn dak,
maar spreek slechts een woord
en mijn knecht zal gezond worden.'
En dan spreekt Jezus dat ene woord:
'Ga heen, u geschiede naar uw geloof.'
En wat gebeurt er!
Juist op dat uur geneest de knecht.
Dat is de genezende kracht van het woord van Jezus.
Zo bijzonder is het woord van God,
of het woord van Jezus.

Maar wat betekent dan:
'Mijn woord onderhouden?'
Ook hier weer een voorbeeldje.
U weet dat Jezus toen hij twaalf jaar oud was
een keer zoek was geraakt.
Jozef en Maria waren met Jezus
naar de tempel geweest in Jeruzalem.
En toen ze weer naar huis gingen,
was Jezus ineens zoek.
Paniek.
En uiteindelijk, na drie dagen,
vinden ze Hem, nota bene, in de tempel.
En Maria zegt dan:
'Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?
Zie, uw vader en ik zoeken u met smart.'
En dan zegt Jezus tot hen:
'Waarom hebt gij naar Mijn gezocht?
Wist gij niet dat Ik bezig moest zijn
met de dingen van mijn Vader?'

En dan staat er zo ontroerend:
'En zij begrepen het woord niet,
dat Hij tot hen sprak.'
Maria en Jozef begrepen het niet!
Wij zijn dus niet de enigen
die soms het woord van God niet begrijpen!
Zelfs Maria en Jozef hadden daar toen moeite mee!

Maar dan staat er nog iets heel moois
van Maria.
Ze gaan dan weer terug naar huis
en dan staat er zo mooi:
'En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart.'
'Bewaarde.'
Maria begreep de woorden van Jezus niet.
Maar ze bewaarde ze wel in haar hart.
Dat is misschien ook voor ons een goede les.
Als wij de woorden uit de Bijbel niet direct begrijpen,
bewaars ze dan in ieder geval wel in je hart,
zoals Maria deed.

Tot slot spreekt Jezus in het evangelie van vandaag
over de Heilige Geest.
Wij hebben namelijk de Heilige Geest nodig,
om de liefde van God
in zijn woord te kunnen proeven.
Want dan wordt de Bijbel ineens
een soort liefdebrief aan ons.
En wie is er niet nieuwsgierig
om een liefdesbrief die aan hem gericht is,
te lezen!
Nou, die liefdesbrief van God aan u
vindt u in de Bijbel, in Gods woord.
Laat daarom die liefdesbrief van God aan u
niet ongelezen!
En u zult merken dat de Heilige Geest
u daar graag bij zal helpen!
Amen.