

# Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



## Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Zondag 12 juni 2022

Thema: “De Heilige Geest onze gids”

Misintenties

**Zondag 10.00 uur:**

*Om zegen over onze parochie;  
Voor familie en vrienden;  
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en  
Afra Sluijter – van Halem;  
Voor levenden en overleden familie  
Geukers –van Lieshout;  
Voor Gerardus Geukers en Hendrika  
Geukers – van Lieshout;  
Voor Riet Rood – van der Drift;  
Voor Petrus en Catharina  
de Groot – Rusman, voor hun  
zoon Bas en hun schoondochter Lia;  
Voor Cees Daane en familie;  
Voor levende en overleden familie  
Jansen – Sassen;*

**Donderdag 09.00 uur:**

*Familie van Zonneveld;*

**Vrijdag 09.00 uur**

*Om zegen over onze parochies;*

**Voor ons Bruidspaar:** vragen we Gods zegen over het huwelijk van Laurens Weijzig en Sabine Severijnse die op zaterdag 25 juni in de echt verbonden zullen worden.

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

**Voor onze zieken:**

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

De leden van de ziekenbezoekgroep.

**Voor onze overledenen:**

Ton Driessen;  
Martijn van der Wolk;  
Laura Klepper – Hicks.



**Mededelingen:**

Op 2 juni is overleden de heer Anthonius Driessen. Zijn uitvaart vond plaats op vrijdag 10 juni in onze kerk, daarna volgde de crematie.

De heer Driessen is 86 jaar geworden.

**Samen Kerk**

Op de leestafels ligt het nieuwe nummer van Samen Kerk. Neemt u een exemplaar mee.

**Zomer-kerkbollenveiling**

Dit weekend vind de zomer-kerkbollenveiling plaats. We kunnen er in deze nieuwsbrief nog niets over zeggen hoe het is/was. We hopen natuurlijk op mooi weer en een hele goede opkomst en verkoop van artikelen.

Volgende week hopen we een verslag ervan te kunnen geven.

Voor de rest gaan we een bijzonder rustige tijd tegemoet, richting ‘grote vakantie’, maar zover is het nog niet.

Bij deze een vraag aan de werkgroepen. Voor het nieuwe werkgroepenboekje is het van belang dat de gegevens kloppen. Zijn er in een werkgroep wijzigingen qua samenstelling en zijn die nog niet aan het secretariaat doorgegeven, willen jullie dat dan graag in de komende week doen. Per mail of in de brievenbus van de pastorie. t.a.v. Gerda. Dank jullie wel.

**Collecte.**

Middels de hiernaast afgebeelde QR kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 3 juli 2022

## Gods nabijheid

Vers: Jouw hand zal me leiden  
en me vasthouden.

Heer, Jij doorgrondt mij en Jij kent mij,  
Jij weet waar ik ga, waar ik sta.  
Jij weet wat ik denk en voel,  
Jij bent vertrouwd met mijn werken  
en mijn rusten.  
Geen woord komt over mijn lippen  
of Jij hebt het al begrepen.  
Achter mij ben Jij, voor mij, rondom mij,  
Jij omgeeft mij, hebt je hand op mij gelegd.

Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen...  
Waar ben ik niet in jouw aanwezigheid?  
Waar ben Jij niet aanwezig om mij heen?  
Klim ik naar de hemel: daar vind ik Jou.  
Lig ik neer in het donker: daar ben Jij al.

Waar ik ook ga, jouw hand zal mij leiden,  
me vasthouden.  
Licht of donker, het is Je al gelijk.  
Heer, Jij doorgrondt mij en Jij kent mij,  
Jij weet van mij alles ....

## ADAGIO

Ik huiver van ontzag en glorie  
als ik U in mij herken.  
Maar ik schaam mij U te dragen,  
daar ik zo ellendig ben.

Heden zal ik voor U knielen,  
morgen glijd ik weer vandaan,  
om gebroken weer te keren.  
Het licht gaat uit en het licht gaat aan.

Als betoverd aangetrokken  
draai ik immer rond Uw schijn  
aanzelend en toch verlangend  
vlam van Uwe vlam te zijn.

Ach ik weet het, 't kan niet helpen,  
eerst moet ik de trotse muur  
van mijn eigen ik afbreken,  
en dan slaat dat zalige uur.

Dat is juist mijn angst en zorg,  
en dat is mijn laffe pijn,  
dat Gij dan te groot geworden,  
Ik mijzelf niet meer zou zijn.

FELIX TIMMERMANS

## EMMAUS

"Heer blijf bij ons, de zon gaat onder"  
Wij boden dan het avondbrood  
de vreemde man die langs de baan  
met ons was meegegaan.

En wijl hij, 't zegenend, de ogen sloot.  
gebeurde het: Zijn aangezicht verklaarde  
in een hemels licht,

Waarin Hij plotseling verdween.....

Dit was het wonder.  
Wij stonden weer alleen,  
doch vouwden blij onze handen.

Het was alsof Hij door ons heen verdween  
en het licht in ons bleef branden.  
Blijf zo in ons, o Heer,  
de zon gaat onder!

FELIX TIMMERMANS

## Uit de weg naar een positieve mindset

*Een winnaar is een dromer die niet opgeeft!*

**Zondag 19 juni om 10.00 uur:**

**Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning**  
Woord- en Communieviering  
Pastor Ans Dekker  
Cantilene

**Heemstede – OLV Hemelvaart**  
Eucharistieviering  
Pater Diego Pildain  
OLVH-koor: Latijn/greg.

**Heemstede - H. Bavo**  
Eucharistieviering  
Pastor Rob Verhaegh  
Bavokoor

**R.K PAROCHIE H. BAVO**  
**Herenweg 88, 2101 MP Heemstede**  
**Tel. 023-5280504**  
**parochie@hbavo-Heemstede.nl**