

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

In het evangelie van vandaag hoorden we
dat de leerlingen aan Jezus vroegen:

'Heer, leer ons bidden.'

Ze hadden net Jezus zien bidden
en dat maakte zo'n indruk op hen.

En toen Jezus klaar was met zijn bidden
vroegen zij Hem dus:

'Heer, leer ons bidden.'

Toen ik nog in Amsterdam woonde
en nogal eens naar de kerk 'De Papegaai'
in de Kalverstraat ging,
zag ik daar altijd, voordat de Mis begon,
een oude priester bidden.

En inderdaad, dat is zo mooi om te zien.

Iemand die praat met God.

Dat maakt je nieuwsgierig.

En dat geeft je het gevoel:

Dat zou ik ook wel willen leren.

Nou, Jezus geeft een heel eenvoudig antwoord
aan zijn leerlingen.

'Het Onze Vader.'

Een gebed dat we allemaal wel kennen.

Maar voor ons is dat helaas vaak geworden
tot het opdreunen van een overbekend gebed.

Maar waar gaat het in dat gebed wezenlijk om!

Dat wij ons richten tot onze Vader!

Ik vind ook zo mooi dat in het evangelie van vandaag
Jezus zegt: Vader, en niet 'Onze Vader'.

Het is zo mogelijk nog directer dan 'Onze Vader'.

Gewoon: Vader!

Zoals wij misschien onze eigen vader zouden aanspreken:
'vader.'

En dat is misschien dan ook wel de sleutel tot het gebed.
Die directheid tussen ons en God.
'Vader, luister eens.'

Als u thuis eens alleen bent en wilt bidden,
dan zou u ook eens heel eenvoudig moeten beginnen met
alleen maar: 'Vader.'
En dan even wachten.
En dan zult u merken dat er direct een spontaan gebed ontstaat
dat komt uit uw hart.

En dan gaat Jezus verder
over het volhouden in ons gebed.
Ik zou bijna zeggen:
niet zomaar een schietgebedje.
Nee, maar echt: een gesprek aangaan met God
onze Vader.
Tijd nemen om met God onze Vader
van gedachten te wisselen.

In de eerste lezing vinden we daarvan
een prachtig voorbeeld van Abraham.
Abraham was gewend om met God zijn Vader
te praten.
En het gebed is bijna als twee kooplieden op de markt.
Onderhandelen.
Zaken doen.
En Abraham zegt dan zoiets als:
'God, u bent toch een eerlijk God.
Dan kunt u toch niet de hele stad Sodom verwoesten
als er toch nog een paar goede mensen wonen.'
En zo begint Abraham zaken te doen met God.
'Stel dat er nog vijftig rechtvaardigen zijn.
Dan kunt u toch niet de hele stad verwoesten.'
En dan zegt God zoiets als:
'Oké, dan zal Ik de stad niet verwoesten.'
En dan gaat Abraham verder met zaken doen.

Eerst met kleine stapjes:
Vijftig wordt vijfenveertig en dan veertig.
En dan met stappen van tien:
dertig, twintig, tien.
Lager durft Abraham niet te gaan.

Bijzonder, hè.
Maar zo wil God dat wij met Hem omgaan.
Zoals wij ook met elkaar zouden omgaan.
Heel direct.
Heel persoonlijk.
Dat is bidden.

En weet u, God wil ook zo graag
dat wij Hem vragen in het gebed,
zodat Hij ons kan geven.
Want God wil ons ook zo graag geven.
Ik was eens op het station in Rotterdam
op weg naar een orgelconcert.
En ik kon niet zo snel de fietsenstalling vinden
om een fiets te huren.
Dus ik keek zo eens om mij heen
aan wie ik dat zou kunnen vragen.
Maar ik zag op dat moment alleen maar
een arme zwerver.
U weet wel, zo'n zwerver
die de hele dag rondom het station zwerft
om wat geld te bedelen.
En ineens dacht ik:
Ach ja, waarom zou ik het hem niet vragen.
Nou, ik kan u verzekeren,
die zwerver was helemaal verbaasd
en glom van oor tot oor:
Dat iemand hem een vraag stelde!
En hij legde mij keurig uit
dat de fietsenstalling precies aan de andere kant
van het station was!

Maar wat was hij blij
dat ik hem een vraag stelde.

Zo geeft Jezus in het evangelie van vandaag
ook drie voorbeeldjes van een vader
die maar al te graag
het goede aan zijn kinderen geeft.

Maar wat doen wij met onverhoorde gebeden?
Nou, daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn.
Maar ik wil het voor deze preek
heel eenvoudig houden.
Als u naar een slager gaat,
met allemaal mooie stukken vlees
op de toonbank,
ja, dan moet u bij de slager
niet om een volkoren brood vragen.
En andersom, bij de bakker kunt u geen biefstuk kopen.

Wat kunnen wij dan bij God vragen!
Welke gebeden verhoort God?
En dan komen we weer bij het "Onze Vader".
'Uw rijk kome.'
Dat is gebed dat God altijd wil verhoren.
'Uw rijk kome!'
En zo mogen wij dan ook altijd bidden:
Dat Gods rijk van liefde en van eerlijkheid mag komen.

Als u in een situatie terecht komt
dat u het niet meer ziet zitten,
dan mag u bidden:
Vader, dat Uw rijk van liefde en eerlijkheid moge komen.
En u zult zien dat God zo'n gebed
maar al te graag wil verhoren.

Of het gebed om vergeving van onze zonden.
Ook dat is zo'n gebed dat God altijd
maar al te graag wil verhoren.

En zo wil Jezus ons leren
om steeds meer en beter
te bidden.

En als je eenmaal begint,
kun je niet meer stoppen!
'Geef ons heden ons dagelijks brood!'
Amen.