

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Ik wil met u in deze preek eens nadenken over:
'hebzucht!'

In het evangelie van vandaag
hoorden we Jezus namelijk zeggen:
'Pas op en wacht u voor alle hebzucht!'

Maar vanwege de vakantie wil ik
eerst eens beginnen
met een heel luchtig voorbeeldje hiervan.
Een tante van mij, de jongste zus van mijn vader,
was getrouwd met een hele rijke zakenman.
Zij woonden in een grote villa, vlakbij Tilburg.
Overal tuin om het grote landhuis heen
en dan achter in de tuin
ook nog eens een eigen tennisbaan.
En ook nog eens een extra woning voor
de tuinman, zijn vrouw en twee kinderen.
Kortom, rijkdom overal!
Maar mijn oom zou bij het ontbijt
eens gevraagd hebben om een extra eitje!
Waarop mijn tante gezegd zou hebben:
'Dan moet je mijn huishoudgeld wel
met een dubbeltje verhogen!
Nou, dat was voor ons het toppunt van armoede!
Of is het zelfs: hebzucht!

Wel, laten we nu eens gaan kijken
naar het evangelie van vandaag.
Iemand uit het volk komt naar Jezus toe
en spreekt Jezus aan met: 'Meester', 'Leraar'!
Dat is overigens wel een teken
dat deze man respect heeft voor Jezus.
Je noemt niet zomaar iemand: Meester of Leraar.

En dan legt deze man Jezus een zaak voor:
Onenigheid over een erfenis.
Een zaak van geld!
En hij vraagt aan Jezus:
'Wie heeft er nu gelijk in deze erfeniskwestie:
Ik of mijn broer?'
Ach, wij kennen allemaal wel dit soort problemen.
Je gaat als familie altijd perfect met elkaar om.
En dan bij een erfenis
ken je ineens sommigen van je familieleden
niet meer terug.
Ineens ontstaat daar een soort hebzucht,
die je nooit voor mogelijk had gehouden.
En toch kan het zo maar gebeuren.

Maar nu gebeurt er iets heel opvallends!
Jezus gaat helemaal niet in op deze kwestie!
'Man, wie heeft Mij tot rechter of verdeler
over u aangesteld?'
Wat zou Jezus daarmee willen zeggen?
Natuurlijk moet je dat een beetje zelf invullen.
Maar ik denk dat Jezus daarmee wil zeggen:
'Ik ben gekomen om zieken te genezen!
Ik ben gekomen om zondaars te vergeven!
Ik ben gekomen om jullie een nieuw hart te geven!
'Leven!'
Maar Ik ben niet gekomen om
allerlei kwesties als deze op te lossen.
Ik ben niet gekomen als rechter!
Daarvoor ben Ik niet gekomen!

En dan richt Jezus zich tot de mensen,
die op dat moment bij Hem waren.
En dan legt Jezus uit
wat vaak wel de oorzaak is
van heel veel van deze kwesties.

Dat is dus niet alleen maar een zaak van
het eerlijk of oneerlijk verdelen van een erfenis.
Maar bovenal: hebzucht.
Een hart dat steeds maar meer wil bezitten.
En dat is een probleem dat Jezus wel
graag wil aanpakken!

En dan geeft Jezus een vergelijking van een man
die al zijn rijkdom aan koren
opbergt in nieuwe schuren
en zo denkt dat hem niets meer kan gebeuren.
'Ik kan nu eten en drinken zo veel als ik wil,
mij kan niets meer gebeuren.
Ik heb voor jaren genoeg.'

Maar dan spreekt God tot hem in dit verhaal:
'Dwaas! Nog deze nacht
komt men je leven van je opeisen.'
Met andere woorden:
Denk nooit dat je met al je bezittingen
ook je eigen leven kunt bezitten!
Je leven blijft altijd een geschenk!

Wat een les voor ons!
Want weet u: deze hebzucht vind ik niet alleen terug
in het bezitten van veel geld en goederen.
Maar deze hebzucht vind ik ook terug
in het willen beheersen van de hele wereld om ons heen.
Wij willen alles vast in handen hebben!
Controle uitoefenen over alles om ons heen.
Zelfs over het klimaat en de natuur.
Maar we vergeten daarbij wel eens
dat onze hebzucht misschien wel de eerste oorzaak is
van al onze problemen om ons heen.

Nou, natuurlijk moeten wij als
verantwoordelijke mensen leven.

In het oude Testament kennen we
dat beroemde verhaal van Jozef,
die de Egyptische Farao aanraadt
om de rijke oogst van zeven jaar
op te slaan in grote schuren,
want daarna zullen zeven jaar
van honger en armoede volgen.
Dat is wijsheid.
Maar wel een wijsheid door God ingegeven.

Maar hebzucht is iets anders.
Dat is proberen het leven veilig te stellen,
maar dan buiten God om.
Alsof we zelf ons leven kunnen redden
en daarbij vergeten dat het leven allereerst
een geschenk is van God Zelf.

De wereld om ons heen is op dit moment druk bezig
alles onder controle te krijgen!
Maar ik vrees buiten God om!
Toch wil ik daar geen rechter over zijn!
Maar ik ben wel eens bang dat
dat het geval is!

Maar daarom wil ik wel maar één ding:
De waarschuwing van Jezus persoonlijk ter harte nemen:
'Pas op en wacht u voor alle hebzucht!'
En dat is dus niet alleen een hebzucht
om veel geld te bezitten,
maar ook om veel macht te bezitten!
En daarom wil ik leven zoals een kind,
dat bovenal vertrouwt op zijn Vader,
die hem het leven als geschenk geeft.
Naïef?
In ieder geval beter dan: Hebzucht!
Amen.