

# Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



24<sup>e</sup> zondag door het jaar

Zondag 11 september 2022

Thema: 'Gevonden worden'

Misintenties:

**Zondag 10.00 uur:**

*Om zegen over onze parochie;  
Voor familie en vrienden;  
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en  
Afra Sluijter – van Halem;  
Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad;  
Voor de familie Sanders – d'Hamecourt;  
Voor Gerardus en Hendrica  
Geukers – van Lieshout;  
Voor Monja Bosma – Teeuwen;  
Voor Steliana Balanescu;*

**Donderdag 09.00 uur:**

*Voor overleden familie van Zonneveld;  
Voor Hendrikus Vijn;*

**Vrijdag 09.00 uur:**

*Voor Harrie Jacobus Draijer;*

**Bidden wij:**

Voor alle gebeden en gedachten die zijn opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

**Voor onze zieken:**

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?  
Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen.  
U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

De leden van de ziekenbezoekgroep.

**Voor onze overledenen:**



Trees Versteegh – Boersma;  
Leonardus Cornelis Rijpkema.  
Apolonia Petronella Maria van der Weiden;

**Mededelingen:**

**Overleden:**

Op 7 september is overleden de heer Leonardus Cornelis Rijpkema. Zijn uitvaart vindt plaats in Aerdenhout. De heer Rijpkema is 92 jaar geworden.

Ook op 7 september overleed mevrouw Apolonia Petronella Maria van der Weiden. Haar uitvaart is op donderdag 15 september om 11.00 uur in onze kerk waarna zij begraven wordt op ons kerkhof. Nellie was als vrijwilligster actief bij de autohulpdienst en de werkgroep Klaverblad. Zij is 82 jaar geworden.

**Collecte.**

Middels de hiernaast afgebeelde QR kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 20 september 2022

**Autohulpdienst**

Omdat het voor méér mensen moeilijker wordt om naar de kerk te komen zoeken we chauffeurs die bereid zijn om iemand 1x in de zoveel tijd voor een viering van huis op te halen en erna weer thuis te brengen. Dit kan een willekeurige zondag zijn, maar bv. ook 1<sup>e</sup> zondag van de maand, zodat ook zij dan bij het gezamenlijke koffie drinken zijn en mensen kunnen ontmoeten, Fijn als er iemand is die het geheel wil coördineren.

Uw aanmelding zien wij graag tegemoet. U kunt zich opgeven: na de viering in de sacristie of van ma. t/m vr. – tussen 09.00 en 12.00 uur bij het secretariaat.

## Geen 'Dag van ontmoeting'

Door omstandigheden kan de Dag van Ontmoeting (Nationale Ziekendag) in onze kerk geen doorgang vinden. Deze zal nu in het voorjaar 2023 worden gehouden.

## ZEGENEN

Ik ben met iets nieuws begonnen. En tegelijk is het stokoud. Ik ben begonnen met zegenen. Nou ja, begonnen...  
Ik doe het al een poosje in de kerk.

Aan het einde van elke samenkomst, zieken en gezonden: ik zegen ze. Maar wat nieuw is, is dat ik mijn omgeving zegen. Oegstgeest en alle mensen die hier wonen. De mensen die hier werken, de mensen die hier ziek zijn en lijden. De mensen die hier niets doen. Ouderen en jongeren, ja iedereen.

Zegenen is dat je het goede voor iemand uitsprekt. Goede woorden tot iemand. Een complimentje zou je misschien een zegen ook wel kunnen noemen. In de kerk en in de Bijbel is zegenen ook verbonden met God. Zegenen in de Bijbel is dat je Gods goede woorden uitsprekt over anderen. Zegenen staat dan ook tegenover mensen kwaad doen.

Zegenen, zeker als je dat namens God doet, is iets waar kracht in zit. De eerste zegeningen in de Bijbel hebben te maken met vruchtbaarheid. God maakte alle dingen en zag dat het goed was. En vervolgens zegent Hij: alles wat Hij goed maakte, moest verspreid worden over heel de aarde, vrucht dragen. Is dat niet mooi?

God wil niet dat de goede dingen op aanwijsbare plekken op de aarde te halen zijn. Maar overall wil Hij, dat het goed is. Dus: zegen de mensen maar zegen ook je dorp of je stad. En ook al zijn er mensen die er van houden alles kapot te maken: al is er geen mens die alleen maar goede dingen doet. God wil dat mensen die Hem kennen, blijven zegenen. Zelfs als die mensen jou niet liefhebben. God gelooft dat liefde sterker is dan de haat. Je merkt het toch, als mensen goede dingen zeggen over elkaar, dat doet je wat. Je glimlacht en voelt je bemoedigd.

Dat sluit naadloos aan bij wat God wil geven: vrede en genade.

Vrede met andere mensen, vrede met Hem, vrede met jezelf.

En genade, als jij dingen stuk maakt, is er een god die dat vergeeft. En de kans biedt om opnieuw te beginnen.

Zegenen biedt mensen hoop!

Als ik door ons dorp loop en je ziet me wat afwezig kijken, ben ik misschien wel bezig met zegenen. Gods goedheid voor ons!

## SOMS

Heer,  
soms is het alsof U niet bestaat.  
Dan is alles leeg  
eenzaam en koud.  
Maar als ik dan weer  
Uw ontferming voel  
komt er een warmte rond mijn hart  
als van een vuur en ik wend mij  
opnieuw tot U  
met hoop in mijn hart.

### *Uit Gebedenboekje van Toon Hermans*

**De vieringen op zondag 18 september om 10.00 uur:**

#### **Vogelzang – OLV Tenhemelopneming**

Woord- en Communieviering

Pastor Ans Dekker

Cantilene

Vredesdienst

#### **Heemstede – OLV Hemelvaart**

Eucharistieviering

Pater Tristán Pérez

OLVH-koor: Nederlands

#### **Heemstede - H. Bavo**

Eucharistieviering

Pastor Rob Verhaegh

Samenzang



R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88,  
2101 MP Heemstede  
Tel. 023-5280504