

Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



30^e zondag door het jaar

Zondag 23 oktober 2022

Thema: “Heer, leer ons bidden”

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor familie en vrienden;
Voor levende en overleden familie
Lageweg – Wallekers*

Donderdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochies;

Vrijdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochies;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen. U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze leden bezocht worden.
De leden van de ziekenbezoekgroep.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

Voor onze overledenen:

*Wilhelmus Landzaat;
Anna Boersma – Albers;
Veronica Merks – Schlüter,
Berendina Maria Bremer – Kroeze;
Cornelius Bernardus Antonius Goemans;
Cecilia Louise Maria Tombrock-Nieuwland.*



AGENDA:

Mededelingen:

Oktober – Wereldmissiemaand.

In deze oktobermaand is het gebruikelijk dat er voor Missio wordt gecollecteerd.

Met het thema: ‘**Julie zullen mijn getuigen zijn**’ voert Missio zijn jaarlijkse campagne in de maand oktober

Zondag, 23 oktober, zal er door de medewerkers van de MOV-groep een deurcollecte gehouden worden voor dit goede doel.

In het misboekje van deze zondag vindt u nog meer informatie.

Wilt u liever een bijdrage storten, dan kan dat op **NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag.**

Alvast hartelijk dank voor uw gave.



Collecte.

Middels de hiernaast afgebeelde QR code kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.

Geldig t/m 10 november 2022

Slagboom

Omdat het nu al vroeger begint te schemeren, gaat de slagboom om 18.00 uur dicht en ook de Mariakapel gaat wat vroeger dicht nl: 's avonds rond 18.00 uur.

Een Klavertje-vier om te overdenken

- *Je kan alleen tijd verspillen, als je vergeet te genieten.*
- *Negatieve mensen hebben voor iedere oplossing een probleem.*
- *Alles zal richting het einde goedkomen, is het dan niet okay, dan is het niet het einde.*
- *Om oud en wijs te zijn, moet je eerst dom en jong zijn geweest.*

De Ander

Heer, geef mij de genade
om mijn medemens te zien
met de ogen van de liefde.
Maak mij nederig en onbaatzuchtig
Want alleen langs deze weg
kom ik uit bij de anderen,
die mijn liefde nodig hebben

Uit: Het gebedenboekje van Toon Hermans

Geluk bestaat uit vele delen

Er zijn helaas mensen die nooit gelukkig kunnen zijn, mensen die hun geluk laten afhangen van 1001 futiliteiten en bij wie de angst voor morgen ingebakken is.

Het geluk bestaat uit zoveel delen dat er altijd een deel te kort is.

Het wordt gewoon hopeloos als mensen zich hun hele leven lang hardnekkig vastschroeven op dat ene deel dat er niet is.

Geen dokter, geen psychiater, geen poeders en geen pillen kunnen hier helpen.
Ze kennen tijdelijk de pijn stillen maar meer niet.

Ik ben vele dagen diepgelukkig geweest omdat ik zoveel deugd heb gehad aan kleine en gewone dingen.

Geluk is als de zon.
Maar zelfs op de zon
zijn er ook vlekken.

Geluk valt je niet zomaar in de schoot

Hoe zal je ooit gelukkig zijn, als je altijd alles van een ander verwacht?
Als je bij elke mislukking in je leven de schuld op anderen schuift?

Het leven is geven en nemen en delen.
Helaas zijn er veel mensen die schijnbaar alleen maar geleerd hebben te nemen.
Neem maar op. Profiteer er maar van.
Pak je kans. Stel je eisen.

En dan zit je plotseling in de wrijvingen, de ruzies, de wrevel en de haat. Duisternis en nacht vallen over je hart en je geest.
Je voelt je bedreigd. Je ziet overal mensen die je kwaad willen doen.

Maar geluk is eigenlijk een andere naam voor vrede, tevredenheid, vriendschap en vreugde.

Deze dingen worden je niet in de schoot gelegd. Kun je niet zomaar eisen van een ander.

Deze dingen krijg je gratis als je overwint en altijd beminnelijk bent, als je niet teveel verwacht van anderen en zelf alles in handen neemt, als je doorheen de grootste ellende blijft geloven dat he eenmaal anders kan worden.

Je moet altijd opnieuw beginnen niet met nemen, pakken en eisen, maar met geven, helpen en troosten en met jezelf te vergeten voor anderen.

Het zal je deugd doen !

***Elk moment
In je opnemen en genieten.
Bewonderend stilstaan
Om wat je ziet en mee maakt.
Bewust leven en dankbaar zijn.***

Uit "Neem de Tijd" van PHIL BOSMANS

De vieringen op zondag 30 oktober om 10.00 uur:

Vogelenzang – OLV Tenhemelopnemning
Woord- en Communieviering
Ps. Ans Dekker

Heemstede – OLV Hemelvaart
Eucharistieviering
Pater Tristan Perez
Stille mis

Heemstede - H. Bavo
Eucharistieviering
Pater Esko Kissboat
Dameskoor

R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504
parochie@hbavo-Heemstede.nl

