

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Vandaag hebben we een prachtig verhaal
in het evangelie,
namelijk het verhaal over Zacheüs.

En we horen in dit korte verhaal
eigenlijk best veel over deze Zacheüs.
Allereerst weten we dus hoe hij heette:
Zacheüs.

Dat is op zich al bijzonder.
Want in een ander verhaal
over de rijke man en de arme Lazarus,
weten we bijvoorbeeld niet
hoe die rijke man daar heette.
Maar vandaag horen we dus wel
de naam van onze hoofdpersoon:
Zacheüs.

En we weten ook zijn beroep:
hoofdambtenaar bij het tolwezen.
Dat wil zeggen: hoofd bij de belastingdienst.
Een zeer bedenkelijk beroep in die dagen.
Want het belastinggeld moest in die dagen
worden afgedragen aan de bezetter in Rome.

En we horen ook nog dat hij rijk was!
Nou, dan kun je je voorstellen
dat er zeker ook nog wel eens wat geld bij Zacheüs
aan de strijkstok bleef hangen.

En tot slot horen we dat Zacheüs klein was.
Nou kunnen mensen er natuurlijk niets aan doen
of ze groot of klein zijn.
Maar als ze zo'n gemeen beroep hebben
als belastingambtenaar
en dan ook nog klein zijn,

dan zijn ze voor ons gevoel helemaal:
zo'n klein, gemeen mannetje.
Dat zal Zacheüs zeker in de ogen van de mensen zijn geweest.

Maar nu gebeurt er iets heel opvallends.
Jezus trekt door het dorpje Jericho heen.
Het dorpje waar Zacheüs woonde.
En alle mensen lopen naar buiten, de straat op,
want zij willen die Jezus natuurlijk wel eens zien.
En ook Zacheüs wilde die Jezus wel eens zien.
Maar het was zo druk geworden,
dat Zacheüs, met zijn kleine gestalte,
niet over de mensen heen kon kijken.
En de mensen zullen zeker ook niet
een stapje opzij hebben gedaan,
om Zacheüs even voor te laten gaan!

En wat doet Zacheüs?
Heel slim, hij loopt een eindje vooruit,
klimt in een wilde vijgenboom
en heeft zo een perfect overzicht
om Jezus voorbij te kunnen zien komen.
En eigenlijk ook wel zo prettig.
Want zo ziet niemand hem
en heeft hij ook geen last van al die boze ogen
waarmee de mensen hem meestal aankijken!

Maar nu komt het bijzondere.
Jezus komt er aan en waarachtig,
precies waar Zacheüs zit,
kijkt Jezus naar boven
en ziet daar Zacheüs zitten
tussen al die takken en bladeren in.
En Jezus spreekt hem zelfs aan,
zelfs met zijn naam:
'Zacheüs!'
Zacheüs is helemaal verbaasd.

'Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.'
Zachëus is helemaal blij.
Eindelijk ziet iemand hem eens staan
en eindelijk voelt hij zich eens niet veroordeeld
door die altijd boze blikken van de mensen
om hem heen.
En dus komt hij snel naar beneden
en ontvangt Jezus vol blijdschap in zijn huis.

En door die liefdevolle blik van Jezus,
toen Jezus omhoog keek naar Zacheüs,
verborgen in die vijgenboom,
is Zacheüs helemaal veranderd.
En zo zegt Zacheüs nu spontaan tot Jezus:
'Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit
aan de armen;
en als ik iemand iets afgeperst heb
geef ik het hem vierdubbel terug!'
Wat een verandering!
Wat een omkeer!
En dat allemaal door de liefdevolle blik
van Jezus.

Ik denk dat dit het geheim is
van het evangelie van vandaag.
De liefdevolle blik van Jezus.

En tegelijk vraag ik mij dan af:
Hoe kijken wij naar elkaar?
Hoe kijken wij naar andere mensen?
Meestal zien wij alleen maar het slechte wat zij doen.
En bij Zacheüs was er waarschijnlijk ook wel voldoende
dat niet in orde was.
Anders zeg je niet ineens tegen Jezus:
'Bij deze geef ik de helft van bezit aan de armen;
en als ik iets afgeperst heb
geef ik het hem vierdubbel terug.'

Maar nogmaals, wat zien wij in een ander?
Zien we alleen maar de slechte dingen?
Of kunnen wij als Jezus, ook nog verder kijken?
Kunnen wij in een ander ook nog zien
hoe hij eigenlijk door God was bedoeld!

Maar dat is wel precies was Jezus deed.
Jezus zag in Zacheüs,
ondanks alle slechte dingen,
ook nog het goede.
Dat Zacheüs ook een zoon van Abraham was.
En Jezus zag waarschijnlijk dus ook
hoe dat goede in deze Zacheüs
verloren was gegaan.
Maar dat was dan ook precies,
waar Jezus naar op zoek was.
Om dat goede te redden.
De Mensenzoon is immers gekomen
om te zoeken en te redden
wat verloren was.

Zo keek Jezus naar Zacheüs.
Laten wij dan ook zo naar elkaar kijken!
En laten we zo ook naar onszelf kijken!
Hoe kritisch kunnen wij soms naar ons zelf kijken.
Kijk eens met een liefdevolle blik naar je zelf.
Kijk eens zoals Jezus naar jou zou kijken!