

Beste mensen,

Het evangelie van vandaag is best een heftig evangelie.
Het is bijna alsof je de krant van vandaag leest.
'Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk.'
En wij denken dan natuurlijk meteen
aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Maar ook in ons Westen
nemen de spanningen alleen maar toe.
Het christendom verliest bij ons steeds meer terrein
en de spanningen nemen daardoor alleen maar toe.

Maar ook in de natuur zien we deze spanningen.
'Er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar.'
En dan denken wij natuurlijk aan onze klimaatveranderingen,
maar ook aan epidemieën als corona en noem maar op.

Maar hoe gaan wij met deze spanningen om?
Wat wil Jezus ons leren?
Wel, ik denk dan altijd aan een spannend boek,
waarvan je eigenlijk
zo snel mogelijk zou willen weten
hoe het uiteindelijk zal aflopen.
Even stiekem op de laatste bladzijden kijken!

Nou, Jezus staat het ons maar al te graag toe,
om af en toe eens even
alvast naar de laatste bladzijden te kijken.
En dan zien we dat het kwaad inderdaad
een laatste poging zal doen
om alles te vernietigen.
De satan is gekomen om
te stelen, te doden en totaal te vernietigen.
Zo lezen we bijvoorbeeld in het evangelie van Johannes.
Maar uiteindelijk zal Jezus dan terugkomen.

Nu zit Jezus aan de rechterhand
van God de Vader in de hemel.
Maar nu wil Jezus wel al
Koning zijn in ons hart.
Dat wil zeggen:
In dat kleine besloten leventje van ons hier,
dat leventje van alle dag.
Maar rondom ons is het nog niet zo ver
en blijft het nog onrustig!

Maar dan, op de eind der tijden,
-de laatste bladzijden van het boek-
dan zal Jezus terugkeren,
en dan als Koning over deze hele aarde.
En dan zal Hij een eind maken aan alle kwaad.
Oh, wat kan ik daar soms naar uitzien.

Dat vieren we komende zondag,
het feest van Christus Koning.
Dat is het enige feest in onze kerk,
dat we nu al jaarlijks mogen vieren,
maar wat pas in de toekomst
volle werkelijkheid zal worden.
Christus Koning.
Niet alleen dus in ons hart,
maar in de hele wereld.

Ik moet dan altijd denken aan dit Bijbelvers:
'Iedere knie zal zich buigen,
elke tong zal belijden,
dat Jezus is de Heer.'
Kunt u zich voorstellen
dat als u zo naar huis gaat,
dat iedereen die u onderweg tegenkomt
in Jezus gelooft?
Maar zo zal het dan zijn.

Iedere knie zal zich buigen
elke tong zal belijden
dat Jezus is de Heer.
Dat zijn de laatste bladzijden van de Bijbel.

Maar wat doen wij nu ondertussen!
Wel, Jezus geeft ons hele duidelijke bemoedigingen.
Hooft u maar:
'Wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
Dat alles moet wel eerst gebeuren
maar het einde volgt niet terstond.'

Met andere woorden.
Het zal zelfs nog wel erger kunnen worden
dan het nu al is.
Maar 'laat u niet uit het veld slaan.'
Deze woorden van Jezus gelden dus
voor het wereldgebeuren.
Maar deze woorden kunnen ook al gelden
voor ons persoonlijk.
Als wij in ons persoonlijk leven soms
door strijd heen moeten gaan.

Twee maande geleden heb ik een klein hartinfarct gehad.
Nou, ik zal u zeggen:
Dan staat je leven ook 'even' op zijn kop.
En dan kun je nog zo'n toegewijd priester zijn,
maar het is toch schrikken.
En ook je geloof krijgt een schok!
Maar Jezus zegt:
'Laat u niet uit het veld slaan!'

En dan geeft Jezus nog een bemoediging:
'geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.'

In het museum het Catharijneconvent in Utrecht
hangt een Middeleeuws schilderij,
waarop je ziet hoe ze Jezus
aan zijn haren trekken,
bespotten,
en zo dus aan zijn haren trekken.
Maar dan denk ik aan deze woorden van Jezus:
'Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan!'

En tot slot zegt Jezus dan:
'Door standvastig te zijn
zult ge uw leven winnen.'
Standvastig zijn.
Daar gaat het nu dus om.
En dat moeten we nu vooral dus leren.

Ik moet u eerlijk zeggen in mijn geval:
soms met vallen en opstaan.
Maar gelukkig hebben we nu nog wel de kans
om te leren.
En laten we die kansen niet onbenut laten.
En vergeet daarbij nooit de laatste bladzijden:
Jezus zal terugkomen,
en dan als Koning van de hele wereld.
Dat uitzicht mogen wij nu al hebben.
En daarom mogen we dat feest
nu al komende zondag vieren.
Christus Koning!
Amen.