

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Vandaag vieren wij het Hoogfeest van Christus Koning.
Maar wanneer zal dat Koninkrijk nu eens
echt doorbreken?

Wanneer zullen de kerken weer eens vol zijn,
zoals vroeger in de jaren vijftig, zestig.

U, ouderen onder ons, hebt dat allemaal
nog meegemaakt.

Toen zaten de kerken op zondag helemaal vol.

En er waren dan zelfs drie missen op zondag.

En zelfs al die drie missen zaten zondags helemaal vol!

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen.

Wanneer zal iedereen weer eens geloven?

Zal dat ooit nog eens terugkomen?

En waarom is dat daarna

allemaal ineens weer verdwenen?

Allemaal vragen die bij ons op kunnen komen
op dat Hoogfeest van Christus Koning.

In de tijd van Jezus speelden ongeveer diezelfde vragen.

Men verwachtte een Koning,

die het volk zou bevrijden van het Romeinse juk.

En alles leek erop te wijzen

dat Jezus die Koning zou worden.

En daarom liep iedereen achter Jezus aan.

Hij deed wonderen, Hij genas zieken,

Hij bevrijdde mensen van het kwaad.

Kortom, Hij had alles mee

om die nieuwe Koning te worden.

Maar vandaag in het evangelie lezen we
dat die Jezus aan het kruis hing.

De man, die in de ogen van de mensen

de man was om de nieuwe Koning te worden,

die man hing nu aan het kruis.

Men begreep er helemaal niets van.

En zo stond het volk maar een beetje toe te kijken.

En de overheidspersonen gaan zelfs nog een stapje verder.

Ze lachen Jezus uit en ze zeggen spottend:

'Als Hij de Messias van God is, de uitverkorene,
laat Hij dan eens zichzelf redden.'

En de soldaten wijzen op de tekst
boven aan het kruis van Jezus:

'Dit is de koning der Joden'

en ze zeggen

'Nou, als U de koning der Joden bent,
red dan Uzelf!'

Vreselijk, wat een spot overal.

En ook een van de misdadigers,

die daar hing,

bespote Jezus:

'Bent U niet de Messias?

Red dan Uzelf en ons.'

Maar die andere misdadiger,

die had door dat hier iets niet klopte.

Dat hier iets anders aan de hand was!

En zo zegt hij tegen die eerste misdadiger:

'Hou je mond.

Jij hangt ook aan een kruis.

Jij zult ook snel dood zijn.

Ben jij dan niet bang voor God!

Wij zijn misdadigers

en wij hebben onze straf verdiend.

Maar Jezus heeft niets verkeers gedaan?'

Wat een wijze woorden!

Wat een inzicht!

Maar nogmaals, het volk, de overheidspersonen, de soldaten,

ze hadden allemaal hun geloof verloren.

Maar deze ene misdadiger niet.

En zo zegt hij tegen Jezus:
'Jezus, wilt u aan mij denken
wanneer U Koning bent in de hemel?'

En dan geeft Jezus dat meesterlijke antwoord:
'Voorwaar!
Vandaag nog zul jij met Mij
in het paradijs zijn!
Wat een meesterlijk antwoord.

Als ik dit verhaal aan mensen vertel
dan zeggen ze wel eens een beetje gekscherend:
'Nou, ik wil nog niet naar het paradijs, hoor,
ik wil nog wel even hier op aarde blijven.'

Maar, wat gebeurde er feitelijk met deze misdadigers!
Heeft u daar wel eens bij stil gestaan?
U weet Jezus stierf.
Maar dan komen er vervolgens enkele soldaten
en die breken dan de benen van de beide misdadigers.
Want die leefden blijkbaar nog!
Maar zo konden zij dan niet meer lopen
en geen misdaden meer plegen.
Maar de soldaten zagen dat Jezus reeds gestorven was
en daarom braken zij Hem de benen niet.
Maar een van de soldaten stak met een speer
in de zijde van Jezus
en terstond kwam er bloed en water uit.

Maar de beide misdadigers kwamen dus,
met gebroken benen,
nog levend van het het kruis af.
En toch was er nu een levensgroot verschil
tussen hen beide.
Want voor die zogenaamde 'goede' moordenaar
was nu toch het paradijs aangebroken.

Hij had Jezus herkend als de Koning,
en Hij mocht vandaag nog,
ook al was het met twee gebroken benen,
in dat paradijs van God zijn.
Dat wil zeggen:
Hij mocht geloven dat dat paradijs vanaf vandaag
zijn toekomst zou zijn!

Tot slot nog een keer mijn vraag:
Wanneer breekt voor ons het Koninkrijk van God aan?
Ik neem u tot slot nog even mee
naar de Tweede Wereld Oorlog.
Wanneer waren wij bevrijd van de Duisters?
Nou, dat weten we allemaal heel precies, 5 mei 1945.
Maar er is nog een andere dag.
D Day, Decision Day, 6 juni 1944.
Bijna een jaar daarvoor.
Dat was eigenlijk de beslissende dag van onze bevrijding,
Op die dag kwamen er 7000 schepen
op de kust van Normandië.
Maar nogmaals, dan duurt het toch nog bijna een jaar
voordat het 5 mei 1945 werd.
Maar D Day was wel de beslissende dag.

In het evangelie van vandaag hoorden we
dat voor de zogenaamde 'goede' moordenaar
die dag de beslissende dag was:
'Vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn.'
En ook wij mogen vandaag deze woorden van Jezus
diep in ons hart laten doorklinken:
'Vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn.'
Amen.