

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

In de eerste lezing vandaag uit de profeet Jesaja horen we een prachtig beeld van de toekomst. Jesaja heeft een visioen, zeg maar een soort droom. En daarin ziet hij iets van de toekomst. In de toekomst zal er in Jeruzalem een tempel zijn die boven alle bergen en boven alle heuvels uitsteekt. Een tempel waar God zelf zal wonen. Ziet u het voor zich!

Wij als katholieken zijn al onder de indruk van het Vaticaan, met al die mooie kerken en grote gebouwen. En wij zijn natuurlijk ook heel erg blij met onze paus Franciscus, die daar woont, en die voor ons en ook voor heel veel andere mensen een bron van inspiratie is, zelfs een soort moreel kompas.

Maar dit visioen van Jesaja gaat nog verder. Dit is een visioen voor het einde der dagen. En ik vind dan ook zo mooi dat dan alle mensen en zelfs alle naties naar die tempel van Jeruzalem zullen optrekken. Want van daaruit zal God dan zijn wetten geven en zijn Woord. En van daaruit zal God dan ook rechtspreken. Daar zal God een eind maken aan alle oorlogen. En dan zullen de zwaarden omgesmeed worden tot ploegijzers. Wat een prachtig perspectief voor de toekomst. Geen oorlog meer. We hoeven dan zelfs geen geld meer uit te geven voor al die vreselijke oorlogen!

Ik weet niet hoe u naar onze tijd kijkt. Maar ik vind het allemaal best ingewikkeld. Natuurlijk is de rol van Rusland ten opzichte van Oekraïne niet goed, oorlogszuchtig, gewelddadig.

Maar de rol van het westen vind ik ook
nogal arrogant en zelf ingenomen.
Alsof wij alle wijsheid in pacht zouden hebben.
En wat zou het dan heerlijk zijn
als er Iemand van hoger hand recht zou spreken!
God Zelf!
En dan te weten dat Hij dan
een eind zal maken aan alle oorlogen.

En er zijn nog zo veel andere problemen!
De problematiek van de boeren,
het klimaat, mogelijke nieuwe besmettingen.
En daar zijn zoveel ideeën over,
zelfs ideeën die elkaar volledig tegenspreken.
En wat zou het dan heerlijk zijn
wanneer God in al die problemen
het definitieve antwoord zou geven.
En dan een antwoord waarvan iedereen aanvoelt:
'Ja, dat is het enige en ware antwoord.
Dat is nou echt een antwoord van God Zelf!'

Wel, dat is het visioen van Jesaja.
En dat is dus de eerste lezing van vandaag,
waar we ons helemaal aan mogen optrekken.

Bij het voorbereiden van mijn preek
moest ik denken aan mensen
die aan tunnelangst lijden.
Ik weet niet of u dat woord kent: 'tunnelangst'.
Maar dat zijn mensen die nauwelijks met hun auto
een tunnel durven in te rijden.
Ze zijn bang dat ze als het ware
een zwart gat binnen rijden.
Een zwart gat zonder einde,
waar ze dan niet meer uit kunnen komen.
Ja, dat zijn van die angsten,
die we allemaal wel ergens kunnen hebben.

Angst om in een vliegtuig te stappen,
of hoogtevrees.
Het zijn allemaal diepe angsten,
die ons iets laten zien van onze angst voor het onzekere,
misschien wel angst voor de toekomst.
En daarom ben ik zo blij met dat visioen van Jesaja.
Er is licht aan het einde van de tunnel.
Dat is onze toekomst.

Maar het evangelie van vandaag
laat ons weer iets anders zien.
'Weest waakzaam!'
Het is als het ware de andere kant van de medaille.
Want in het evangelie van vandaag
zien we mensen die nergens bang voor zijn.
Jezus vergelijkt dit met de tijd van Noach.
U weet wel Noach die van God een ark moest bouwen
om aan de zondvloed te ontkomen.

Maar de mensen in die tijd van Noach
hadden niets in de gaten.
Ze gingen gewoon door met eten en drinken,
met huwen en ten huwelijk geven.
En ze zullen misschien wel gedacht hebben:
'Wat is dat voor een vreemd iemand, die Noach.
Wat een cultuur pessimist, of wat een doemdenker!'
Totdat de zondvloed kwam
en allen wegrukte.
Het zijn ernstige woorden die Jezus ons geeft
in het evangelie van vandaag.

Maar hoe moeten wij hier nu mee omgaan?
Wel, ik denk dat we beide lezingen nodig hebben.
Want we moeten vertrouwen hebben,
maar we moeten ook waakzaam zijn.

Soms kun je wel eens heel erg bezorgd worden
als je naar de wereld om je heen kijkt.

Dat hangt natuurlijk ook wel een beetje van je karakter af.
Maar goed, we leven toch ook wel in zorgelijke tijden.
En dan is zo'n eerste lezing een enorme opsteker.
Positief.
Met hoop voor de toekomst
en zelfs hoop voor het einde de dagen.

Maar soms moeten we ook wel eens
een beetje wakker geschud worden.
'Weest waakzaam,' zegt Jezus.
Zorg dat je de boot niet mist, als het zover is.
Amen.