

# **DANKDIENST OUDJAAR 2022**

**Met medewerking van Harmonie St. Michaël**



## **THEMA:**

**“Dank voor wat is geweest  
en zegen over wat komen gaat”**

**zaterdag 31 december 2022**



**PAROCHIE HEILIGE BAVO  
HEEMSTEDE**

## OPENING VAN DE DIENST

**Intro** THE POLAR EXPRESS  
*Harmonie St. Michaël*



## Openingslied AL WIE DOLEND IN HET DONKER

1. Al wie do - lend in — het — don - ker  
 in de hol - te van — de — nacht  
 en ver - lan - gend naar — een — won - der  
 op de nieu - we mor - gen — wacht:  
 Vrij - heid wordt aan u ver - kon - digd  
 door een ko - ning zon - der — macht.

2. Onze lasten zal Hij dragen  
 onze onmacht totterdood  
 geeft als antwoord op ons vragen  
 ons zichzelf als levensbrood  
 nieuwe vrede zal er dagen  
 liefde straalt als morgenrood.

3. Tot de groten zal Hij spreken  
even weerloos als een lam  
het geknakte riet niet breken  
Hij bewaakt de kleine vlam;  
hoort en ziet het levend teken  
van een God die tot ons kwam.
  
4. Dor en droog geworden aarde  
die om dauw en regen vraagt  
dode mens die snakt naar adem  
wereld die om toekomst vraagt;  
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,  
die mijn welbehagen draagt.

### **Kruisteken en Begroeting**



### **Inleidend woord**

2022, slechts een jaar,  
één jaar in de geschiedenis van de wereld,  
die lange gang van wie weet waarvandaan en waarheen.  
Een jaar is nauwelijks iets,  
een stip hooguit in de durende gang van de tijd.  
En toch was 2022 voor velen het eerste jaar,  
voor anderen het laatste jaar,  
en voor ons allen een stuk van het leven,  
ons toegemeten.

2022, een jaar in een gespannen tijd,  
die sneller dan een mens soms kan verdragen  
verandert van idee, wisselt van idee,  
een jaar waarin met vallen en opstaan beslissingen zijn  
genomen over het voortbestaan van mens en wereld.

Sinds mensenheugenis is deze avond bewust gevierd,  
 met elkaar aan tafel doorgespeeld,  
 Oud en Nieuw aan elkaar geleefd,  
 met flitsend vuurwerk en knallend kabaal,  
 zo van “we zijn er”,  
 van niets en niemand bang,  
 met de beste wensen voor het jaar dat komt,  
 als een zegen die je geeft,  
 als een belofte die je doet aan elkaar.  
 Daarom is het goed Oud en Nieuw te vieren,  
 wakend het oude jaar te zien vertrekken,  
 het nieuwe bewust welkom te heten.

### ***Wij bidden U om vergeving***

- V. God wij danken U voor de goede zorg waarmee U ons tot op de dag van vandaag hebt omringd.  
 Voor al die dagen dat het goed was in dit land te mogen leven.  
 Wij bidden U:
- A. Vergeef ons om de kwade dagen, de dagen van het eigen gelijk, de pijn aan elkaar, het stille verdriet.
- V. God, wij danken U voor deze dag van vandaag, voor ons gezin, onze kinderen, onze familie, onze vrienden en bekenden. Wij bidden U:
- A. Vergeef ons als wij elkaar in een moment van zwakte niet verstaan of verkeerd begrijpen.
- V. God, wij danken U voor de toekomst die voor ons open ligt, voor het ongewisse dat wij tegemoet gaan.  
 Wij bidden U:
- A. Vergeef ons, als onze zorg voor ons eigen bestaan zo groot is dat wij de wereld om ons heen vergeten.

*(Kort moment van stilte en inkeer)*

## Gebed

God van tijd en eeuwigheid,  
 altijd bent U aanwezig bij ons met uw liefde en trouw.  
 Ook in het afgelopen jaar was U in ons midden  
 als bron van onze vreugde, als trooster toen wij bedroefd  
 waren, als hoop toen wij geen uitzicht meer hadden.  
 Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar  
 bidden wij tot U: blij in ons midden en trek met ons mee  
 opdat wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet moge gaan.  
 Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon,  
 die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

## Gedicht

*Aan de morgen van deze avond  
 en aan de avond van deze morgen  
 komen wij tot u,  
 vader, die ons in het goddelijk oog  
 houdt gevat en vragen wij u  
 laat ons niet vallen,  
 hoe gevaarlijk wij ons  
 buigen over de rand  
 boven het niets,  
 houd ons vast.*

*Maak op de penduuls slag  
 van middernacht weer een zon  
 voor de ochtend van morgenochtend  
 en schep de nieuwe bloedleeuwerik.  
 Geef ons vrede  
 aan de morgen van deze avond,  
 aan de avond van deze nacht  
 en een oplichtend, gezegend Nieuwjaar!*  
 (J. B. Charles)



**LIED** ERE ZIJ GOD

Ere zij God, Ere zij God,  
In den Hoge in den Hoge in den Hoge.

Vrede op aarde.  
Vrede op aarde in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den Hoge  
Ere zij God in den Hoge.

Vrede op aarde. Vrede op aarde. Vrede op aarde,  
Vrede op aarde in de mensen,  
in de mensen een welbehagen.  
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, Ere zij God,  
in den Hoge, in den Hoge, in den Hoge.

Vrede op aarde. Vrede op aarde in de mensen een  
welbehagen.

Amen, Amen.

**Lezing** Uit Prediker 3,1-13

Alles heeft zijn uur en tijd, alles in dit leven.  
Er is een tijd om te baren en er is een uur om te sterven,  
een tijd om te planten, een tijd om te rooien;  
er is een tijd om te doden en een om te genezen,  
een voor afbreken en een voor opbouwen;  
er is een moment voor huilen en een voor lachen,  
voor rouwen en voor dansen;  
er is een tijd van liefde en een tijd van eenzaamheid,  
van kussen en van afwenden;  
er is een tijd van zoeken en een van verliezen,  
een tijd van bewaren en een tijd van wegdoen;  
er is een moment om te scheuren  
en een om de scheuren te naaien,  
een moment voor zwijgen en een moment voor spreken;  
er is een tijd voor liefhebben en een tijd voor haten;  
voor oorlog en voor vrede.

Wat bereik je met tobben en zwoegen?  
 Ik heb gemerkt dat God de mensen  
 een zware en vermoeiende taak heeft opgelegd.  
 God heeft voor alles het juiste moment bepaald;  
 wel heeft hij de mensen besef van tijd gegeven,  
 maar ze zijn niet in staat om Gods doen en laten  
 van het begin tot het eind te volgen.  
 Daarom lijkt het me het beste  
 dat de mens vrolijk is en geniet van het leven.  
 Want als hij eet en drinkt en plezier heeft van zijn werk  
 is dat een geschenk van God.

Woord van de Heer.



A. Wij danken God.

### **Overweging**

### **Mededelingen**

**Muziek** MISS SAIGON  
*Harmonie St. Michaël*



**Lied** GA DAN OP WEG (Melodie: Dit is de dag)  
*Harmonie St. Michaël + samenzang*

1. Ga dan op weg en laat  
 hoop en verwachting je leiden.  
 Ook al zijn pijn en verdriet  
 door geen mens te vermijden.  
 Wees niet bevreesd,  
 ga en vertrouw op de Geest  
 die je van angst zal bevrijden.

2. Ga dan op weg en ontmoet  
op je reis medemensen.  
Geef aan eenieder  
al wat jij jezelf toe zou wensen.  
Dan onder 't gaan  
zul je de ander zien staan  
en overschrijd je je grenzen.
  
3. Ga dan op weg en schud af  
al je twijfels en zorgen.  
Ga en ontdek  
wat vandaag nog voor jou is verborgen.  
Houd op het licht  
altijd je ogen gericht,  
dat zal je kracht zijn voor morgen.

**Gedicht** *Geroepen om lief te hebben...*

Wij zijn geroepen om lief te hebben.  
Je zou het willen roepen in deze wereld:  
tegen de soldaat in de bulldozer,  
tegen het kind met de steen,  
tegen de moeder van de martelaar,  
tegen de terrorist met de bom op zijn lichaam,  
tegen de president op oorlogspad.

Maar zeg het vooral tegen jezelf  
als je je ergert, als je boos bent,  
als je bang bent, als je niet geloofd wordt.  
Zeg het en deel ervan uit:  
deel rijkelijk uit van die liefde  
die elke mens in zich draagt,  
gekregen van een God die zelf liefde is.

*(Felicia Dekkers)*





*In vertrouwen op Gods aanwezigheid en bescherming,  
worden de kaarsen aangestoken:*

ADIEU 2022



### **Gebed om zegen en licht**

- V. Heer, onze God, wij willen U dank zeggen voor alle vreugde die ons in het afgelopen jaar gegeven werd; voor alle warmte en steun, die wij mochten ervaren in verdriet en tegenslag. Vol vertrouwen willen wij uw nabijheid, uw licht en uw zegen vragen op de weg die wij samen hebben te gaan.
- L. Wij bidden om zegen en licht:
- voor de machtigen der aarde om wijsheid in hun handelen;
  - voor de kerk en haar opdracht in deze wereld;
  - voor onze kinderen, dat zij in een vreedzame wereld mogen opgroeien;
  - om kracht en verlichting voor de zieken;
  - voor allen die leed te verwerken hebben in hun leven;
  - voor allen die geen vriendschap kennen;
  - voor hen die geen thuis hebben;
  - voor hen die een dierbare naast zich moeten missen;
  - voor onszelf dat wij elkaar verstaan en waarderen.

- V. God, die was, is en zal zijn,  
draag ons bestaan,  
geef ons uitzicht op een leven van overgave en bevrijding  
en toekomst en ruimte voor elk levend schepsel.  
Amen.

**Muziek** THE HAPPY CYCLIST  
*Harmonie St. Michaël*

### **Zegen**

Weest gij een heldere vlam voor mijn ogen,  
een begaanbare weg vóór mij,  
een leidende ster boven mij,  
een waakzaam oog achter mij,  
deze dag, deze nacht, altijd.

Moge de Heer u zegenen en behoeden,  
moge Hij de glans van zijn aanschijn over u spreiden  
en u genadig zijn.

Moge de Heer zijn gelaat naar u keren  
en u vrede schenken.

Hij die is: de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
Amen.



**Slotlied** GOD VAN ALLE EEUWEN (31 decemberlied)  
 (I.J. Tuin. Melodie Land of hope and glory)  
*Harmonie St. Michaël en samenzang*

God van eeu-wen ja-ren, maan-den, dag en  
 4 uur, geef uw schep-ping a-dem,  
 7 toe-komst le-vens-vuur. ze-gen dan van bo-ven:  
 11 uw klein men-sen-kind, dat het blijft ge  
 14 lo-ven: Lief-de o-er-wint! Dat het blijft ge-  
 18 lo-ven: Lief-de o-er-wint!

Hoor, een stem roept: “verder! gist'ren is voorbij”.  
 God trekt mee als herder, staf en steun is Hij.  
 Ga dus vol vertrouwen, reik elkaar de hand,  
 om met God te bouwen aan het toekomstland.  
 Om met God te bouwen aan het toekomstland.

**Afsluiting** VIVA LAS VEGAS  
*Harmonie St. Michaël*



---

**Bij het verlaten van het kerkgebouw  
is er gelegenheid voor de collecte**



**Hebt u geen los geld bij U?  
Voor uw deelname aan de collecte kunt u gebruik  
maken van deze QR-code (geldig t/m 4 januari).  
Hartelijk dank voor uw bijdrage.**

---



***Zalig Nieuwjaar***