

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Volgende week is het al weer Kerstmis.
En in het evangelie van vandaag horen we
hoe de geboorte van Jezus Christus
plaats vond.
En daarbij valt het licht vooral op Jozef.
Wij zijn meestal gewend om alle aandacht
aan Maria te schenken.
Maar vandaag dus ook alle aandacht voor Jozef.

Want wat is het geval:
Jozef en Maria waren verloofd,
maar dus nog niet getrouwd.
En we lezen dan ook
dat zij nog niet samenwoonden.
Maar dan hoort Jozef toch dat zijn Maria zwanger is.
Ik kan me voorstellen dat Jozef geschokt is.
Wat is hier aan de hand!
En ik kan me ook voorstellen
dat Jozef er bijna niet aan durfde te denken
wat er mogelijk was gebeurd.
Zou zijn lieve Maria werkelijk
met een ander samen zijn geweest?
Zijn lieve Maria!
Maar ja, ze is zwanger, en niet van hem.

En dan zie je toch hoe veel Jozef
van Maria bleef houden.
Want hij wilde haar niet in opspraak brengen.
En zo denkt hij erover
om in stilte van haar weg te gaan.
Om in stilte van haar te scheiden.
Wat is Jozef hier toch een geweldig iemand.
Hij is bereid om zichzelf helemaal weg te cijferen
om zo zijn lieve Maria maar niet in opspraak te brengen.

Nou, ik kan alleen maar zeggen:
Wat een geweldig iemand is die Jozef.

En nou komt er een heel bijzonder moment.
Want we lezen nu dat Jozef in een droom
de verschijning krijgt van een engel.
Maar hij is dus blijkbaar eerst nog gewoon gaan slapen!
Moet je nagaan.
Je wereld staat even helemaal op zijn kop.
Je begrijpt totaal niet wat er is gebeurd.
En je gaat toch gewoon eerst slapen.
Maar dat is wat Jozef deed!

Onze Paus Franciscus heeft wel eens verteld
dat hij in zijn slaapkamer een Jozefbeeldje heeft.
En de dingen die hij niet begrijpt
schrijft hij dan 's avonds op een klein briefje,
en dat briefje legt hij dan bij dat Jozefbeeldje neer.
En dan gaat hij, net zoals Jozef, gewoon slapen.
Nou, dat is wat onze paus Franciscus van Jozef leerde!

Maar dan verschijnt er een engel aan Jozef in een droom.
Een boodschapper van God.
En weet u wat ik dan zo mooi vind.
Jozef is natuurlijk aangeslagen:
Waarom is zijn Maria toch met een ander geweest?
Was hij niet goed genoeg?
Maar daarom is het eerste wat de engel tegen Jozef zegt,
waarschijnlijk om hem een beetje op te beuren:
'Jozef, zoon van David.'
Met andere woorden:
'Jozef, denk niet te min over jezelf!
Jij bent een zoon van David.
Van Koninklijke bloede.
Uit het beroemde geslacht van Koning David.'
Blijkbaar moest Jozef allereerst weten
dat het niet aan hem lag!

En dan gaat de engel verder:

'Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen.'

Wees niet bevreesd!

Dat horen we iedere keer weer
in alle verhalen rondom Kerstmis.

'Wees niet bevreesd.'

Hoe bang kunnen wij vaak zijn voor alles en nog wat!
Maar toch zegt God steeds weer: 'Weest niet bevreesd!'

En dan legt de engel uit

dat er geen andere man in het spel is geweest.

Maar dat het kind in de schoot van Maria
van de Heilige Geest is.

En weet u wat nu het bijzondere is:

Jozef voelt direct aan.

'Dit zijn woorden die ik kan vertrouwen.

Dit moeten woorden van God zijn.'

En daarom gelooft Jozef
deze woorden van de engel.

En zo sluit ons evangelie van vandaag

zo mooi af met de woorden:

'Ontwaakt uit de slaap deed Jozef

zoals de engel van de Heer hem bevolen had.

En hij nam zijn vrouw Maria tot zich.'

Hij ging niet stilletjes van haar vandaan.

Nee, hij gehoorzaamde de engel

en hij nam Maria tot zich. Hij bleef trouw!

Heeft u er wel een bij stil gestaan

wat er gebeurd zou zijn

als Jozef toch van Maria was weggegaan?

Dan zou Jezus nog wel geboren zijn.

Maar, nou komt het,

dan zou Jezus niet geboren zijn

uit het Koninklijk huis van David.

Oké, Jozef is niet de biologische vader van Jezus,
maar wel de man van Maria.

En zo werd Jezus toch geboren,
weliswaar uit de Maagd Maria,
ontvangen van de Heilige Geest,
maar dankzij Jozef ook uit het Koninklijk huis
van Koning David.

Op de allereerste bladzijde van het evangelie van Mattheüs
staat een heel lang geslachtsregister.
En dat begint dan bij Abraham,
komt dan vervolgens uit bij koning David.
En eindigt dan tenslotte bij Jozef.
42 keer staat er dan:
Die was de vader van die, en die was weer de vader van die.
Abraham was de vader van Isaak.
En Isaak was de vader van Jakob.
En zo gaat dat maar door, 42 keer.
En dan tenslotte komen we uit bij Jozef, onze Jozef.
Maar wat staat er dan bij Jozef!
Niet: Jozef was de vader van Jezus.
Want dat was natuurlijk ook niet het geval.
Jozef was niet de biologische vader van Jezus.
Maar er staat dan dit, heel subtiel:
'Jozef was de man van Maria,
uit wie Jezus geboren is.'

Jozef was bereid een stapje terug te doen
en toch trouw te blijven aan Maria.
En zo maakte Jozef ruimte
voor het werk van God,
voor het werk van de Heilige Geest.
Wat een voorbeeld voor ons.
Laten wij dat van Jozef leren.
Een stapje terugdoen
om zo ruimte te maken voor God,
voor de Heilige Geest.