

Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



Zondag 1 januari 2023

Thema:

“Maria, Gods moeder en ook onze moeder”

Misintenties:

Oudjaar - 31 december 2022 om 19.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor Dick Smeele en overleden familie;*

Nieuwjaar - 1 januari 2023 om 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor Henk en Riet Kinket – van der Wijden
Voor Pastoor Johannes Agterof;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Catharina en Maria
van der Vosse Siebelink*

Donderdag 09.00 uur:

*Voor Tiny Westerveld;
Voor Ria Kuhlmann – Schelvis;*

Vrijdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochies;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

De leden van de ziekenbezoekgroep.

Voor onze overledenen:

Geertruida Joanna Maria Veen – Janssen;
Ida Theresia Rooijackers – Bisschop;
Cornelia Theresia Maria Groen –
Hulsebosch



Mededelingen:

Op 27 december is overleden mevrouw Cornelia Theresia Maria Groen – Hulsebosch. Haar afscheid vindt plaats op 31 december om 10.00 uur in de kapel van St. Barbara, waarna zij daar in het familiegraf te ruste wordt gelegd. Mevrouw Groen is 96 jaar geworden.

Oudejaarsviering.

Op zaterdag 31 december is er om 19.00 uur een Dankdienst. Hierin gaat Pastor Ans Dekker voor en de harmonie St. Michaël geeft muzikale medewerking.

Adventsactie.

De deurcollecte voor de Adventsactie, gehouden op zondag 18 december, heeft het mooie bedrag van 316,50 opgebracht. Samen met alle giften die zijn overgemaakt wil de M.O.V. groep u hartelijk danken voor uw gaven.

1^e zondag van de maand

U bent gewend om op de 1^e zondag van de maand, na de viering, van een heerlijk kopje koffie of thee te genieten.

Door omstandigheden kan dat niet doorgaan.

Dit zal nu doorganggezamenlijk gebeuren
wordt verschoven naar zondag 8 januari.

Collecte.

Middels de hiernaast afgebeelde QR code kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 31 januari 2023

Bavo-website

Neemt u eens een kijkje op onze website.

<https://www.parochiesklaverblad.nl/heilige-bavo-heimstede>

Deze site wordt regelmatig vernieuwd en u vindt daar wellicht antwoorden op vragen die u misschien heeft. Dat scheelt u een telefoontje naar de pastorie!
U vindt er veel informatie, foto's en meer.

Maria – Moeder van alle mensen

Met namen eeuwenlang bekleed
gehuldigd langs de wegen,
in wisseling van hoop en leed
en wat gij van ons allen weet
gesproken of verzwegen.

Gij zijt de Moeder van altijd.
ons mateloos genegen,
een nieuwe naam voor tederheid
en voor wie aan de wereld lijdt,
een teken en een zegen.

Gij die ons aanziet van de overzij
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Jan Veulemans

MARIA, WIE IS ZIJ? Wat doet zij? –
dat wij telkens weer naar haar terugkeren –
al eeuwenlang? Het lied zegt ons: Zij gaat
met ons mee in wisseling van hoop en leed;
en zij kent ons met alles wat uitgesproken,
maar ook met al wat verborgen en
verzwegen is. Zij gaat met ons mee als een
Moeder van altijd – ons mateloos genegen!
Wie is zij en wat doet zij?

*Gezegend onder de vrouwen, zegt
Elisabet, de moeder van mijn Heer.*

Maria is de moeder van Jezus, de moeder
van Gods Zoon. Daar ligt haar identiteit.
Zij staat niet op zichzelf. Zij staat nooit op
zichzelf. Zij is altijd 'Moeder van'.
Zij verwijst weg van zichzelf naar iemand
anders.

Als Maria haar danklied – het Magnificat –
aanheft, zegt zij: *Nu weet mijn hart hoe groot
Hij is de Heer. Van vreugde juich ik om God,
mijn Redder.*

*Daar Hij welwillend neer zag op de kleinheid
van mijn dienstmaagd.*

*Maria is een en al verwijzing naar de Heer,
naar Jezus – de vrucht van haar schoot.*

Daarom is zij gezegend!

Ja, zij draagt een geheim in zich, een levend
geheim. Het geheim van God zelf, een
verborgen aanwezigheid.

En wat doet Maria? Zij gaat op bezoek. Een
bezoek dat een ontmoeting wordt: Maria
ontmoet Elisabet. Maar er is meer: Zie, zodra
ik uw groet hoorde, sprong het kind van
vreugde op in mijn schoot. Het kind in
Elisabet groet het kind in Maria. Maria draagt
haar geheim niet alleen in zich, zij draagt het
ook uit. Het geheim wordt ons een beetje
onthuld: Elisabet en Johannes – beeld van de
verwachting van het volk Israël – en Maria en
Jezus' – beeld van vervulling, van Gods
antwoord op die verwachting. Want het kind
van Maria – is dat niet het leven van God zelf
dat onze wereld binnentreedt? Ik zou durven
zeggen: de verwachting en de vervulling
ontmoeten elkaar. En weet – de vervulling
dient zich zo anders aan dan de verwachting
ons zou doen vermoeden. Het volk Israël
verwacht redding, bevrijding, ontvoogding.
Maar Gods antwoord is een nog ongeborn
kindje in de schoot van zijn moeder.
Zo komt God ons tegemoet: heel klein, heel
broos en verborgen in wie klein, arm, in feite
heel gewoon is.

Uit de bundel
"Van Drie Engelen tot Driekoningen".

**De vieringen op zondag 8 januari
om 10.00 uur:**

Vogelenzang

O.L.V. Tenhemelopneming
Eucharistieviering
Pater Esko Kissboat

Heemstede

O.L.V. Hemelvaart
Eucharistieviering
Pastor Rob Verhaegh
O.L.V.H. koor – Latijn

H. Bavo
Woord- en Communieviering
Pastor Ans Dekker
Alle koren



R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504
parochie@hbavo-Heemstede.nl