

Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



2^e zondag door het jaar

Zondag 8 januari 2023

Thema:

“Er gaat ons een licht op”

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor Henk Wassenaar en Ans Wassenaar – Smit;
Voor Petrus en Catharina de Groot Rusman,
hun dochter Tinie, hun zoon Bas en
hun schoondochter Lia;
Voor Robert Baars;
Voor familie en vrienden;
Voor levende en overleden familie
Behage –van Teijlingen;
Voor Astrid van Kesteren – Jansen;
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt;
Voor Ria Kuhlmann – Schelvis;
Uit dankbaarheid;*

Donderdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochies;

Vrijdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochies;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten
door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en
aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het
secretariaat van de parochie daarvan in
kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet
als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze
leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel.
nr. 023 - 5280504.

De leden van de ziekenbezoekgroep.

Voor onze overledenen:

Geertruida Joanna Maria Veen – Janssen;
Ida Theresia Rooijackers – Bisschop;
Josephus Jacobus Seijsener;
Johannes Cunegundus Maria Vijn;



Mededelingen:

Op 3 januari is overleden de heer Johannes
Cunegundus Maria Vijn. Zijn uitvaart vindt in
onze kerk plaats op dinsdag 10 januari om
14.00 uur waarna hij wordt begraven op ons
kerkhof. De heer Vijn is 78 jaar geworden.

Deurcollecte voor de PCI.

Met de Kerstdagen is er een deurcollecte ge-
houden voor de PCI: **Parochiële Charitas In-**
stelling. De opbrengst voor dit zeer goede
doel was 1.344,00. We willen u, namens de
PCI, heel hartelijk danken voor uw gaven.

Koffie en thee.

Deze zondag zal er na de viering een heerlijk
kopje koffie of thee worden geschonken.

Dag van ontmoeting.

Op 12 maart zal de Dag van ontmoeting gaan
plaatsvinden. Deze dag staan diegenen die
gewoonlijk moeilijk naar de kerk kunnen ko-
men en er wordt aan sommigen de ziekenzal-
ving toegediend. Over een paar weken leest
u er meer over in de nieuwsbrief.

Collecte.

Middels de hiernaast
afgebeelde QR code kunt u
een bijdrage geven voor de
collecte waarvoor onze
hartelijk dank.



Geldig t/m 31 januari 2023

Driekoningen

'Driekoningen', 'Epifanie' 'Openbaring van de Heer' is een christelijke feestdag die elk jaar op **6 januari** wordt gevierd. Op deze dag vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid. 'Driekoningen' is een typische benaming van het volk. Het wijkt af van hetgeen er in het [evangelie volgens Matteüs](#) staat. Hierin is geen sprake van koningen maar van wijzen, en bovendien wordt er geen aantal genoemd.

In de negende eeuw kregen de drie 'koningen' ook een naam: Gaspar, Melchior en Balthazar. Zij werden als vertegenwoordigers van de drie mensenrassen en van de drie toen bekende werelddelen aangezien. Dit is in overeenstemming met het evangelie, immers niet alleen het oude Godsvolk, de joden, maar alle volken, dus ook de heidenvolken, zijn geroepen tot de heerlijkheid van het beloofde Godsrijk.

Rond het feest van 'Driekoningen' bestaan er van oudsher vele volkse gebruiken. Een aardig gebruik is dat de kinderen op of rond 'Driekoningen' - verkleed als Gaspar, Melchior en Balthazar - van huis tot huis Driekoningenliederen gaan zingen en hiervoor van de toehoorders wat zakgeld of snoep krijgen.

Een gebruik in nog veel gezinnen is, dat men een boon stopt in het deeg van koek of oliebolletjes: wie de boon vindt in zijn koek of oliebol mag die dag koning zijn en het menu samenstellen. Een ander gebruik is het houden van volkse spelen en optochten. In sommige streken in Vlaanderen is het Driekoningenfeest uitgegroeid tot een carnavalesk, uitbundig volksfeest. Met dit feest wordt ook de kersttijd besloten. In [Duitsland](#) heet dit feest 'Erscheiningsfest' en is het in sommige deelstaten (Baden-Württemberg, Bayern en Sachsen-Anhalt) een officiële feestdag. In Vlaanderen (Antwerpen) is het op de eerste maandag na de zondag na 'Epifanie' [Verloren Maandag](#).

Traditie.

Vroeger werd met Drie Koningen vooral de huizen 'gezegend'. Tegenwoordig gebeurt dit niet zo vaak meer. Men zegent de huizen door er 20 C+M+B 23 op te schrijven. Dit in combinatie met het jaartal. Als een huis in 2023 gezegend wordt, wordt dit als volgt getekend: 20 C+M+B 23. C+M+B staat voor de Latijnse spreuk **Christus Mansionem Benedicat** en het plusteken staat voor een kruis. Deze Latijnse spreuk betekent in het Nederlands "Christus zegene dit huis"

Een traditie die nog wel vaak voorkomt in Nederland zijn de Drie Koningen optochten. Tijdens deze optochten lopen kinderen met zelf gemaakte lampionnen langs de deuren. Ze zingen liedjes en krijgen hiervoor vaak snoep of geld. Vaak verzamelen de kinderen zich voor de optocht bij de kerk. Hier wordt hun dan nog de betekenis van Drie Koningen uitgelegd.

De vieringen op zondag 15 januari om 10.00 uur:

Vogelenzang

O.L.V. Tenhemelopneming
Eucharistieviering
Pastor Rob Verhaegh

Heemstede

O.L.V. Hemelvaart
Woord- en Communieviering
Pastor Ans Dekker
O.L.V.H.koor – Nederlands

H. Bavo
Eucharistieviering
Pater Esko Kissboat
Samenzang



R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504
parochie@hbavo-Heemstede.nl