

# Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



3<sup>e</sup> zondag door het jaar  
Zondag 15 januari 2023

Thema:  
"Deze is de Zoon van God"

Misintenties:

**Zondag 10.00 uur:**

*Om zegen over onze parochie;  
Voor het echtpaar Arie en Wil  
Berkelmans – van der Ven;  
Voor Julius van der Veldt;  
Ter gelegenheid van een 90<sup>e</sup> verjaardag;  
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis –  
Schreuder en overleden ouders en familie;  
Voor familie en vrienden;  
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra  
Sluijter – van Halem;*

**Donderdag 09.00 uur:**

*Voor overleden familie van Zonneveld;*

**Vrijdag 09.00 uur:**

*Om zegen over onze parochies;*

**Bidden wij:**

Voor alle gebeden en gedachten die zijn  
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

**Voor onze zieken:**

In onze parochies en in onze familie- en  
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten  
door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en  
aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het  
secretariaat van de parochie daarvan in  
kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet  
als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door een van onze  
leden bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag  
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel.  
nr. 023 - 5280504.

**Voor onze overledenen:**

Joop Vijn;  
Anna Maria Carolina Theresia Huijsmans;



**Mededelingen:**

**Week van gebed.**

Komende week – van 15 t/m 22 januari 2023  
– is het de week van gebed voor eenheid.  
Het thema is: **DOE GOED ZOEK RECHT**

God, Schepper en Verlosser van alles en  
allen. Leer ons naar binnen te keren om  
gegrond te blijven in uw liefdevolle Geest.  
Zo kunnen wij naar buiten gaan met wijsheid  
en moed om telkens weer het pad van liefde  
en gerechtigheid te kiezen.

Voor veel meer over deze week van gebed  
kijkt u op: [Weekvangebed.nl](http://Weekvangebed.nl)

**DAG VAN ONTMOETING!**

Ook dit jaar vieren wij in onze parochie de  
Dag van Ontmoeting (voorheen Nationale  
Ziekendag) en wel op **zondag 12 maart 2023**  
(voorheen werd de dag in september gevierd,  
echter vanwege verschillende redenen,  
hebben wij dit verplaatst).

Op deze dag willen wij met elkaar, met alle  
parochianen, de Eucharistie vieren, vooral  
ook met hen voor wie het in het algemeen  
niet gemakkelijk is om op zondag naar de  
parochiekerk te komen, gehinderd door  
ziekte, ouderdom of door welke oorzaak dan  
ook. Voor vervoer van huis naar kerk en weer  
terug kunnen wij (zo nodig) zorgen.

Voor degenen die dat willen, is er tevens de  
mogelijkheid om tijdens de Eucharistieviering  
het Sacrament van de Zieken te ontvangen.  
Dit sacrament – waarbij het accent niet  
zozeer ligt op de eindigheid van ons  
mensenlevens, maar juist op de nabijheid van  
God – wil een steun en bemoediging zijn voor  
hen die zich zwak en kwetsbaar voelen.  
De parochianen die bij ons al bekend zijn,  
zullen een uitnodiging krijgen. Mocht u ook  
uitgenodigd willen worden, stelt u zich dan  
even in verbinding met het secretariaat van  
de parochie. Bereikbaar in de ochtenduren  
tussen 9.00 uur en 12.00 uur,  
telefoonnummer 023 – 528050.

Wij vertrouwen erop dat de Dag van Ontmoeting weer een bijzondere dag zal worden in onze parochie!

## Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland.

De Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland

is dringend op zoek naar taalcoaches. Er wordt gevraagd of mensen plm. één uur per week met een vluchteling of statushouder willen oefenen in het Nederlands om hen de Nederlandse taal bij te brengen.

Er is hier geen opleiding voor vereist en het gaat niet om doceren, maar slechts converseren met iemand die de taal wil leren spreken.

U kunt zich opgeven bij de Stichting:  
[www.taalcoacheszuidkennemerland.nl](http://www.taalcoacheszuidkennemerland.nl)

## Collecte.

Middels de hiernaast afgebeelde QR code kunt u een bijdrage geven voor de collecte waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 31 januari 2023

## Liefde en de lange levensweg

Hoe komen twee mensen bij elkaar, zo dicht bij elkaar dat ze stil bewogen of wild enthousiast elkaar door het leven willen dragen?

Dit is een groot mysterie:

Je kunt niet zeggen wat je zo zeer bewonderde in de ander. Een blik, een haarlok, een lach.

Bij elk contact ging je hart sneller kloppen: je droomde van elkaar en je ging wonen bij elkaar en je ging elkaar bewonen als een huis, gebouwd werd en je voelde je thuis, thuis in dat grote mysterie dat mensen 'liefde' noemen.

Je bent in elkaars leven binnen gegroeid zoals twee takken in de stam en de wortel van het leven.

Maar de weg is lang. Niet elke dag luiden de feestklokken, vele eentonige dagen.

Men begint te merken, dat de andere niet altijd goede kanten heeft. Je ergert je soms en dan denk je, dat je je vergist hebt..

Maar je hebt je niet vergist. Ieder mens is maar een mens zoals alle andere mensen. Alle leven heeft een ritme van dag en nacht, eb en vloed, hoog en laag. Ieder jaar wordt het weer lente en zomer, herfst en winter. Heb geduld, veel geduld met jezelf en nog meer met de ander en verlaat nooit het huis van je liefde en trouw. Als de storm opsteekt, raak dan niet in paniek en laat niet alles los. Hou je vast aan de wortels van je liefde en wacht.

De storm gaat voorbij.

Echte liefde moet blijven.

Uit '**Neem de Tijd**' van om gelukkig te zijn.  
Van PHIL BOSMANS

## 'Ik zou wel eens willen weten'

*Heer, er zijn mensen die U vieren  
In machtige kathedralen en gekleed in purperen  
gewaden, maar er zijn er ook, die U aanroepen,  
in lompen gehuld, vervuild en hongerig,  
liggend aan de rand van de weg.  
Ik zou nu willen weten Heer, naar wie  
Uw oor het meest genegen is te luisteren.*

Uit: 'Het Gebedenboekje' van  
Toon Hermans

## De vieringen op zondag 22 januari om 10.00 uur:

### Vogelenzang

O.L.V. Tenhemelopneming  
Woord- en Communieviering  
Pastor Ans Dekker

### Heemstede

O.L.V. Hemelvaart  
Eucharistieviering  
Pater Esko Kissboat  
O.L.V.H.koor – Latijn en Nederlands

H. Bavo  
Eucharistieviering  
Pastor Rob Verhaegh  
Bavokoor



R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88,  
2101 MP Heemstede  
Tel. 023-5280504  
[parochie@hbavo-Heemstede.nl](mailto:parochie@hbavo-Heemstede.nl)