

Nieuwsbrief van de Bavoparochie, regio Klaverblad.



3e zondag van de Vasten

Zondag 12 maart 2023

Veertig dagen lang leggen we, aan de hand van de thema's van de zondagvieringen, de weg naar Pasen af.

De verschillende thema's zijn symbolisch afgebeeld op de "veertigdagendoek" die voor in de kerk hangt.

Het thema van de Derde zondag is:
"Levend water".

Vandaag krijgen we het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron te horen, die bij Jezus levend water kan ontvangen. Hoewel het niet paste in die tijd, laten Jezus en de Samaritaanse vrouw elkaar niet links liggen, gaan niet zwijgend aan elkaar voorbij. Het gesprek van Jezus met de vrouw wordt een echte ontmoeting. De vrouw voelde zich voor het eerst aanvaard en ontving het levend water van Jezus Geest. Als wij leven met de geest van Jezus, dan worden wij mensen met een andere gezindheid, dan komen wij tot nieuw leven. Dan worden wij op onze beurt weer bron van levend water voor anderen.

Op de Veertigdagendoek staat rechtsonder de waterkruik als symbool van Levend water.

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

Om zegen over onze parochie;

Voor levende en overleden familie Lageweg-Wallekers;

Voor de familie Sanders – d'Hamecourt;

Voor familie en vrienden;

Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter-van Halem;

Voor Netty Geukers – Wiersum en Ted Geukers;

Voor Monja Bosma – Teeuwen;

Voor overleden ouders Smit – Suijkerland en Ans, Trees en Tatjana;

Voor de levende en overleden familie Hattink – van Drunen te gedenken;

Uit dankbaarheid bij een 87^e verjaardag;

Voor de zielerust van Sjaantje de Jong;

Donderdag 09.00 uur:

Voor overleden familie van Zonneveld;

Vrijdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochies;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

Voor onze overledenen:

Mathilde Albertina Anthonia Nooij – Mooren;



Mededelingen:

Dag van Ontmoeting.

Zondag 12 maart vindt de Dag van Ontmoeting plaats. Een aantal parochianen, die moeilijk naar de kerk kunnen komen, zullen worden opgehaald om deze viering bij te wonen.

Tijdens deze viering zullen enkele parochianen de ziekenzalving ontvangen. Dat dit sacrament hen kracht en vertrouwen mag geven, dat God hen sterkt in moeilijke tijden.

Na afloop zal er een kopje koffie of thee worden geschonken. Wij vertrouwen erop dat de Dag van Ontmoeting weer een bijzondere dag zal worden in onze parochie en nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn!

Vastenmaaltijd.

Op woensdag 22 maart wordt er in het Bavogebouw een vastenmaaltijd gehouden. Er wordt een sobere maaltijd geserveerd en er is uitleg over het Vastenproject 2023:

"Mensen onderweg".

Middels de intekenlijst die op de leestafel ligt, kunt u zich opgeven.

Meditatieve viering

Op maandag 27 maart is er om 19.00 uur een meditatieve viering.

Dialoog-wandeling.

De werkgroep Jodendom van het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert op **zondagmiddag 23 april** a.s. een dialoogwandeling. Aanmelden vóór 15 april. Meer informatie vindt u op de leestafels.

Digitale 40-dagenretraite 2023 van de Jezuïten.

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de Digitale 40-dagenretraite 2023.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de vastenperiode intenser te beleven.

Stille Omgang en Jongerenprogramma

Op 18 maart wordt de Stille Omgang gelopen. In dit jaar van de wereldjongerendagen (WJD) is er bij het jongerenprogramma van de Stille Omgang gekozen voor een thema wat de Stille Omgang en WJD met elkaar verbindt.

Meer info: Facebook

www.facebook.com/StilleOmgang, Twitter en Instagram

Aanmelden kan via de website Jongekerk.nl

Collecte.

Middels de hiernaast afgebeelde QR code kunt u een bijdrage geven voor de collecte, waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 31 maart 2023

Wees niet onvindbaar

God,

In de diepste verlatenheid
en de ontredde
doen mensen zoals Jezus deed.
Zij roepen om U die hun laatste stem
geworden lijkt.
Het enige mogelijke antwoord.
Dat doen ook wij.

Wees niet onvindbaar in het stervensuur.
Voor niemand.

Leg uw eindeloze stilte als een mantel
om ons heen.

En laat uw naam "Ik zal er zijn"
weerklinken, helder als een nieuwe
dageraad.

Helend voorbij elke dood of leegte.

Op weg naar Pasen

*"Wanneer je vast, trek dan geen somber gezicht,
maar zalf je hoofd".*

*Laten wij daarom dan de luiken van verstarde
denkbeelden wijd open zwaaien zodat Gods
scheppende geest als frisse wind naar binnen
waait.*

*En laten wij ook eigenhandig een nieuwe orde
brengen in de wereld zodat gerechtigheid voor
velen de weg bereidt die ons naar Pasen leiden
kan.*

Kris Gelaude

**De vieringen op zondag 19 maart
om 10.00 uur:**

Vogelenzang

O.L.V. Tenhemelopneming

Eucharistieviering

Pater Esko Kissboat

Heemstede

O.L.V. Hemelvaart

Eucharistieviering

Pastor Rob Verhaegh

OLVH-koor: Nederlands

H. Bavo

Woord- en Communieviering

Pastor Ans Dekker

In Between



R.K. Parochie H. Bavo Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504
parochie@hbavo-Heemstede.nl